



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

Zondag 8 september aanvang 09.30 uur.

Startzondag.

Voorganger: drs. O. Reitsma uit Zwaag.

Collecte: 1^e Diaconie: Hulpverlening vanuit Westfrieze kerken,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

Zondag 15 september aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. K. Goverts.

Collecte: 1^e Diaconie: St. Vrienden van Kagondo,
2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Zondag 22 september aanvang 09.30 uur.

Viering Heilig Avondmaal.

Voorganger: ds. E. van der Weide.

Collecte: 1^e Diaconie: Dorcas voedselpakketten,
2^e Kerk: Algemene kosten..

Koster: J.C. Klercq, tel. 543921.

Zondag 29 september aanvang 09.30 uur.

*Oecumenische Viering (Vredeszondag) in de **Martinuskerk**.*

Voorgangers: Ds. W. van der Molen en pastor J. van Dril.

Met medewerking van Unciaal.

Collecte: 1^e Diaconie: PKN-collecte 'Act voor Peace'
(Vredesweek),

2^e Kerk: Onkosten.

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 26 september

Bij voorkeur via het bekende emailadres:
onderweg@bonifaciuserkerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal dan rond vrijdag 4 oktober verschijnen.

Overdenking

Martha is verder dan Maria. Lucas 10: 38-42

Een bekend verhaal met een andere invalshoek

Onder gelovigen komt Martha er minder goed vanaf dan Maria. Ze is te druk om zich met de wezenlijke dingen bezig te houden.

Maria verdient de voorkeur, als toegewijde leerling van Jezus,

zittend aan zijn voeten. Wel wordt daar vaak, enigszins

vergoelkend, aan toegevoegd dat het prettig is als een mens iets van beiden heeft. In deze beeldvorming blijft Martha echter, met al haar goede bedoelingen, de wat simpeler doener.

Vaak kan ze wel op onze sympathie rekenen. We zitten vaak in hetzelfde schuitje: we willen graag meer rust in ons leven brengen, zodat er meer tijd komt voor bezinning en het werk aan bezieling wint. Maar helaas, er blijkt zoveel te doen, de telefoon rammelt, de mailtjes stromen binnen, je moet erop uit. Zo kun je lijden onder een versnipperd bestaan.

Een mystieke denker uit de Middeleeuwen benadert het anders.

Deze man, Meester Eckhart, waarschuwt tegen een geestelijk leven dat losraakt van het gewone bestaan. Juist in hun alledaagse

handelingen kunnen mensen volgens hem tot God komen. Deze

Meester Eckhart hield ooit een preek met deze boodschap: Martha

is verder dan Maria. Want Maria zit nog afgezonderd in de leerschool van haar beschouwende leven. Maar Martha heeft het geestelijke al geïntegreerd in haar dagelijkse doen en laten. Martha als het goede voorbeeld voor Maria.

Dat raakt aan het ideaal van bezieling. Niet blijven steken in het geklaag dat het allemaal zo druk is. Want als dat nodig is, moet je iets uitstellen of afstoten. En verder probeer je de veelheid van taken met aandacht en toewijding te verrichten. Dus niet een beetje van beiden, maar liever Martha, die Maria in zich heeft opgenomen. Ongetwijfeld lukt dat de ene keer beter dan de andere keer. En sluipt af en toe het routineuze binnen. Maar dat doet niet meteen af aan leven en werken met bezieling.

Jan Offringa, uit: "Beziel".
Ingezonden door Wil Zeldenrust.

Van de kerkenraad

Een stralend licht

*Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen,
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.*

*Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen,
tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.*

*Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen,
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.*

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,

Onderweg september 2013

*een lied van dank voor de mensen om ons heen,
tot de wereld zingt voor Degeen' die eeuwig geeft.
Laat het klinken door ons heen.*

*En bouw uw Koninkrijk in volken,
uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons. Bouw uw koninkrijk op aard'!*

Met dit gebed werd de kerkenraadsvergadering van 9 juli jl. geopend. In deze vergadering is de beroepingscommissie geïnstalleerd. Aan de eerder genoemde leden is vanuit de kerkenraad Paul Stam toegevoegd als lid. Zij zullen een profielschets samenstellen waarna deze ter inzage zal worden gelegd voor de gemeenteleden.

Elly van der Heijden, scriba.

Mededelingen

Een nieuwe koster

Gelukkig heeft de oproep van de voorzitter van de kerkrentmeesters resultaat gehad. Dhr Th. Hoff, Waterborg 137, tel. 541259 heeft toegezegd het kosterschap na overleg op zich te nemen. We hebben direct actie ondernomen en hebben een "Lijst van kosterswerken" samen met een enthousiaste hr. Hoff doorgenomen en alles nagelopen. Tot ons genoegen stelde dr. Hoff voor enkele keren met een ervaren koster mee te lopen. We hadden dat aan hem willen vragen, maar hij was ons voor. De huidige kosterslijst tot september zal eerst worden afgewerkt en dan kan hij ingedeeld worden.

We zijn erg blij, want nu is het college van kosters weer compleet.

Voor het college van kosters,

Nieuws van de beroepingscommissie

In de eerste vergadering heeft de beroepingscommissie een profielschets gemaakt van een toekomstige predikant. De profielschets volgt hieronder. U kunt er dus kennis van nemen. Mocht u iets missen of veranderd willen hebben, dan kunt u dat doorgeven aan de secretaris van de beroepingscommissie: Marja de Lange, Breeuwershof 2.

Profielschets:

Bij de Protestantse Gemeente te Medemblik is een vacature ontstaan, omdat onze predikant een functie elders heeft aanvaard. Het betreft een predikantsplaats voor 50%. Hoewel wij ons realiseren dat wij van de nieuw te beroepen predikant(e) niet kunnen/mogen vragen dat hij/zij aan alle wensen en verwachtingen vanuit de gemeente kan voldoen, is een aantal wensen dat door gemeenteleden is geuit, opgenomen in onderstaande profielschets. Gebleken is dat de Protestantse Gemeente te Medemblik zoekt naar een predikant(e) die:

- de eredienst inspirerend leidt en het Evangelie vertolkt en vertaalt naar het dagelijks leven van jong en oud.
- bereid is bij de voorbereiding van de eredienst, waar nodig, anderen te betrekken; te denken valt aan: organisten, cantorij, liturgische bloemschik(st)ers en jongeren.
- gevoel/belangstelling heeft voor liturgie en die in overleg met o.a. organisten, dirigent(e) wil putten uit de gehele schat van kerkliederen die de kerk tot haar beschikking heeft.

Onderweg september 2013

- een pastorale instelling heeft. Hoewel er een groep vrijwilligers is die bezoeken aflegt, zal pastoraat, gezien de samenstelling van de gemeente, een wezenlijk deel uitmaken van het werk.

Vervolg profielschets:

- zich ook zelf inzet om jongeren en jonge gezinnen waar mogelijk betrokken te laten zijn/worden.
- communicatief vaardig is en aanspreekbaar en toegankelijk voor alle gemeenteleden, met aandacht voor alle leeftijdsgroepen.
- beschikt over organisatietalent en in staat is de vele vrijwilligers in onze gemeente te stimuleren en creatief te laten zijn.
- de door de Protestantse Gemeente Medemblik in het verleden genomen besluiten zal respecteren, n.l.: kinderen kunnen deelnemen aan het avondmaal; partners van gelijk geslacht kunnen zegen vragen over hun huwelijk.
- bereid is tot samenwerking met andere kerkgenootschappen in Medemblik en omstreken.

Wij zijn een gemeente waarin het geloof van haar leden divers en uiteenlopend is. Ons kerkgebouw, de prachtige Bonifaciuskerk, zou als model voor die gemeente kunnen dienen: een ruime plek, waarin we proberen ieder een plaats te gunnen.

Ingezonden

Zomerconcert voor Burundi

De Stichting West-Friesland voor Burundi organiseert op zaterdag 14 september een zomerconcert in de Martinuskerk in Schellinkhout. Het concert wordt gegeven door het Hoorns Kamerkoor o.l.v. Arnold Bakker en het Cello-ensemble

“Sharp” o.l.v. Berna van der Hulst. De aanvang is 15.00 uur. Toegang: € 15,- (kinderen € 5,-) De Stichting West Friesland voor Burundi heeft tot doel om jaarlijks 200 kinderen in Burundi onderwijs te laten volgen. Verdere informatie: www.amahoro-hoorn.nl

Samen aan Tafel.

Na een verrassende afsluiting van het seizoen 2012-2013 gaan we weer met veel plezier het nieuwe seizoen ‘Samen aan Tafel’ in.



Doordat wij in verband met huwelijk van onze dochter onze vakantieplanning behoorlijk op zijn kop hebben moeten zetten, is de planning van de maaltijden voor de rest van dit jaar gewijzigd. De donderdag hebben we wel vastgehouden.

De data voor het komende jaar zijn **26 september, 31 oktober, 21 november en 19 december**. Wij rekenen weer op eenzelfde opkomst als de vorige jaren. De prijs voor de maaltijden blijft vooralsnog ongewijzigd op € 5,00 voor een driegangenmaaltijd inclusief twee glazen wijn of fris. Opgeven voor de maaltijd kan via inschrijfformulieren in de Bonfoyer of eventueel telefonisch op nr. 0227-540414. Een briefje in de brievenbus (Vlietsingel 37) kan ook, maar vermeldt daar wel even een telefoonnummer op.

Op 26 september starten we weer (en dat begint bijna traditie te worden) met een Italiaanse maaltijd. In oktober zal het wel Franse maaltijd worden met een flinke Franse stoofpot: We komen dan net terug van een verblijf in Frankrijk, dus de ingrediënten kunnen we zelf invoeren.

Onderweg september 2013

Noteer de data goed in de agenda's, omdat deze date afwijken van de gebruikelijke tweede donderdag van de maand. Wij begroeten jullie graag op 26 september a.s. voor de eerste maaltijd van dit seizoen.

Klaas van Duijn en Ron van der Haring.

Agenda

di. 3 september	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
do. 26 september	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
za. 28 september	20.00 uur	Bonifaciuskerk	Orgel Plus..Concert. Deuren open om 19.30 uur.
di. 8 oktober	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
di. 5 november	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond.

Diaconie

Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat...

professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.



Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Hulpverlening vanuit de Westfrieze Kerken – is een gezamenlijk initiatief van alle Westfrieze diaconieën en PCI's.

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

Voorbede gevraagd voor nieuwe oecumenische begeleiders in Palestina

Kerk in Actie

Tegelijkertijd met het begin van de nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israëliische en Palestijnse onderhandelaars zijn Piet Kruizinga en Jennifer van Werkhoven namens Kerk in Actie voor drie maanden vertrokken als oecumenische begeleiders naar de Palestina. Ook zij willen hun steentje bijdragen aan vrede. Stem geven aan degenen die geen stem hebben, luisteren naar degenen die niet gehoord worden. Zoals God trouw is aan mensen, willen zij in het voetspoor van Jezus Christus aanwezig zijn voor de mensen die zij ontmoeten. Laten wij bidden voor Jennifer en Piet dat zij –samen met al die andere begeleiders uit 25 landen - de komende drie maanden zinvol namens de wereldwijde kerk aanwezig mogen zijn in dit voor velen zo belangrijke gebied. U kunt hun berichten volgen via www.kerkinactie.nl/blogpiet en www.kerkinactie.nl/blogjennifer.

Gasterij “In de boomgaard”, een unieke plek om tot jezelf te komen.

Deze Stichting heeft als doel mensen op adem te laten komen tijdens of na een intensieve tijd waarin b.v. sprake was van een verlieservaring en/of overspannenheid/burn out. Daarnaast staat de Gasterij open voor mensen die al langere tijd leven van een minimum inkomen. Gasten betalen naar draagkracht. De gastvrouw en heer Gon en Jos Timmerman bieden o.a. begeleidingsgesprekken en hulp bij ADL. De Gasterij is daarmee een uniek B&B in Noord Holland.

Waar: Gasterij "In de boomgaard", Groenveldsdijk 2, 1744 GD Sint Maarten (gemeente Harenkarspel), tel.nr. 0224-227714, per e-mail:info@gasterijindeboomgaard.nl of bezoek de website www.gasterijindeboomgaard.nl.

Heeft u nog vragen kunt u ook de diaconie benaderen.

College van Kerkrentmeesters

De deuren tussen kerk en foyer

Waarschijnlijk is het u opgevallen, dat er gewerkt wordt aan de deuren tussen foyer en kerk. Waarom dat nodig is heeft u al een hele tijd kunnen zien.

In 2002 werden de toegangsdeuren omgedraaid, de binnenkant kwam buiten en na zo'n 150 jaar in weer en wind te hebben gestaan werden de deuren bij de aanbouw van de foyer binnendeuren. Hierdoor ontstonden veel scheuren en barsten in de houten panelen. De houtimitatie die op de deuren was geschilderd was ook in bijzonder slechte staat. Het opknappen en schilderen van de deuren zou niet door Monumentenzorg worden gesubsidieerd. Daarmee leek het financieel niet mogelijk de zaak behoorlijk op te knappen. Dit voorjaar vertelde de heer Dirk Meijers, dat er bij hem in de Waterborg een gepensioneerde schilder woonde die graag nog wat met zijn vakkennis wilde doen tegen vergoeding van materiaalkosten. Dat is de heer Teun de Leeuw, een man met heel veel ervaring, ook in het heel speciale schilderwerk aan monumenten waarbij dikwijls hout- en marmerimitaties moesten worden geschilderd. Ook was hij een aantal jaren leraar aan een schildersvakschool. Dat Teun de Leeuw met de deuren is begonnen, is goed te zien. Ook kan je zien dat het grondig wordt aangepakt, zodat een goede basis ontstaat voor de nog aan te brengen afwerking. Die afwerking met een houtimitatie kan in verschillende tinten gebeuren. Enkele mensen die in de inrichtingscommissie voor de foyer zaten, zullen samen met Teun de Leeuw daar een keuze in maken.

Onderweg september 2013

Op het moment dat we dit schrijven (16 augustus) is de heer de Leeuw heel voorzichtig weer begonnen, nadat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Wij hopen dat hij voorspoedig zal herstellen en zien uit naar het resultaat van zijn werk.

College van Kerkrentmeesters.

Voor aankondiging film

Jawel, we gaan de draad weer oppakken.

Noteert u alvast in uw agenda: **dinsdag 5 november** om 19.30 uur draaien we de film: *"The Bridges of Madison County"*.

Fotograaf Robert Kincaid reist voor zijn werk de wereld rond.

Francesca Johnson is een brave huisvrouw, ergens in Iowa.

Hun leven kabbelt rustig voort, tot...Ja en dan....

Zeker genoeg stof om na te praten met elkaar, over liefde, keuzes maken, gevolgen dragen.

Een prachtige film.

Hannie Huttinga.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Lionehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Postbus 69, 1610 AB Bovenkarspel.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Van de ZWO-commissie

'De andere agenda'.

Deze agenda is er in plaats van de Missie-Zendingskalender. In die kalender, die tot en met 2013 is uitgebracht, gaven kunstenaars uit alle windstreken uiting aan hun geloof. Nu is er 'De andere agenda' voor 2014 en te koop voor € 9.95. Hierbij staat 'andere' vooral voor 'de ander, onze naaste'.
(Zie ook blz. 15, 16 van dit kerkblad.)

Namens de ZWO /Diaconie groep, Scheltje.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477.



Overleden

13-07: Mevrouw Bouwman-van Damme, Ridderstraat 1.

Verjaardagen

02 sept. Mw. H.H. Heijnen-Moret, Houtkopersgilde 6.

04 sept. mw. T. Koolhaas-Groot, Valbrug 53.

05 sept. mw. C.C. Ottersberg, Ridderstraat 1.

07 sept. dhr. J.K. Steeman, Molenmeesterstaat 6.

08 sept. dhr. G. de Graaff, Overtoom 48.

14 sept. mw. P.M. Meijers-van Gijzen, Waterborg 31.

17 sept. mw. T.G. Smoor-Grootenhuis, Pekelharinghaven 11.

21 sept. mw. A.M. van de Wetering-Gelmers, Bottelierstraat 54.

Ingezonden

Liturgische bloemschiksters

Vijftien jaar bestaat de liturgische bloemschikgroep al (twee groepen van vier dames) en dat moet gevierd worden. Vroeg uit je bed, wil je wat zien en mee maken op de Aalsmeerse veiling. Wat een kleurenpracht en wat een organisatie. Bloemen van over de hele wereld worden daar geveild, de grootste veiling van de hele wereld .

Zo druk als het beneden in de hal was, zo rustig was het op de balustrade, dus konden we de aanvoer en koop zien en volgen. Bij de plantenafdeling mochten we niet komen, maar omdat we een rustig groepje waren mochten we naar Cultura. In deze enorm grote hal staat alles wat de groothandel heeft gekocht en weer distribueert naar de winkels. Hier liepen we tussen de prachtigste bloemen. En wat een soorten orchideeën, klein, groot, in de prachtigste kleuren en dan de vele soorten bloeiende cactussen en vetplantjes, etc.

Nee, kopen kon niet, maar anders waren onze auto's wel vol geladen geweest, trouwens welke plant moet je kiezen, de één nog mooier dan de ander. In de Bijbelse tuin in Hoofddorp, bij de Johannes de Doper kerk, kregen we een rondleiding. De 35 bronzen beelden, gemaakt door Karel Gomes, waren indrukwekkend. Wat is dat mooi als je een gids treft die er enthousiast over kan vertellen. De moeite waard om daar te kijken. We haalden Corrie en Alie op, die door een operatie niet de hele dag mee konden, en als afsluiting gelukkig wel bij de gezellige maaltijd in Medemblik konden zijn.

Scheltje en Ina.

Ouderenmiddagen

Op 11 juni j.l. hebben we het seizoen 2012-2013 van de Ouderenmiddag weer afgesloten. Het thema van dit seizoen was "Alles heeft zijn tijd." Het was een bijzondere middag. We sloten

Onderweg september 2013

namelijk ons 25^e seizoen af. We zijn er eigenlijk wel een beetje trots op, dat de middagen zo goed bezocht worden, ook door de dames op hoge leeftijd. Enkele heren in het gezelschap voelen zich ook best thuis. Een paar hulpvaardige chauffeurs (gemeenteleden) zorgen er voor, dat ondanks kou, regen en wind iedereen aanwezig kan zijn.

De invulling van de middagen was zeer afwisselend: naast de Kerst- en Paasviering, hadden we o.a. bezoek van de zilversmid, zagen we een natuurfilm en sloten we de festiviteiten rondom 30 april (inhuldiging Willem Alexander) toepasselijk af. De slotmiddag vond weer plaats in Hotel West. Voordrachtskunstenares Mieke van Oostveen zorgde voor een prachtig programma.

Na de uitgebreide broodmaaltijd namen we afscheid van Reina Hoekstra. Zij zat vele jaren in de leiding van de ouderenmiddagen. Janny Bakker volgt haar op. Alle aanwezigen ontvingen een kleine attentie ter herinnering aan ons 25-jarig bestaan.

Een woord van dank aan de diaconie en het Hervormd Weeshuis. Zij hebben door een financiële bijdrage deze middag mogelijk gemaakt.

Als u dit artikel leest starten we alweer met de ouderenmiddagen (3 september).

Leiding ouderenmiddagen.

Overige data ouderenmiddagen:

8 oktober, 5 november, 17 december (Kerstviering), 14 januari.

Bedankt

voor alle bloemen, telefoontjes, kaarten, bezoekjes bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Lief, al die aandacht vanuit de gemeente.

De heup-operatie is inmiddels alweer 5 weken geleden en met kruk kan ik al weer aardig uit de voeten.'

Nogmaals: Heel erg bedankt!!

Hannie Huttinga.

Orgel Plus..Concert

Op zaterdag 28 september wordt het laatste Orgel Plus..Concert van dit seizoen gegeven.

Organiste Minako Tsukatani en fluitiste Marian Jaspers Fayer zullen dit concert verzorgen.

Beide dames concerteerden al een aantal keren in onze kerk en hebben er samen al twee cd's opgenomen die ook in Japan worden verkocht.

Het belooft weer een prachtig concert te worden op 28 september. De Stichting Pieter Backer sluit met dit concert haar jubileumjaar (25 jaar) af en hoopt velen van u te kunnen begroeten.

Het concert begint om 20.00 uur, de ingang aan het kerkplein is open vanaf 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00.

Overgenomen uit Kerkbuletin



Geloof-Hoop-Liefde

Kerk in Actie presenteert: 'de andere agenda'.

Welke agenda gaat u kopen voor 2014? Welk thema, welke layout en wat moet er allemaal in staan? Kerk in Actie heeft voor u de 'andere agenda' gemaakt. Hierbij staat 'andere' vooral voor de ander, onze naaste.

In de agenda leest u de inzet van Kerk in Actie voor een duurzame wereld, voor armoedebestrijding, voor voedselzekerheid, recht en gerechtigheid. In de agenda staan ook leuke tips voor een duurzaam leven en het omzien naar de ander. Zodat ook u zelf in actie kunt komen. Elke week hoopt Kerk in Actie u te inspireren met een spreuk of Bijbeltekst. Kerk in Actie wil er zijn voor de ander, vandaar ook de naam van de agenda: de andere agenda.

Onderweg september 2013

Anders aan de agenda is ook dat de week op zondag begint, zodat het een echte kerkelijke agenda is. Het formaat van de agenda is een liggende A5. Zo hebt u genoeg ruimte om al uw afspraken te noteren. U kunt deze agenda via uw plaatselijke kerk bestellen voor € 9,95. Vanaf 1 september worden de agenda's naar de gemeenten verzonden. Koop ook een 'andere agenda' en laat u heel 2014 inspireren door Kerk in Actie!

Als u niet via uw eigen gemeente een agenda kunt bestellen, kunt u vanaf 1 september de agenda voor € 12,00 (inclusief verzendkosten) kopen via de webwinkel van Kerk in Actie. Hij wordt dan binnen twee weken bij u thuis bezorgd.

>Meer informatie en bestellen: www.kerkinactie.nl/andereagenda



Geloof-Hoop-Liefde

TVG: een cursus Theologische Vorming en verdieping.

TVG is een cursus die gemeenteleden en andere geïnteresseerden in drie jaar laat kennismaken met theologie. Alle theologische vakken komen aan de orde: Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsvragen, ethiek en praktische theologie. Dit zijn de basisvakken, die in elke cursuslocatie worden gegeven. Daarnaast worden ook nog extra vakken aangeboden. Dit verschilt per locatie.

Leren is in de Protestantse kerken altijd een belangrijk thema geweest. Wie gelooft is bereid om te leren, vóórder te leren, méér te leren. TVG biedt een ideale gelegenheid om geloven en leren te verdiepen. Er worden geen eisen gesteld aan opleiding of kerkelijke achtergrond. Op wel 25 plaatsen in het land is deze cursus te volgen, meestal van september t/m mei. Kijk voor meer informatie op de website: www.pkn.nl/tvg of mail naar tvg@pkn.nl. Bellen kan ook: (030) 880 15 60.

Uw gebed gevraagd voor SYRIË



U leest het in de krant, ziet de beelden op de televisie: het conflict in Syrië escaleert steeds verder en brengt duizenden onschuldige mensen in gevaar. Velen van hen proberen het geweld te ontvluchten.

Al meer dan 100.000 Syrische vluchtelingen hebben een veilig heenkomen gezocht in Libanon. Zij vragen om hulp die hoop kan geven in een moeilijke situatie.

Het Libanees Bijbelgenootschap ziet de nood en wil de Syrische vluchtelingen bijstaan. Uiteraard met praktische hulp. Maar daarnaast wil het bijbelgenootschap mensen helpen door troostrijke en hoopgevende teksten uit de Bijbel aan te bieden.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft toegezegd de collega's in Libanon hierbij te helpen. Omdat wij geloven dat de Bijbel mensen in deze moeilijke situatie troost en hoop kan bieden. Wij geloven dat de Bijbel het leven van de vluchtelingen kan veranderen omdat de Bijbel hoop geeft op een betere toekomst. Dat hebben deze vluchtelingen óók nodig, naast een veilig onderdak en voldoende voedsel.

Bid voor vluchtelingen, hulpverleners en allen die getroffen zijn door de ramp die zich in Syrië voltrekt.

Bron: Bijbelnieuws, kwartaalblad Nederlands Bijbelgenootschap

1 juni 2013: Complete Bijbel nu in 495 talen vertaald

In juni van dit jaar was de complete Bijbel in 495 verschillende talen vertaald. Ten opzichte van december 2011 is dat een toename van 20. Het aantal vertalingen van het Nieuwe Testament nam toe met 38 en staat nu op 1278. In 817 talen bestaat er één bijbelboek en in naar schatting 4500 talen bestaat nog geen enkele bijbeltekst.

De cijfers komen van de UBS, de United Bible Societies, waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap lid van is. In de cijfers worden ook de bijbelvertalingen meegerekend die gemaakt zijn door andere organisaties dan de UBS. De cijfers gaan over het aantal talen waarin de Bijbel in druk is verschenen. Uiteraard bestaan er in de meeste talen meerdere vertalingen. In het Nederlands bijvoorbeeld zijn er sinds 1477 al vele vertalingen verschenen, maar in de cijfers gelden deze allemaal samen voor 1 vertaling, namelijk een Bijbel in het Nederlands.

Geschat wordt dat er ongeveer 7.000 levende talen worden gesproken in de wereld. Een exact cijfer is niet te geven, omdat de grens tussen dialect en taal soms moeilijk te trekken is.

Sinds 2000 is het aantal talen waarin de complete Bijbel is vertaald toegenomen van 371 tot 495.

Bron: United Bible Societies / Nederlands Bijbelgenootschap

HERINNERING betaling Abonnementsgeld Kerkblad.

Er worden elke keer ± 200 kerkbladen rondgebracht. Bij het laatst bezorgde kerkblad, in de maand juni, werd er een acceptgirokaart bijgevoegd om het abonnementsgeld te kunnen betalen over het jaar 2013. Helaas hebben 60 (!!) abonnees hun abonnementsgeld nog niet voldaan.

Deze abonnees treffen nu wederom een acceptgiro kaart aan om alsnog het abonnementsgeld te kunnen betalen.

Ik hoop, dat u even de tijd neemt om het bedrag over te maken .

We hebben het geld hard nodig!

U kunt ook het bedrag ook overmaken op de rekening van de Protestantse Gemeente Medemblik rek.nr. 333012992 (Rabobank) onder vermelding van: Abonnementsgeld Kerkblad. Alvast bedankt voor uw abonnementsgeld!

Piet Schenk.

Onderweg september 2013