

Onderweg



Protestantse Gemeente Medemblik



maart 2024

Onderweg maart 2024

uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Van de redactie

We zijn nu in de veertigdagentijd: de tijd voor Pasen.

Nelli Mazereeuw heeft twee quilts hierover gemaakt. Het zijn ware kunstwerken geworden.

Het werk dat Pasen uitbeeldt staat op het voorblad. Verderop in het blad staat deze nogmaals en ook het werk dat Goede Vrijdag uitbeeldt.

Wij wensen u gezegende Veertigdagentijd en Pasen.



Voor de eerstvolgende editie kunt u kopij insturen tot **donderdag 21 maart**

(maar liever eerder) .

Inleveren via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond 4 april verschijnen.

Verdere inleverdata:

Inleveren tot
donderdag 18 april,
(verschijnen rond 1 mei)
donderdag 23 mei,
(verschijnen rond 5 juni)
donderdag 20 juni,
(verschijnen rond 3 juli).

Tot het uiterste

Zó mens zijn
dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent.

Niet opgaan in jezelf,
niet leven beneden je niveau,

op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z'n geluk.

Zó mens zijn
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,

zó mens zijn
dat je solidair bent,
je verantwoordelijk voelt –

dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
samenleeft.

Hans Bouma

Uit de veertigdagentijdkalender 2024
Ingezonden door Alma de Greeuw

Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.



zondag 3 maart

collectes:

voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.
Kerk in Actie Zending Libanon / Kerkmuziek .
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)

koster:

B. Hoekstra.

zondag 10 maart

collectes:

voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Kerk in Actie Zending Indonesië / Onderhoud tuin en terrein.

koster:

J. Kool.

zondag 17 maart

collectes:

voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Willemsoord.
Kerk in Actie Zending Rwanda / Klein onderhoud.

koster:

N. Buijze.

zondag 24 maart

voorganger: ds. J. Waringa.

Palmpasen. Gez. dienst in de Doopsgezinde Vermaning.

maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart 19.00 uur:

Vesper in de Doopsgezinde Vermaning (zie ook blz. 4).

donderdag 28 maart

collectes:

voorganger: T. Heijboer uit Hoorn.
19.30 uur. Witte Donderdag. Viering Sedermaaltijd.
Vluchtelingenkinderen / Instandhouding eredienst.

koster:

B. Hoekstra.

vrijdag 29 maart:

collectes;

voorganger: T. Heijboer uit Hoorn.

19.30 uur. Goede Vrijdag.

koster:

Er zijn deze avond geen collectes.

J. Kool.

zondag 31 maart:

collectes:

voorganger: T. Heijboer uit Hoorn. **Pasen.**
Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia / Plaatselijk pastoraal werk.

koster:

Th. Hoff.

zondag 7 april:

collectes:

voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Eigen diakonaal werk / Algemene kosten.

koster:

B. Hoekstra.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:

diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66

kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.

Veertigdagentijd en Pasen

Bij het verschijnen van dit Kerkblad is de **Veertigdagentijd** begonnen. De Veertigdagentijd begint op 14 februari 2024 (Aswoensdag) en loopt tot 31 maart 2024 Pasen. Dit is elk jaar weer een bijzondere tijd als voorbereiding op het feest van Pasen.

Er is een Veertigdagentijdkalender 2024, deze kunt u meenemen uit de kerk.

Ook kunt u deze digitaal bestellen of laten bezorgen in uw email-box
<https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/>.

Op de site van de kerk vindt u elke dag een nieuwe inspirerende video die aansluit bij de overdenkingen in de kalender: https://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/_oud_nieuws_1/

In Medemblik hebben wij de laatste jaren op de woensdagen in de Veertigdagentijd een Vesper met aansluitend een sobere maaltijd. Dat willen we weer een paar keer doen en dan ook samen met

Opperdoes: Op woensdag 28 februari en woensdag 6 maart om 17.30 uur in de Bonfoyer Medemblik:

Vesper en sobere maaltijd.

Op woensdag 13 maart om 19.30 uur in Opperdoes: bidstond voor gewas en arbeid.

Op woensdag 20 maart om 18.00 uur in Opperdoes: Vesper en sobere maaltijd, met aansluitend kerkenraadsvergadering.

Nelli Mazereeuw: quilt Goede Vrijdag: >

Stille week

In de Stille week is er op maandag, dinsdag en woensdag een Vesper in de Doopsgezinde Vermaning, Tuinstraat 7, Medemblik. Het begint om 19.00 uur en wordt op maandag verzorgd door kapelaan Juan Andres Correa (Rooms-katholieke



parochie), op dinsdag door ds. Jelle Waringa (Doopsgezinde gemeente) en op woensdag door mevr. Heilke Kool (Protestantse gemeente Medemblik). Witte Donderdag 19.30 uur in de Bonfoyer vieren we samen de Sedermaaltijd met pastor Ton Heijboer. Goede Vrijdag om 19.30 uur in de Bonfoyer gaat ook pastor Ton Heijboer voor.

Pasen

Paaszondag 31 maart 10 uur vieren we de dienst samen met pastor Ton Heijboer. Hopelijk kunnen we dan weer in de kerk, als de bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

De kerkenraad wenst u een gezegende Veertigdagentijd en Pasen.

< *Nelli Mazereeuw: quilt Pasen.*

De nieuwe Paaskaars

Met Pasen komt het licht weer terug; de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en wordt de kerk ingedragen.

Met de vorige Paaskaars hebben we vier jaar gedaan. Door Corona werd de kaars erg weinig gebrand en de kaars was nogal groot. Met steeds een nieuw jaarplaatje heeft hij jaren bij ons in de dienst gebrand. De nieuwe Paaskaars 2024 is echt helemaal nieuw en wordt ons geschonken. Op de Paaskaars is een wasrelief aangebracht:
DE DUIF MET REGENBOOG

Na de zondvloed belooft God aan de mensheid om nooit meer zo'n vloed te sturen die de wereld zal verwoesten. Met de regenboog bevestigt God deze belofte en het is een teken van zijn eeuwig verbond met en trouw aan de mensheid (Genesis 9). Óók Jezus doet een belofte: Na zijn heengaan zal God, zijn Vader, de heilige Geest zenden "om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid." (Johannes 14) De duif is hier het beeld van de heilige Geest.



Veertigdagenperiode 'Ga mee!'



Op woensdag 14 februari begon de veertigdagenperiode. Vanuit de PKN is er voor deze periode een kalender uitgegeven.

Op woensdagmiddag 20 maart wordt u bij de 3e bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om n.a.v. de kalender verder na te denken

Datum : woensdag 20 maart,
Tijd : 14.00 – 15.30,
Plaats : consistorie Bonifaciuskerk Medemblik.

Arie Hoosbeek.

Vier je verjaardag in de kerk

U heeft het misschien al gemerkt: Geen bloemetje meer van de kerk met uw verjaardag, alleen de felicitatie kaart.

Dit jaar willen we het iets anders doen: Wordt u 80 jaar of ouder dan krijgt u van ons een uitnodiging voor een gezellige middag. U hoeft hier niet alleen naar toe, maar u mag iemand meenemen, partner, dochter, zoon, buurvrouw of wie u maar wilt.

De jarigen van het eerste kwartaal ontvangen binnenkort de uitnodiging.

U komt toch ook verjaardag vieren in de kerk!

Heilke en Nelli.

Nieuws van de pastorale raad

We zijn ontzettend blij dat ds. Willemien Roobol het pastoraat bezoekwerk overneemt van ds. Chris Mataheru die eind januari is gestopt met al zijn werkzaamheden. De pastorale raad van Opperdoes en Medemblik hebben met een bloemetje ds. C. Mataheru bedankt voor al zijn diensten en ds. W. Roobol welkom geheten!

Heeft u de behoefte aan een gesprek met ds. Willemien Roobol? Geef dat dan aan ons door.

Hartelijke groet,
Nelli en Heilke.

Namens de kerkenraden van de Protestantse Gemeente Medemblik en Opperdoes en in overleg met het pastorale team hoop ik de komende tijd wat pastorale hulpdiensten te gaan verrichten in uw gemeenten. Dat betekent, dat sommigen van U een telefoontje en daarna een bezoekje van mij tegemoet kunnen zien. In de kerk van Medemblik heb ik al een aantal keren gepreekt gedurende de afgelopen jaren. Sommigen zullen mij dus al kennen.

Ik heet ds. Willemien Roobol, ik sta sinds 1982 in het ambt van predikant, ik heb een aantal gemeenten gediend als predikant en ik heb ook als geestelijk verzorger in een zorgcentrum gewerkt. Inmiddels ben ik sinds januari 2021 met emeritaat.

Ik woon zelf in Nieuwe Niedorp, maar daar ben ik gewoon gemeentelid. Ondertussen preek ik veel in veel kerken in Noord Holland.

ds. Willemien Roobol.

Bidden voor moslims tijdens de ramadan

Van 11 maart tot en met 9 april wordt de ramadan gehouden. In deze periode zijn veel moslims zeer bewust met hun geloof bezig. Tijdens de ramadan komen regelmatig visioenen voor waarin men een ontmoeting met Jezus Christus (Isa Masih) heeft.

Frontiers is een organisatie die zich richt op de moslimwereld.

Ze verlangen dat God wordt grootgemaakt door moslims die nu nog nooit van Hem hebben gehoord. Frontiers richt zich op die moslimvolken en gebieden die het minste toegang hebben tot het Goede Nieuws. In deze gebieden delen hun werkers het Goede Nieuws van Jezus met de mensen om hen heen. Ieder jaar wordt er een gebedsgids uitgegeven.

In de '30 dagen Gebedsgids' lees je dagelijks een verhaal dat een volk uit de moslimwereld dichterbij brengt, met specifieke gebedspunten voor dat volk.

De gebedsgids is te bestellen op: www.30dagen.nl

De uit Pakistan afkomstige Nabeel Qureshi vertelt in 'Ik zocht Allah en vond Jezus' het verhaal van zijn bekering tot het christendom. Hij groeit op in een islamitisch gezin en kent de Koran uit zijn hoofd, maar op de universiteit slaat de twijfel toe als hij in aanraking komt met het evangelie van Jezus.

In het boek 'Ismael komt thuis' staan verhalen over moslims die in grote getalen (gezinnen/stammen) tot geloof in Jezus Christus komen.

Arie Hoosbeek.

Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes gehouden op 24 januari 2024

De restauratie van de Bonifaciuskerk loopt iets uit. Voegwerk is meer dan vooraf ingeschat. Er is minder werk in de kap dan begroot. Afronden restauratie voor eind februari lijkt mogelijk. Op 25 januari komt het bestuur van de Stichting Pieter Backer Orgel in de nieuwe samenstelling bij elkaar: Paul Stam, Johan Gootjes, Jos van der Kooy en als afgevaardigden van de PGM: Pieter Keemink en Jan Smit.

De gesprekken met Oudheidkundige Vereniging Medenblich over gebruik van Bonifaciuskerk als expositieruimte door deze vereniging lopen nog.

Krijn Smit is per 1 januari 2024 gestopt als preekvoorzieners voor Opperdoes. Hannie de Leeuw volgt hem op.

In de pauze worden kaarten geschreven in het kader van de Paasgroetenactie voor gevangenen. Het aantal gezamenlijke diensten voor 2025 en de plaats waar deze worden gehouden zijn vastgesteld. De beide preekvoorzieners gaan hiermee aan de slag.

In de 40-dagen tijd zullen er weer een aantal vespers en sobere maaltijden zijn.

De beroepingscommissie heeft een nieuwe advieslijst ontvangen van de landelijke kerk. Op deze lijst staan namen van predikanten die benaderd kunnen worden met de vraag of zij belangstelling hebben voor de vacature in onze gemeenten. Drie van hen hebben een informatiepakket opgevraagd.

Wil Mosman stopt als administrateur

Wil Mosman is vele jaren de penningmeester geweest van de diaconie en toen hij twee jaar geleden stopte als lid van de diaconie, heeft hij nog wel de bankrekening van de diaconie beheerd als administrateur. Hij heeft deze taak altijd heel zorgvuldig en met veel verantwoordelijkheidsgevoel gedaan. Maar dit werk werd hem te zwaar, omdat hij ook volledig mantelzorger is voor zijn vrouw Scheltje en vanwege zijn leeftijd waardoor zijn eigen gezondheid ook minder wordt. Onze nieuwe administrateur is Johan Bouma, die inmiddels de rekening van de diaconie beheert. We danken Wil Mosman voor zijn jarenlange trouwe dienst voor de diaconie en hopen dat hij nu wat meer rust en tijd krijgt, naast al zijn taken als mantelzorger.

De diaconie,
Hannie Huttinga en Alma de Greeuw.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 10007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.



Uit de gemeente

*Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl*

Nieuw binnengekomen

02-01 dhr. R.A. Ouwerkerk

09-12 dhr. M.L. Groot

Verjaardagen

11-03 mevr. H. Koomen-Koopman,

13-03 mevr. C.D. van Caspel-Bax ,

20-03 mevr. E.H. Hoff-Koster ,

21-03 mevr. F. Bakker-Pols ,

22-03 mevr. M.M. Hayes-Vink,

Kerkbalans 2024: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen.'

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2024 is € 37.353.
Dat is € 1.350 minder dan de toezeggingen voor 2023, maar wel € 2.353 meer dan er voor dit jaar was begroot.
De voorlopige uitkomst voor 2024 is dan ook een mooi resultaat, waar de kerkrentmeesters erg blij mee zijn.
Zij willen alle medewerkers aan de actie Kerkbalans bedanken voor hun inzet en alle gemeenteleden voor hun bereidheid het kerkenwerk ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.



Abonnementsgeld Onderweg

Bij dit nummer van Onderweg treft u de rekening voor het abonnementsgeld aan.
Het abonnementsgeld bedraagt € 15,00. Dit is het zelfde bedrag als vorig jaar en kostendekkend.



Met ingang van het kerkelijk seizoen 2024/2025 komt er een gezamenlijk kerkblad van onze gemeente en de Protestantse Gemeente te Opperdoes. De kostprijs daarvan is ook € 15,00 per abonnement per jaar (exclusief eventuele portokosten).



Wij verzoeken u het abonnementsgeld vòòr 15 april 2024 over te maken op onze bankrekening: NL54 RABO 0373 7438 66 van de Protestantse Gemeente Medemblik onder vermelding van Onderweg 2024 en uw naam en adres. Om extra werk voor ons en extra kosten te voorkomen verzoeken wij u er voor te zorgen dat uw betaling tijdig bij ons binnen is.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Het College van Kerkrentmeesters.

Avondmaal: what's in a name

Ons woord 'avondmaal' komt als zodanig in de originele talen (Hebreeuws en Grieks) niet voor in de bijbel. Zelfs niet in de betekenis van een maaltijd die men 's avonds tot zich neemt. Laat staan in de betekenis van een plechtige liturgische maaltijd, vergelijkbaar met zoals wij avondmaal vieren in de kerk.

In de Statenvertaling, dat is een vertaling uit de 17e eeuw die intussen natuurlijk al wel verschillende keren herzien is, wordt het woord 'avondmaal' wel gebruikt. Als ik goed geteld heb 16 keer. Dat wekt de indruk dat het hierbij gaat om de plechtige liturgische maaltijd, die wij ook wel Heilig Avondmaal noemen. Te meer daar de vertalers ook het woord avondmaal gebruiken als Jezus voor de laatste keer voor zijn sterven aanligt en Hij dan ook de zgn. instellingswoorden spreekt (waarover in een latere aflevering).

Het is een mooi voorbeeld van inlegkunde, want het woord dat dan vertaald wordt met avondmaal is het Griekse woord *deipnon*. En *deipnon* betekent gewoon 'maaltijd'. Zo vertalen ook de andere vertalingen die ik heb geraadpleegd het woord. Een Zuid Afrikaanse vertaling heeft het bijvoorbeeld in Lukas 14: 12 - heel huiselijk - over 'avondeten', maar dat is alleen omdat uit de context blijkt dat het gaat over de maaltijd die in de avond wordt genuttigd. Precies als bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen: uit de context maken we op dat dat in de avond was; dus ging het (laatste) 'avondmaal' heten. Het woord op zichzelf blijft gewoon 'maaltijd' of 'eten' betekenen.

Dat het woord "*deipnon*" op zichzelf geen diepere betekenis heeft, wordt ook duidelijk uit het verhaal waarin wordt verteld dat Herodes een maaltijd ter ere van z'n verjaardag houdt. Ook daar staat *deipnon*. Wat daar gebeurde was bepaald geen avondmaal in onze kerkelijke betekenis van het woord. Bij die gelegenheid wordt Johannes de Doper onthoofd. Markus 6 vanaf vers 14. In dat hoofdstuk lezen we dan in de Statenvertaling wel gewoon dat Herodes een 'maaltijd' (*deipnon*) hield bij gelegenheid van z'n verjaardag.

Het brood breken

Kijken we nu even verder dan de letterlijke betekenis van het woord. Waar is de maaltijd die wij als avondmaal vieren aan ontleend? Zoals al gezegd, gaat die maaltijd terug op de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen gebruikt, vlak voordat hij de nacht van lijden en dood ingaat. Het mooist beschreven in Johannes 13, het verhaal van de voetwassing. Dat is een Pascha maaltijd. Jezus en zijn leerlingen zijn Joods en zij vieren dan ook volgens Joods gebruik het Paasfeest, inclusief de bijbehorende maaltijd. De maaltijd die Jezus met zijn leerlingen gebruikt op de avond voor zijn lijden wordt dan ook in alle 4 de evangeliën Pascha genoemd. In de Pascha maaltijd wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Wordt herdacht dat de weg naar de verlossing op het punt van aanvangen staat. Het is deze zelfde maaltijd die ook het symbool wordt voor de uitweg die Jezus biedt uit lijden en dood. De evangelisten (of beter: de jonge kerk) geven de Pascha maaltijd een andere betekenis, een enigszins andere invulling. Namelijk de verlossing die God in Jezus aan ons mensen brengt. De paasmaaltijd krijgt dus een Christelijke betekenis omdat de verlossing en bevrijding een Christelijke betekenis krijgt.

Ik kan me goed voorstellen dat, om de eigen Christelijke betekenis van de paasmaaltijd te benadrukken, de eerste Christenen niet het woord Pascha gingen gebruiken voor de maaltijd die zij bedoelden. Het lijkt er zelfs op dat ze de maaltijd aanvankelijk geen aparte naam gaven. Her en der staat er over het leven van de eerste Christenen dat zij bijeen kwamen voor 'het breken van het brood'. Er staat dus gewoon wat ze deden, niet hoe ze de maaltijd noemden.

Mooiste voorbeeld is wel het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus na de opstanding herkennen aan het breken van het brood, Lukas 24. Ander mooi voorbeeld is de beschrijving van het leven van de eerste Christenen, die ook steeds samen het brood breken, Handelingen 2: 41– 47. 't Zou wel mooi zijn als in het kerkblad de kerkdienst met avondmaal stond aangekondigd als 'Wij breken deze zondag samen het brood'. Iedereen snapt het en de volle nadruk komt te liggen op wat we samen doen: in gezamenlijkheid het brood breken en in dat breken heelheid vieren en gemeenschap ervaren.

Agapèmaaltijd

De naam Agapèmaaltijd laat een ander aspect oplichten van de oorsprong van wat wij avondmaal noemen. Het Pascha is ook gewoon een maaltijd die de bedoeling heeft om te voeden. Het heeft niet alleen een liturgische en symbolische betekenis. Zoals dat stukje brood bij ons avondmaal wel een puur symbolische betekenis heeft, dat heeft niet de bedoeling onze fysieke honger te stillen. De Agapèmaaltijd lijkt in dat opzicht op het Pascha. Agapè is het Griekse woord voor liefde. Het woord wordt in de vroegchristelijke kerk al snel gebruikt voor de gezamenlijke maaltijden van de gemeente. Men spreekt dan van Agapèmaaltijden. De onderlinge gemeenschap werd in de maaltijden gevierd en bevorderd, onder andere door er voor te zorgen dat de armen ook aan hun trekken kwamen. De mensen die het zich konden veroorloven, namen extra eten mee van huis, om er zo voor te zorgen dat de armen die aanschoven aan tafel, ook te eten hadden. Hoe dat in z'n werk moet gaan, staat helder beschreven in 1 Korinthiërs 11 vanaf vers 17. Het staat daar helder beschreven, omdat Paulus zich boos maakt omdat mensen al beginnen te eten voordat iedereen er is. Waardoor de armen alsnog de hond in de pot vinden. Als je zoveel honger hebt dat je niet kunt wachten, zegt Paulus met zoveel woorden, eet dan asjeblijft eerst thuis! Deze maaltijden zijn dus wel degelijk bedoeld om ook de fysieke honger te stillen, vooral de honger van hen voor wie honger dagelijkse realiteit is.

Het gebruik om bij de gezamenlijke maaltijd armen mee te laten delen van andermans rijkdom is de achtergrond van het gegeven dat de diaconie in onze kerken eerst-verantwoordelijke is voor het Avondmaal en dat er dus (!) aan tafel gecollecteerd wordt voor de diaconie. Delen met de armen doen we nu met geld.

Tertullianus (160-220 na Chr.) heeft uitvoerig geschreven over de Agapèmaaltijden: "Is het zo verwonderlijk dat de liefde die onder ons gevonden wordt, ons er toe brengt om ook met elkaar te eten? Onze maaltijd toont in de naam al aan, wat dit inhoudt. We gebruiken daarvoor het Griekse woord voor liefde. Iedereen neemt iets mee en we verdelen dit onder elkaar. We beginnen en eindigen deze liefdemaaltijd altijd met gebeden."

Het schijnt wel tot in de 6e eeuw gebruikelijk te zijn geweest om Agapèmaaltijden te houden. Vandaag de dag komt het gebruik soms wel terug in geloofsgemeenschappen die wat losser komen van de meer traditionele vormen van kerk-zijn. In een enkele kerkgemeenschap wordt dit gebruik wel gepraktiseerd. Bij de GGZ in Heiloo deden we het wel op Witte Donderdag, tussen de middag: iedereen die kwam, nam wat mee voor de gezamenlijke maaltijd.

Eucharistie

Al vrij snel in de jonge kerk kwam de behoefte op om (naast de Agapèmaaltijd) het lijden, sterven en opstanding van Jezus met een meer symbolische handeling te gedenken. Het komt dus als het ware naast elkaar te staan; de gezamenlijke maaltijden en het liturgisch vieren van het verlossende lijden van Christus. Dat laatste werd Eucharistie genoemd. Zo wordt het in de Katholieke kerk nog steeds genoemd. Geleidelijk verdween de Agapèmaaltijd en ging de kerk alleen nog Eucharistie vieren. Toen in de 16e en 17e eeuw onze kerken ontstonden, werd de term Eucharistie niet





overgenomen, omdat de gebruiken rondom de Eucharistie één van de dingen was waar de reformatoren zich tegen verzetten. De sacramenten werden in de Katholieke kerk niet bediend 'zoals Christus in Zijn Woord geboden heeft'; zo meenden de reformatoren (Nederlandse Geloofsbelijdenis, 1561).

Eucharistie is ook weer een Grieks woord en betekent letterlijk dank(zegging). In die betekenis komt het ook in de bijbel voor.

Van het gebed dat wordt gesproken als de Eucharistie wordt gevierd is de dankzegging een onderdeel. Langzamerhand werd het woord gebruikt voor het geheel van de tafelviering en raakt de term Agapè in onbruik, evenals de Agapèmaaltijden. In het vieren van de tafel, het voltrekken van het sacrament, komt alle dankbaarheid samen voor wat Jezus voor ons heeft gedaan, zo werd de opvatting. Vandaar dat de naam Eucharistie de naam wordt voor het geheel.

Daar zit ook nog de gedachte achter dat Jezus werkelijk tegenwoordig wordt in het stukje brood dat dan wordt gedeeld, maar daarover een andere keer verder.

ds. Marius Braamse.

1. *Dit verhaal is één van de redenen waarom de Jehovah's getuigen geen verjaardagen vieren.*
2. <https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/987>

Agenda

'Open kerk': Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur, in de Bonfoyer

Samen aan tafel: vrijdag 1 maart vanaf 18.00 uur in de Bonfoyer.

vrijdag 5 april vanaf 18.00 uur in de Bonfoyer.

Ouderenmiddag: dinsdag 19 maart om 14.30 uur in de Bonfoyer.

'Ga mee!' woensdagmiddag 20 maart 14.00 uur in de consistorie.

Vergadering kerkenraad: woensdag 20 maart om 19.30 uur in Opperdoes.

maandag 22 april om 19.30 uur in Medemblik.

40 Dagen-tijd: Vesper en sobere maaltijd woensdag 28/2 en 6/3 om 17.30 uur in de Bonfoyer.

Bidstond voor gewas en arbeid: woensdag 14/3 Opperdoes 19.30 uur.

Vesper en sobere maaltijd woensdag 20 maart 18.00 uur Opperdoes.

Vespers in de Doopgsgezinde vermaning: 25, 26 en 27 maart om 19.00 uur.

Inleveren kopij Onderweg; donderdag 21 maart tot 12.00 uur.



Dank voor de bloemenhulde bij mijn verjaardag!

Rie Bood

Dank voor de kaart en de bloemen ter bemoediging na het overlijden van H. Verleg. Deze kwamen rond de dag dat Huib jarig zou zijn geweest.

Afra Koomen - Arends

Dagelijks leesrooster

maart

- 01 vrijdag Jeremia 19:10-15
- 02 zaterdag Psalm 19
- 03 zondag Jeremia 26:1-9
- 04 maandag Jeremia 26:10-19
- 05 dinsdag Psalm 102:1-15
- 06 woensdag Psalm 102:16-29
- 07 donderdag 2 Petrus 2:1-10a
- 08 vrijdag 2 Petrus 2:10b-22
- 09 zaterdag Psalm 122
- 10 zondag Jeremia 29:1-14
- 11 maandag Jeremia 29:15-32
- 12 dinsdag Johannes 6:1-15
- 13 woensdag Johannes 6:16-29 Biddag
- 14 donderdag Johannes 6:30-40
- 15 vrijdag Johannes 6:41-59
- 16 zaterdag Johannes 6:60-71
- 17 zondag Jeremia 31:27-40
- 18 maandag Jeremia 32:1-15
- 19 dinsdag Jeremia 32:16-25
- 20 woensdag Jeremia 32:26-35
- 21 donderdag Jeremia 32:36-44
- 22 vrijdag Psalm 118:1-16
- 23 zaterdag Psalm 118:17-29
- 24 zondag Marcus 11:1-11 Palmzondag
- 25 maandag Psalm 2 Maria Boodschap (Lucas 1:26-38)
- 26 dinsdag Psalm 40
- 27 woensdag Marcus 14:1-11
- 28 donderdag Marcus 14:12-31 Witte Donderdag
- 29 vrijdag Marcus 14:32-15:47 Goede Vrijdag
- 30 zaterdag Jeremia 33:1-11 Stille Zaterdag
- 31 zondag Marcus 16:1-8 Eerste paasdag



Foto's op pagina 12 en 13 zijn aangeleverd door mevr. Dicky Poot en komen uit het fotoarchief van Marco Poot.



april

- 01 maandag Marcus 16:9-20
- 02 dinsdag Jeremia 33:12-18
- 03 woensdag Jeremia 33:19-26
- 04 donderdag Deuteronomium 1:1-18
- 05 vrijdag Deuteronomium 1:19-33
- 06 zaterdag Deuteronomium 1:34-2:1
- 07 zondag Deuteronomium 2:2-15
- 08 maandag Deuteronomium 2:16-25
- 09 dinsdag Deuteronomium 2:26-37
- 10 woensdag 1 Johannes 1:1-7
- 11 donderdag 1 Johannes 1:8-2:2
- 12 vrijdag 1 Johannes 2:3-11
- 13 zaterdag 1 Johannes 2:12-17



D	E	N	O	M	I	N	A	T	I	E
P	I	P	O	I	C	O	O	N		
P	O	P	M	U	G	P	S	G		
O	S	A	N	E	R	D	E			
S	T	A	P	I	R	U	R	L		
T	O	O	I	V	I	D	E	O		
U	M	R	E	A	L	U	W			
L	I	B	I	E	R	T	E			
A	N	E	P	S	V	T	E	R		
N	D	A	L	G	O	R	E			
T	I	N	B	L	O	T	L			
G	E	W	E	I	H	E	M	D		
J	O	U	I	S	L	A	M	L		
U	T	E	R	M	P	T	I	J		
D	D	R	O	E	N	R	U	K		
A	N	O	D	E	B	E	E	T		
S	A	N	C	T	U	A	R	I	U	M

< Oplossing
van de
puzzel in
de vorige



Gezamenlijk kerkblad PG Opperdoes en PG Medemblik

Al enige tijd is de samenwerking van de protestantse gemeentes Opperdoes en Medemblik een feit. Die samenwerking verloopt tot veler tevredenheid. In Opperdoes heeft men 'Graankorrels' als kerkblad en in Medemblik de 'Onderweg'.

De gezamenlijke kerkenraad heeft nu de wens uitgesproken om dit jaar te komen tot één gezamenlijk kerkblad. Daarin zou plaats moeten zijn voor plaatselijk kerknieuws uit beide gemeentes, maar uiteraard zal er ook ruimte komen voor gezamenlijk nieuws. De beide redacties zijn al enkele keren bij elkaar gekomen om te bespreken hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Er valt heel wat te bespreken en af te spreken. Eén van de zaken die moet worden geregeld is een nieuwe naam voor de gezamenlijke uitgave. Daarom willen we voor de gemeenteleden in Medemblik en Opperdoes een prijsvraag uitschrijven:

"Wie bedenkt de beste / mooiste / origineelste naam voor het gezamenlijk kerkblad?"

De lezers van 'Graankorrels' kunnen een naam doorgeven aan de redactie of mailen naar:
graankorrels@pgopperdoes.nl

Voor de lezers van 'Onderweg' geldt hetzelfde, maar dan naar het mailadres
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Uw inzending ontvangen we graag vòòr eind maart.

Uit de inzendingen zullen de redacties gezamenlijk een naam kiezen en die voordragen aan de kerkenraad. De inzend(st)er van die winnende naam wint een echte Opperdoezer Jodenkoek!

Redacties 'Graankorrels' en 'Onderweg'.

Ingezonden

De **Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken** zoekt bestuursleden.

Voorzitter Ton Heijboer treedt na de maximale 12 jaar af. Omdat Kasper Gutter optreedt als technisch voorzitter, zoeken we naar een bestuurslid, dat als ambassadeur van de stichting optreedt. HWK is een prachtige organisatie met twee professionele hulpverleners in dienst, die prachtig werk doen voor degenen die elders tussen wal en schip vallen. Je kunt jezelf (of de naam van een ander) melden bij Ton Heijboer: 06-26136160.



Donateurs

De Westfriese kerken financieren de salarissen van de medewerkers en dragen bij aan de pot voor materiële hulp. Daarop wordt steeds vaker een beroep gedaan. Daarom:

Word donateur!

Dat kan met een eenmalige gift op IBAN: NL07 RABO 0371 6174 05

Als u structureel wilt bijdragen, verzoeken we u dat te regelen via onze website:

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/doneren

Ingezonden door Hannie Huttinga, gehoord op de ouderenmiddag waar het verhaal werd voorgelezen door Ina Bakker en tètè mooi om niet te delen....

Tweeling.

In de buik van een moeder zitten twee baby's. Zegt de één tegen de ander: "Geloof jij in een leven na de bevalling?" "Waarom vraag je dat? Natuurlijk!" zegt de ander. "Er moet iets zijn na de bevalling. Misschien zijn we hier wel om ons voor te bereiden op dat wat we later zullen zijn." "Onzin," zegt de één. "Er is geen leven na de bevalling. Wat voor soort leven zou dat zijn?" Zegt de ander: "Ik weet het niet, maar ik denk dat er meer licht zal zijn dan hier. Misschien kunnen we daar wel lopen met onze benen en eten met onze monden. Misschien dat we meer zintuigen hebben om dingen te begrijpen die we nu niet begrijpen." Zegt de één: "Dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten met onze monden? Belachelijk. De navelstreng geeft ons alles wat we nodig hebben. Maar de navelstreng is heel kort. Dus leven na de geboorte is uitgesloten!"

De ander staat erop: "Nou, ik denk dat er iets is en misschien is het anders dan hier. Misschien hebben we die navelstreng wel helemaal niet meer nodig." "Onzin. En trouwens, wat als er nog leven is na de bevalling, waarom is er dan nooit iemand uit dat leven teruggekomen? De bevalling is echt het einde van het leven. Daarna is er niets dan duisternis, stilte en vergetelheid. Het brengt ons nergens."

"Nou, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat we moeder ontmoeten en dat ze voor ons zal zorgen." "Moeder? Geloof jij echt in moeder? Dat is om te lachen! Als moeder bestaat, waar is ze dan?" "Ze is overal om ons heen. We zijn omringd door haar. We zijn van haar. In haar leven we. Zonder haar zou en kàn er geen leven zijn." Zegt de één: "Nou, ik zie haar niet en ik merk niks van haar, dus is het alleen maar logisch dat ze niet bestaat." Waarop de ander zegt: "Soms, als je stil bent en als je echt luistert, kun je haar aanwezigheid voelen en kun je haar liefhebbende stem horen, die ons roept van boven!"

Horizontaal

1 De kerkdienst betreffend **9** Van gaatjes voorziene sproeier van een gieter, douchekop **10** Bezitloos **12** Schutsluis **14** Japans badhuis **16** Lectori salutem (afk.) **17** Gemeente in Gelderland **18** Onvriendelijk **20** Typische tieneraandoening **22** Klavecimbelachtig instrument **24** Boom voor vlechtwerk **26** Bolgewas van de leliëfamilie **27** Verlaagde toon **28** Stad in de VS **29** Persoon van rang en stand **30** Land in Azië met 1,4% christenen **31** Lid van een Russische volksstam **33** Gemeente in Limburg **37** Punctueel **40** Kopergravure **41** Duitse rivier **43** Symbool voor rodium **44** Symbool voor radon **45** Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden **47** Diocees **49** Zoon van anemoonvissen Marlin en Coral(ie) **50** Gekheid! **51** Succesvol lied **53** Oude lengtemaat **54** Gedane moeite **56** Voordeel **57** Tussen nov. en jan. **59** Slijmige vis van de karperfamilie **61** Zestiende-eeuws schisma binnen het westerse christendom.

Verticaal

1 Niet vasthouden **2** Terbeschikkingstelling (afk.) **3** Bijbelse stad **4** Wijnkleur **5** Boek dat volgens de traditie door Mozes is geschreven **6** Internationaal ruimtestation (Eng. afk.) **7** Kettingzang **8** Kroatië (op auto's) **11** Het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God **13** Religieuze onthouding **15** Onvergelijkelijk **17** Ooit **19** Pijnlijke aandoening **21** Symbool voor neon **23** Medaille **25** Goed **29** Land van de tovenaars **32** Nabij **33** Plechtige overeenkomst van God en de mens **34** Volksgroep **35** Spoorwegbedrijf **36** Samenwerkingsverband van 38 landen (afk.) **37** Opnamelocatie **38** Eerste verflaag **39** Specialiste in de godgeleerdheid **42** Kanunnik **45** Hier ontspringt een rivier die zich daarna vertakt in de Pison, de Gichon, de Hiddeqel en de Frat **46** Muzieknoot **48** Effect waarmee een bal tennisgespeeld wordt (Eng.) **52** Artikel **55** Windrichting (afk.) **56** Voormalig staatsbedrijf **58** Zoon van Juda **60** Stad in de VS (afk.).

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com

