

# Onderweg



Protestantse Gemeente Medemblik



januari - februari 2024

**Onderweg** januari - februari 2024  
uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Van de redactie

Het jaar 2024 is pril en ligt als een nog bijna onbeschreven blad voor ons. ... Wij wensen u toe dat we, zowel persoonlijk als met de gemeente, heel veel mooie dingen hebben genoteerd als we aan het eind van dit jaar terugkijken!



Voor de eerstvolgende editie kunt u kopij insturen tot **donderdag 15 februari** (tot 12.00 uur maar liever eerder)  
Inleveren via het bekende e-mailadres: **onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl**  
Het volgend kerkblad zal rond 28 februari verschijnen.

Verdere inleverdata:  
Inleveren tot  
\* donderdag 21 maart (verschijnen rond 3 april)  
\* donderdag 18 april (verschijnen rond 1 mei)  
\* donderdag 24 mei (verschijnen rond 5 juni).

**Uit de nieuwjaarsboodschap van ds. J. de Reuver, scribe van de Generale Synode:**

De start van een nieuw jaar is niet alleen maar feestelijk, er speelt veel om je zorgen over te maken. Wat doe je als je opziet tegen de toekomst? Misschien moeten we dit nieuwe jaar starten met een gezamenlijk lied. Net zoals de Israëlieten zongen toen ze door de Rode Zee gingen, een onbekende toekomst tegemoet.

Lied 1002 uit het liedboek:

*Wat wordt gezongen onderweg?  
Een levenslied tegen de dood:  
'Hij heeft de groten neergehaald  
en kleine mensen maakt Hij groot.'  
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,  
zingen elkaar de toekomst in.  
Wij struikelen en staan weer op:  
iedere dag een nieuw begin.  
Een volk op weg gezet  
om vrede tegemoet te gaan:  
de toekomst die is aangezegd,  
moet doorverteld, verstaan, gedaan.  
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?  
Wij gaan.*

Ingezonden door Alma de Greeuw.

## Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur



### **zondag 21 januari**

collectes:

koster:

voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Utrecht.  
PKN Missionair Werk Nederland / Onderhoud kerk.  
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)  
J. Kool..

### **zondag 28 januari**

collectes:

koster:

voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend. **Avondmaal.**  
Vluchtelingenkinderen / Gen. kas predikantstraktementen.  
Th. Hoff.

### **zondag 4 februari**

collectes:

koster:

voorganger: prop. A. de Vreugd uit Amsterdam..  
Kerk in Actie Werelddiaconaat Bangladesh / Energiekosten.  
B. Hoekstra.

### **zondag 11 februari**

collectes:

koster:

voorganger: dhr. van der Bent uit Almaar..  
Kerk in Actie Noodhulp Griekenland / Algemene kosten.  
J. Kool.

### **zondag 18 februari**

collectes:

koster:

voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar..  
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat / Energiekosten.  
N. Buijze.

### **zondag 25 februari**

collectes:

koster:

voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis  
PKN Missionair werk / Klein onderhoud.  
Th. Hoff.

**De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:**

[www.bonifaciuskerkmedemblik.nl](http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl)

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) > Noord-Holland > Medemblik.

**Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:**

**diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66 kerk: NL54 RABO 0373 7438 66.**

## Goede voornemens

Een nieuw jaar begint voor veel mensen met goede voornemens. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerken maken plannen en stellen begrotingen op voor het nieuwe jaar. Het is zonder meer goed om dat te doen. Vooruit kijken en nieuwe dingen uitproberen geeft inspiratie en zin aan het leven.

Helaas blijkt de praktijk vaak weerbarstig en valt het door allerlei oorzaken niet mee om onze goede voornemens om te zetten in concrete daden en vervolgens vol te houden. We lopen het risico er moedeloos van te worden en ons kan het gevoel bekruipen dat het geen zin heeft om je in te spannen om wat van je leven te maken of om je in te spannen voor je naaste, je woonomgeving, het milieu enzovoorts.

Toch hoeft ons leven niet hopeloos en zinloos te zijn. In de Bijbel staan allerlei bemoedigende teksten. Ik noem een paar voorbeelden:

In Jesaja 41: 10 staat: *"Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God, Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand."*

In 2 Tessalonicenzen 3 worden we opgeroepen om ons dagelijks werk te doen. In vers 3 staat: *"Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen."*

We worden opgeroepen om ondanks teleurstellingen en tegenslagen vol te houden en niet alleen voor onze eigen belangen op te komen, maar ook voor die van onze naasten. Geloven en doen, daar komt het op aan, ook in het nieuwe jaar.

In 1 Johannes 3:18 staat dat we niet lief moeten hebben met onze woorden, maar met onze daden. Heel mooi is onze opdracht verwoord in Lied 992 uit het Liedboek:

*"Wat vraagt de Heer nog meer van ons, dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?  
Wat vraagt de aarde meer van ons, dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?  
Wat vragen mensen meer van ons, dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?  
Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft."*

Ik wens u persoonlijk en onze beide gemeenten veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar 2024.

Jan Smit,  
voorzitter.

## Kerkbalans 2024: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

2024

Actie

**Kerkbalans**



**De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente gehouden van zondag 14 januari tot en met zaterdag 27 januari. Wilt u ons ook nu weer helpen om van deze actie een succes te maken? Uw financiële steun is onmisbaar!**

## In memoriam

**29-3-1945 - Jan Robert van der Heijden – 24-11-2023**

Vrijdag 24 november is overleden Rob van der Heijden op de leeftijd van 78 jaar.

Rob was, samen met Arnold, de organist van de Bonifaciuskerk. Daarvoor was hij ook al organist in de gereformeerde Rehoboth-kerk hier aan de Meerlaan. Rob was helemaal gek van orgels en hij genoot erg dat hij organist kon zijn op het Pieter Backer orgel in deze kerk. Hij is de oprichter van de Stichting Pieter Backer Orgel en hij organiseerde vele concerten, waarbij altijd het orgel bespeeld werd.

Rob was heel trots op zijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen en dat Dennis ook organist is, was natuurlijk erg mooi.

Rob heeft zich jaren ingezet voor de Protestantse Gemeente Medemblik. Hij was lid van de kerkenraad bij de kerkvoogden en het CvK. Zijn vrouw Elly was toen de scriba van de kerkenraad. Samen waren zij dagen bezig voor de kerk. Na het overlijden van Elly bleef Rob zich inzetten voor de kerk en het orgel. Hij zat ook in de restauratiecommissie, waardoor nu de kerk gerestaureerd kan worden.

Rob was zeer gelukkig dat hij Ineke Peeks leerde kennen en dat zij heel gelukkige jaren gehad hebben. Ze hadden samen een prachtig huis in Midwoud gekocht, om daar oud te kunnen worden met elkaar.

Helaas had Rob een slopende ziekte waardoor hij deze zomer in het ziekenhuis belandde en daarna in het verpleeghuis. Gelukkig kon hij de laatste weken thuis zijn en is hij daar gestorven.

Op de rouwkaart stond: "Liefde is loslaten."

Ineke en de familie hebben Rob in liefde moeten loslaten.

Ook wij als Protestantse Gemeente Medemblik moeten Rob in liefde loslaten.

Woensdag 29 november was de uitvaartdienst in de Bonifaciuskerk. Ondanks dat het orgel ingepakt is voor de restauratie van de kerk, kon Robs geliefde orgel toch bespeeld worden. Dennis van der Heijden en Jos van der Kooij waren de organisten en ds. Hetty Boot leidde de afscheidsdienst.

Wij gedachten Rob in de zondagdienst met het zingen van lied 905: "Wie zich door God alleen laat leiden...."



## Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de PG Medemblik-Opperdoes gehouden op 15 november 2023

De voorzitter heeft een afvaardiging van een aantal Protestantse gemeenten uit de Zaanstreek op bezoek gehad. Zij wilden graag weten hoe de Protestantse gemeenten van Medemblik en Opperdoes hun samenwerking hebben vorm gegeven en hoe onze ervaringen daarmee zijn.

De dienst op Eerste Pinksterdag 2024 is een zogenaamde Elvisdienst en deze wordt in de Bonifaciuskerk gehouden. De Elvisdienst is op Eerste Pinksterdag omdat Ds. Fred Omvlee, die deze diensten in den lande organiseert, die datum nog vrij had.

Er is voor gekozen om hier geen buitendienst van te maken, maar deze in de Bonifaciuskerk te houden in verband met de daar aanwezige faciliteiten.

Vanwege het missionaire karakter van deze dienst wordt gehoopt op een groot publiek en bij slecht weer is het dan geen probleem om voor iedereen een droge zitplaats te vinden.

Op de gezamenlijke startzondag van 8 september 2024 is de ochtenddienst in Medemblik met aansluitend koffiedrinken. In Opperdoes wordt dan 's middags een vesperdienst gehouden en de dag wordt afgesloten met een barbecue, ook in Opperdoes.

De vieringen van de maaltijd van de Heer in beide gemeenten in oktober waren mooie diensten en goed bezocht. Ook de themadienst met werken van Huub Oosterhuis op 12 november in Opperdoes was mooi, net als de gezamenlijke dienst op 5 november.

Er wordt nagedacht over gezamenlijke vormings- en toerustingsactiviteiten vanaf 2024.

Een lastig punt voor de pastorale ouderlingen is dat zij lang niet altijd tijdig op de hoogte gesteld worden van het lief en leed van gemeenteleden. In die gevallen kunnen zij ook niet adequaat reageren.

De kerkenraad is geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk. Aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland en het Breed Moderamen van de Classis Noord-Holland is gevraagd om verlenging van de termijn van de toestemming voor het beroepingswerk.

Ds. Chris Mataheru legt per 1 februari 2024 zijn taak als bijstand in het crisispastoraat in beide gemeenten neer. Er wordt naar een vervanger gezocht.

De restauratie van de Bonifaciuskerk is in volle gang. Verwacht wordt dat deze in het eerste kwartaal van 2024 afgerond wordt. Verheugend nieuws kwam er van het TBI Fundatiefonds. De subsidietoezegging voor het oude restauratieplan blijft ook voor het nieuwe plan gelden. Alle instanties die subsidie toegezegd hadden voor het oude plan subsidiëren ondanks de opgelopen vertraging ook het nieuwe plan.

Wil Mosman stopt per 1 januari 2024 als administrateur van de diaconie van Medemblik. Hij wordt opgevolgd door Johan Bouma.

De begrotingen voor 2024 van de Colleges van Diaken en de Colleges van Kerkrentmeesters zijn door de kerkenraad goedgekeurd.

De kerstviering van de Christelijk Basisschool De Wegwijzer in Opperdoes is op 21 december in de kerk van de Protestantse Gemeente te Opperdoes.

## Samenvatting gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de PG Medemblik-Opperdoes gehouden op 11 december 2023

Aan het begin van de vergadering was Martijn Droog als gast aanwezig.

Hij gaf uitleg over het gebruik van de SKG apps voor digitale communicatie en digitale kerkelijke bankzaken zoals digitaal collecteren. Het is de bedoeling dat we hier als gemeenten binnenkort mee aan de slag gaan. Voordat het zover is gaat de kerkenraad de communicatieapp uitproberen. Daarna volgt een uitleg voor gemeenteleden. Gebruik van deze digitale mogelijkheden is niet verplicht. De oude vertrouwde manieren van communicatie blijven bestaan en in de kerkdiensten blijft de mogelijkheid bestaan om contant geld in de collectezak te doen.

Voor de gerechtelijke procedure met betrekking tot het overpad bij de kerk in Opperdoes komt er een waarneming ter plaatse door de rechtbank en aansluitend volgt de zitting, waarschijnlijk in D' Oude Pastorie. Oorspronkelijk zou dit op 29 februari 2024 zijn, maar omdat de advocaat van de tegenpartij dan verhinderd is, wordt er een nieuwe datum gekozen.

Zowel het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland (CCBB) als de classis gaan akkoord met verlenging van de termijn voor het beroepingswerk met één jaar.

Ds. Willemien Roobol is beschikbaar voor het crisispastoraat vanaf 1 februari 2024. Zij volgt ds. Chris Mataheru op

De begrotingen 2024 van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn door het CCBB goedgekeurd.

Ds. Hetty Boot gaat tijdens de startzondag in 2024 niet alleen voor in de ochtenddienst in Medemblik, maar ook in de vesperdienst 's middags in Opperdoes. Aansluitend aan de ochtenddienst is er koffiedrinken en na de vesperdienst een barbecue in Opperdoes.

Diverse kerkenraadsleden zijn op 30 november naar een bijeenkomst van de classis in Hoogkarspel geweest. Daar werd onder andere gesproken over samenwerking tussen kerkelijke gemeenten. De samenwerking tussen Medemblik en Opperdoes werd genoemd als een goed voorbeeld van bestuurlijke samenwerking.

Nu de rente op spaarrekeningen weer gestegen is, wordt in beide gemeenten een groot gedeelte van de banktegoeden van de kerk voor langere tijd vastgezet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Bij een spaartegoed met een langere looptijd is de rentevergoeding hoger dan bij een direct opvraagbare spaarrekening.

Het College van Kerkrentmeesters heeft overlegd met het bestuur van de Stichting Pieter Backer Orgel. Onderwerpen waren onder andere de toekomstplannen van de stichting en de vertegenwoordiging van het College van Kerkrentmeesters in het bestuur van de stichting.

Wil Mosman stopt per 1 januari 2024 als administrateur van de diaconie van Medemblik. Johan Bouma volgt hem op.

**vervolg op blz. 8.**

## **vervolg verslag kerkenraadsvergadering 11 december.**

Krijn Smit stopt per 1 januari 2024 als preekvoorzienaar voor Opperdoes. Er wordt gezocht naar een opvolger.

De restauratiewerkzaamheden van de Bonifaciuskerk verlopen bijna volgens de planning. Het voegwerk valt wat tegen en daarom blijven de steigers tot na Nieuwjaar staan. Hier en daar moet houtwerk hersteld worden. Gemeente Medemblik heeft toegezegd dat de scheur naast het orgel voor haar rekening gedicht gaat worden. Het orgel blijft ingepakt tot dit klaar is.

Een buitenbankje is beschadigd door het omvallen van een steiger tijdens een storm.

De gemeente Medemblik vervangt de bank. De kosten zijn voor rekening van de schilder/aannemer. Er liepen op zondag 10 december jongens over de steigers. Dit wordt gemeld bij de aannemer Pronk. De aannemer is de sponsor van de kerstversiering buiten.

Johan Gootjes heeft toegezegd tijdens een groot aantal diensten in Medemblik op het orgel of de vleugel te spelen.

De kerkenraad gaat akkoord met een verduidelijking van de tekst in de kerkorde over verzending van verslagen van visitatiebezoeken.

## **Uit de gemeente**

*Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:  
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl*

### **Overleden:**

24-11 dhr. J.R. van der Heyden,

### **Nieuw binnengekomen:**

29-11 mevr. M. Hooiveld -Zwier

09-12 mevr. L.A. van der Putten

### **Verhuisd:**

15-01 dhr. en mevr. F. Bloemhof

### **Verjaardagen:**

20-01 mevr. M.Swart-Piet,

23-01 dhr. F.J.P. Groenen,

26-01 mevr. C.J.Zwaan-Verleg,

01-02 dhr. D. Schaap

10-02 mevr. W. Meurs-Brouwer,

15-02 dhr. F. Bloemhof

21-02 mevr. D.P. Bomekamp-Visser,

## **Ingezonden**

Een ieder alle goeds toegewenst voor 2024.

Heel veel dank voor het mooie boeketje voor mijn verjaardag, een verrassing!

Groetjes, Trijn Visser.



## Verjaardagsfonds en verjaardagsbloemen



De laatste jaren kregen alle leden van de Protestantse Gemeente Medemblik tezamen met hun verjaardagskaart een verzoek om geld te geven voor het jaardoel van het verjaardagsfonds. Daar gaan we mee stoppen. U krijgt nog wel een verjaardagskaart van de Protestantse Gemeente, maar daar zit geen envelopje meer bij voor het verjaardagsfonds. We hadden steeds meer moeite om een goed jaardoel aan te wijzen en door een vast jaardoel was het niet meer mogelijk om in te spelen op urgente doelen.

Tot nu toe kregen alle jarigen van 80+ standaard, de zondag vòòr hun verjaardag, het bosje bloemen uit de kerk. Dit gaan we veranderen: Wel krijgt u een verjaardagskaart die in de kerk door alle kerkgangers is getekend, maar niet meer standaard de bloemen. Ook zijn er plannen om uw verjaardag samen met de andere jarigen uit dat kwartaal te vieren in de kerk, met een gezellige middag. In het volgende kerkblad kunt u hier meer over lezen.



We willen graag de bloemen uit de kerk geven aan jarigen die een bijzondere leeftijd bereiken. Dan blijven er nog zondagen over waarbij de bloemen kunnen gaan naar vrijwilligers, mensen die een jubileum vieren, mensen die ziek zijn, mensen die een bloemetje nodig hebben, enzovoorts.

De diaconie en het pastorale team.

### Horizontaal

1 Kerkgenootschap 11 Clown van 'Sapperdeflap' 12 Byzantijnse voorstelling van Christus 13 Lichte muziek 14 Insect 16 Parijs topvoetbalteam 17 Beeld in de Kerststal 19 Wereldvreemd iemand (Eng.) 20 Zuid-Amerikaans zoogdier 21 Internetadres (Eng. afk.) 23 Opschik 24 Filmtape 25 Loopvogel 26 Windstil 28 Afrikaan 30 Overdrevren 31 Plaats in Overijssel 32 Betaaldvoetbalclub 34 Voorzetsel 35 Symbool voor neodymium 36 Vice-president onder Bill Clinton 37 Materiaal voor soldaatjes 39 Verlegen 40 Vertakte hoorns 41 Kledingstuk 42 Persoonlijk vnv. 43 Religie 44 Woord 45 Waterbeweging 46 Voormalig Europees land 48 Stommeling 50 Snelle, korte beweging 51 Positieve elektrode 53 Hap 55 Heiligdom.

### Verticaal

2 Het verhaal van Gilgamesj bijvoorbeeld 3 Teug 4 Verbruikt 5 Masker 6 Land in Afrika 7 Vóór Christus (Lat. afk.) 8 Belangrijke wedstrijd 9 Grieks eiland 10 Lid van een hemels koor 13 Kandidaat-kloosterling 15 Geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen 18 Strijkende aanraking 20 Die van Eva bevindt zich volgens sommige moslims in de Saudische stad Djedda 22 Apparaat dat computernetwerken verbindt 25 Nederlandse oud-topvoetballer 27 Profaan 29 Blauwe kleur 33 Insect 34 Vaak aan het dierenrijk ontleend vereerd symbool van primitieve volkeren 38 Atoomdeeltje 39 Stad in Libanon 41 Beet 42 Iskariot of Taddeüs 45 Balletrokje 47 Menselijke bouwsteen (afk.) 49 Basketbalcompetitie in de Verenigde Staten 50 Koorzang 52 Gelijktroom (Eng. afk.) 54 Zoon van Juda.



## Hoe vieren we avondmaal: lopend, zittend, staand in een kring?

Ging het in de vorige aflevering over de frequentie (hoe vaak) van het avondmaal, deze keer gaat het vooral over de vorm: op welke manier vieren we avondmaal. In de titel staan drie varianten, maar eigenlijk ontbreekt er in elk geval nog één: liggend aan tafel. Want zo kennen we het vieren van het avondmaal uit de bijbel. Het was gebruikelijk dat men aan tafel aanlag, op een soort divan, steunend op de linkerelleboog. Dus men deed dat ook als de maaltijd meer het karakter had van wat wij avondmaal zouden noemen. Het komt op mij niet erg comfortabel over, maar dat terzijde. Er staat geregeld beschreven dat Jezus ergens “aanlag” aan tafel. Dat aanliggen maakt ook de voetwassing wat inzichtelijker: dat was geen gedoe met dat Jezus onder tafel moest kruipen om bij de voeten te kunnen. Hij kon eenvoudig rondgaan, zich bukken en de wassing voltrekken (Johannes 13).

Arme mensen konden zich natuurlijk geen ligbedden permitteren, daarover geen illusies. Ze zullen er vaak ook geen ruimte voor gehad hebben. Zij zaten of hurkten gewoon op de grond.

In het nadenken over welke vorm het avondmaal in onze kerkdiensten aanneemt, zie ik drie oriëntatiepunten terugkomen. Om te beginnen dat het gemeenschappelijke tot uitdrukking komt – dat we ons met elkaar verbonden kunnen voelen. Als tweede het “opgaan” – dat het aan tafel gaan iets van een (hopelijk:) feestelijke pelgrimage heeft. En als derde dat het een onderdeel blijft van de hele dienst – het gaat in de kerkdienst in z’n geheel om het vieren van Gods trouw. Elke vorm heeft nadelen en voordelen. Op zijn eigen manier voegt elke vorm iets toe aan de betekenis van wat we aan het doen zijn of doet daar toch enigszins afbreuk aan. De ideale vorm voor alle gemeenten en alle gebouwen bestaat niet. Een voorschrift of advies op dit gebied vanuit de landelijke kerk is er niet. Daar komt nog bij dat de verschillende oriëntatiepunten, zoals ik ze onderscheid, niet voor iedereen dezelfde gevoelswaarde hebben.

In een deel van de gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk komen de gemeenteleden naar voren en gaan letterlijk aan tafel. Deze vorm stamt uit de tijd en situatie dat de eerste protestantse kerkgangers werden vervolgd en uitweken naar Londen. Vanaf 1550 ontstaat daar een vluchtelingen gemeente; Edward VI verleende gastvrijheid aan deze vervolgte gelovigen. “Men mocht (zittend aan het avondmaal) de rust al smaken, vooruitgrijpend op de uiteindelijke rust”. Trouwens, deze gemeente bestaat anno 2023 nog steeds!

Ik herinner me deze vorm uit mijn tijd als kind. Temeer daar ik me dan verveelde, want ik had nog geen belijdenis gedaan en mocht dus niet aan het avondmaal. En als je pech had, waren er soms wel vier tafels nodig om iedereen gelegenheid te geven om aan te gaan. Want niet alle kerkgangers konden tegelijk aanschuiven, daar was de ruimte vóór in de kerk te beperkt voor. Voordeel van een avondmaalsdienst was wel dat je dubbel pepermunt meekreeg .... Vooral dat er verschillende shifts nodig waren, gaf het aan tafel gaan iets gekunstelds. Zoals Vrijlandt schrijft: “het haalt de vaart uit de liturgie” en het “gezamenlijke komt onder druk te staan”. Ik kan me wel voorstellen dat dit een mooie vorm is, als je daadwerkelijk allemaal tegelijk aan tafel kunt. En misschien ook als we er iets meer de tijd voor zouden nemen .... Aan tafel gaan kan ook een echt rustpunt zijn (zie de Londense gemeente). Nu, met het kleiner worden van de gemeenten, liggen daar nieuwe kansen.

Een andere vorm van vieren is de kring. De gemeente gaat in een kring staan en viert zo het avondmaal. De avond-maalstafel kan dan als het ware het hoofd van de kring vormen. Vanaf die tafel immers worden de gaven gedeeld. Het nadeel van het vormen van een staande kring doet zich voelen in het feit dat niet iedereen (enige tijd) kan staan of zich daar prettig bij voelt. Stoelen in de kring zetten is dan de oplossing, maar dat roept weer zijn eigen nadelen op.



In sommige kerken gaat men naar een ander gedeelte

van het gebouw (vaak het koor) om avondmaal te vieren. Oude, grote kerken, lenen zich daar goed voor. Dat heeft wel het mooie van het gáán. Je gaat dan werkelijk óp naar de Tafel des Heren.

In andere gemeenten wordt het avondmaal op de eigen zitplaats in de kerk bediend, waarbij brood en wijn worden aangereikt in de banken- of stoelenrijen. Als noodmaatregel is dit ook wel toegepast tijdens corona, waarbij dan de gaven meestal al klaarstonden in het vakje in de bank voor je.

Even los van de noodmaatregelen in verband met corona: met name doordat meestal de banken en stoelen in theateropstelling in de kerk staan, mis ik dan toch het gezamenlijke, het gemeen-schappelijke. Je ziet elkaar ook niet, hooguit zijdelings en verder op de rug.

De gemeente komt wel letterlijk in beweging als we lopend avondmaal vieren. De gaven worden vooraan, aan de avondmaalstafel, gereed gemaakt en een aantal dienaren (diakenen) plus de voorganger delen de gaven uit aan de mensen die in een rij langs komen lopen. Eerst een stukje brood of hostie, dan door naar de beker wijn of druivensap om daar een klein slokje van te nemen. Het is een praktische manier, die ook redelijk vlot verloopt, waardoor andere elementen in de dienst niet in de verdrukking komen.

Het is niet noodzakelijk om elke avondmaalsviering dezelfde vaste vorm toe te passen. Er kunnen verschillende vormen door elkaar heen gebruikt worden in dezelfde kerkelijke gemeente. Nadeel is wel dat er dan niet zo makkelijk routine ontstaat. Routine in de zin dat medewerkers en kerkgangers weten wat er van hun verwacht wordt wat betreft looproute, plek van staan, enzovoorts. Maar 't kan wel, de vorm variëren.

Zoals gezegd: onze kerk heeft er geen voorschriften voor. De keuze is aan de lokale gemeente zelf.

ds. Marius Braamse.

1. Het kan ook dat een gemeente bij sommige avondmaalsdiensten kiest voor deze vorm, meer specifiek denk ik dan aan Witte Donderdag.
2. M.A. Vrijlandt, Liturgiek, pag 227
3. Idem

## Ingezonden

Lieve mensen in Medemblik,

Er is belangrijk nieuws, dat ik graag met jullie deel:

Onverwacht is er nieuw werk op mijn weg gekomen. De Protestantse gemeente van Willemsoord, Peperga en Blesdijke heeft - na enkele mooie gesprekken - mijn inzet gevraagd voor werk in deeltijd. Op 28 januari 2024 zal ik als hun nieuwe predikant aan de gemeente worden verbonden. Mijn woonplaats wordt de pastorie naast de kerk in Willemsoord. De deeltijd geeft ruimte om elders gastpredikant te zijn.

Willemsoord, Peperga en Blesdijke liggen op de grens van Overijssel en Friesland. Dat is ver weg. Om dichterbij familie en vrienden te kunnen zijn én een deel van het werk in het midden van het land te kunnen behouden, heb ik een kleine recreatiewoning gevonden in Aalst, een dorp liggend tussen Zaltbommel en Gorinchem. Zo zal ik afwisselend in Willemsoord en in Aalst verblijven.

Het wordt een hele verandering... maar ik hoop, dat wij zo af en toe elkaar 'gewoon' in de Bonifaciuskerk mogen ontmoeten.

Vrede en alle goeds voor de toekomst gewenst en een hartelijke groet,

Hetty Boot

## Veertigdagenperiode 'Ga mee!'

Op woensdag 14 februari begint de veertigdagenperiode. Vanuit de PKN wordt er een kalender uitgegeven. Deze kan via de website van [www.pkn.nl](http://www.pkn.nl) aangevraagd worden.

Op woensdagmiddag 21 februari en 20 maart wordt u in de gelegenheid gesteld om n.a.v. de kalender verder na te denken.

Datum : woensdag 21 februari en 20 maart.

Tijd : 14.00 – 15.30 uur.

Plaats : consistorie Bonifaciuskerk Medemblik

Arie Hoosbeek.



## Dagelijks bijbelleesrooster

### januari:

18	donderdag	1 Samuel 2:27-36
19	vrijdag	1 Samuel 3:1-10
20	zaterdag	1 Samuel 3:11-4:1a
21	zondag	Marcus 1:14-20
22	maandag	1 Samuel 4:1b-11
23	dinsdag	1 Samuel 4:12-22
24	woensdag	1 Samuel 5:1-12
25	donderdag	1 Samuel 6:1-12
26	vrijdag	1 Samuel 6:13-7:1
27	zaterdag	1 Samuel 7:2-17
28	zondag	Psalm 111
29	maandag	Maleachi 3:13-18
30	dinsdag	Maleachi 3:19-24
31	woensdag	Psalm 18:1-25

### februari:

01	donderdag	Psalm 18:26-51
02	vrijdag	Leviticus 12:1-8
03	zaterdag	Marcus 1:21-28
04	zondag	Marcus 1:29-38
05	maandag	Psalm 31
06	dinsdag	Leviticus 13:1-11
07	woensdag	Leviticus 13:12-23
08	donderdag	Leviticus 13:24-37
09	vrijdag	Leviticus 13:38-46
10	zaterdag	Psalm 32
11	zondag	Marcus 1:39-45
12	maandag	Marcus 2:1-12
13	dinsdag	Marcus 2:13-22
14	woensdag	Jeremia 14:1-10
15	donderdag	Jeremia 14:11-16
16	vrijdag	Jeremia 14:17-22
17	zaterdag	Psalm 130
18	zondag	Jeremia 1:4-12
19	maandag	Jeremia 1:13-19
20	dinsdag	Psalm 116
21	woensdag	Jeremia 17:1-18
22	donderdag	Jeremia 17:19-27
23	vrijdag	Psalm 27
24	zaterdag	2 Petrus 1:1-11
25	zondag	2 Petrus 1:12-21
26	maandag	Jeremia 18:1-12
27	dinsdag	Jeremia 18:13-23
28	woensdag	Psalm 51
29	donderdag	Jeremia 19:1-9

**Verandering:**  
Bij het leesrooster voor 2023  
stond bij elke dag een titel.  
Bij het rooster van 2024 is dat  
niet meer zo.



## Overzicht collectes diaconie in het 4e kwartaal van 2023

01-10	PKN Kerk en Israël	€103,20,
08-10	PKN missionair werk	€ 58,70,
15-10	Nederlands Bijbel Genootschap	€ 62,30,
22-10	Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesië	
	Samen met de Doopsgezinde Gemeente	€ 130,00,
29-10	Kerk in Actie Zending Rwanda	€ 120,60,
05-11	Gezamenlijke dienst in Opperdoes	
12-11	Avondmaalsdoel, vluchtelingenkinderen	€ 83,80,
19-11	Kerk in Actie Werelddiaconaat in Libanon	€ 76,00,
26-11	Hospice Dignitas in Hoorn	€ 95,19,
03-12	Kerk in Actie 'Kinderen in de knel', Oeganda	€ 55,25,
10-12	Kerk in Actie 'Kinderen in de knel', Myanmar	€ 69,00,
17-12	Gezamenlijke dienst in Opperdoes	
24-12	Kerstnachtdienst, PKN kinderen en jongeren	
	Samen met de Doopsgezinde Gemeente	€ 131,95,
25-12	Kerstfeest samen met de Doopsgezinde Gemeente	
	Kerk in Actie 'Kinderen in de knel'	€ 175,20,
31-12	Oudejaarsdienst, eigen diaconie	€ 101,30.



### Totaal 4e kwartaal: €1.262,49.

Een mooi bedrag wat wij mochten overmaken naar de diverse doelen.

Eerder kon u in het kerkblad lezen:

3e kwartaal	€ 800,32,
2e kwartaal	€ 925,70,
1e kwartaal	€ 914,20.

Hartelijk dank namens de diakenen.

## Agenda



**'Open kerk':** Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur in de Bonfoyer.

**Actie 'Kerkbalans':** 14 t/m 27 januari.

**'Samen aan Tafel':** Vrijdag 2 februari vanaf 18.00 uur in de Bonfoyer.

Vrijdag 1 maart vanaf 18.00 uur in de Bonfoyer.

**Ouderenmiddag:** Dinsdag 20 februari om 14.30 uur in de Bonfoyer.

**Moderamenvergadering:** Woensdag 14 februari om 13.30 uur in de consistorie.

**Vergadering kerkenraad:** Woensdag 24 januari om 19.30 uur in Opperdoes.

Maandag 26 februari om 19.30 uur in de Bonfoyer.

**'Ga mee!'** Woensdagmiddag 17 januari, 21 febr. en 20 maart om 14.00 uur in de consistorie.  
(zie blz. 12)

**Sobere maaltijd 40 dagen-tijd:** Woensdag 28 februari om 18.00 uur in de Bonfoyer. (Elke woensdag t/m 20 maart.)

**Inleveren kopij Onderweg:** Donderdag 15 februari tot 12.00 uur.

## In de kerk is altijd iets te doen

In de maand december is het altijd heel druk in de kerk. Dat begint al vanaf half november en gaat door tot half januari.

Er gebeurt van alles:

- Koperpoetsen
- Kerk schoonmaken
- Schilderen verwarmingsbuizen
- Kerkblad in kerstsfeer maken
- Kerstfair
- Ouderenmiddag
- Samen aan tafel
- Open kerk
- Overleg met de dominee over Kerst
- Kerstboom zetten en versieren
- 'Gewone' zondagse kerkdiensten
- De afscheidsdienst van Rob
- Liturgieën maken en drukken
- Liturgisch bloemstuk voor Advent en Kerst
- Repeteren Crescendo, koren en organist
- Crescendo speelt
- De Vriendenkring en de Cantorij zingen
- De kosteren zorgen dat alles goed loopt
- De kaarsen in de kronen branden
- De heaters en de verwarming verwarmen de kerk
- De gemeente viert de diensten mee
- De kerstboom aftuigen en opbreken
- De kerstversiering in de foyer opruimen
- En nog heel veel ander werk



**Alle vrijwilligers die zich steeds weer inzetten voor onze kerk en onze protestantse gemeente heel hartelijk dank voor uw inzet, meedenken, meewerken en meevieren!**  
**De kerkenraad wenst u alle heil en zegen voor het jaar 2024.**

