

Onderweg



Protestantse Gemeente Medemblik



juni 2023

Onderweg juni 2023

uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Bij het voorblad:

Onze eindredacteur van het kerkblad *Onderweg* kreeg op 26 april een koninklijke onderscheiding, onder andere voor het vele werk dat hij doet voor de Protestantse Gemeente Medemblik.
Hartelijk gefeliciteerd.

Alma de Greeuw



Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

*Ingezonden door Hannie Huttinga,
bij Pinksteren, Liedboek 701.*

Voor de eerstvolgende editie
kunt u kopij insturen tot
donderdag 15 juni
(maar liever eerder).

Inleveren via het
bekende e-mailadres:
**onderweg@
bonifaciuskerkmedemblik.nl**
Het volgend kerkblad zal rond **28
juni** verschijnen.

Verdere inleverdata:
Inleveren tot:
donderdag 17 augustus
(verschijnen 30 augustus),
donderdag 14 september
(verschijnen rond 27 september).

Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur



zondag 4 juni

collectes:

voorganger: mevr. ds. E. Bruggeman uit Lelystad.
Diaconie / Generale kas predikantstraktementen..
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)

koster:

B. Hoekstra.

zondag 11 juni

collectes:

voorganger: mevr. L. Kooiman uit Enkhuizen.
Diaconie / Algemene kosten.

koster:

J.Kool.

zondag 18 juni

collectes:

voorganger: ds. H. de Wit uit Zaandam.
KiA Werelddiaconaat Colombia / Onderhoud tuin en terrein.

koster:

N. Buijze.

zondag 25 juni

collectes:

voorganger: ds. N. Visser uit Noord Scharwoude.

Viering Avondmaal.

koster:

Vluchtelingenkinderen / Energiekosten.

Th. Hoff.

zondag 2 juli

collectes:

voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
KiA Werelddiaconaat Indonesië / Instandhouding eredienst .

koster:

B. Hoekstra.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:

diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66 kerk: NL32 RABO NL54 RABO 0373 7438 66.



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

BIDDEN MET LEGE HANDEN

Jezelf uit handen geven, dat is de grootste uitdaging in een tijd dat ons geleerd wordt om alles juist in eigen hand te houden. Met lege handen durven staan, dat is de vraag aan ons allemaal in een wereld die geluk lijkt te verbinden met volle handen. Een beetje sterven aan je leven, dat is de opdracht voor ieder van ons in een bestaan waarin het leven juist gevierd moet worden. Bidden staat haaks op de wereld zoals die vandaag is ingericht: vol van jezelf, maakbaar geluk, sterven in eigen hand, ons ik op de eerste plaats. Bidden is precies het tegenovergestelde. Als je bidt, erken je dat het niet om jou maar om de ander gaat. Als je je handen vouwt voor het gebed, geef je aan dat je jezelf kleiner maakt zodat de ander bij je kan komen. Als je de vingers kruist om je te richten tot God, weet je dat je je overgeeft aan iets en iemand die groter zijn dan jij. Bidden is dus een tegenbeweging, een ritueel dat haaks staat op alles van deze moderne tijd. Het meest indringend heb ik dat ervaren bij een bezoek aan Anselm Grün, de Duitse monnik uit Münsterschwarzach. We vierden met mijn kerk uit Maartensdijk daar het geloof met hem. Hij vroeg ons toen in een kring om hem heen te gaan staan en strekte zijn vuisten naar voren. Zo leven wij, met gebalde vuisten, met boosheid en verbittering, in polarisatie. Hij vroeg ons toen de boosheid los te laten, de schaduwen en teleurstellingen niet langer vast te houden en onze handen om te draaien. Daar stonden wij, met lege handen. Die toonden we aan elkaar en aan God. Bidden, zo vertelde Anselm Grün, is met lege handen durven leven en erop vertrouwen dat ze opnieuw gevuld worden, door je naaste, door je kinderen, door je vrienden, door God zelf. Bidden is je lege handen aanbieden aan God en leven met vertrouwen dat ze gevuld worden. Laten we vaker bidden met die lege handen en erop vertrouwen dat God ons in die handen genade geeft. ■

*Bidden is met lege
handen durven
leven*

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 24 april 2023 in de consistorie van de Bonifaciuskerk

In Medemblik was de belangstelling voor de Vespers in de Stille Week wat tegenvallend. De diensten in de Paascyclus waren een mooi geheel, doordat steeds dezelfde predikant voorging. De Paascyclus in Opperdoes had niet altijd een goede opkomst. Er was wel een grote opkomst voor het Paasontbijt en de dienst op Paasmorgen.

Op Hemelvaartsdag starten we met een gezamenlijke dienst in Opperdoes met aansluitend koffiedrinken. Hierna gaan we via een mooie route per fiets naar de Bonifaciuskerk waar we met elkaar zullen lunchen.

De buitendienst op 1e Pinksterdag is bij Andries Smit op de Almereweg. Voorbereidingen zijn in volle gang.

In beide gemeenten is er een dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers. In Opperdoes is dit op zondag 11 juni met voorganger Hanna Smit en in Medemblik op zondag 16 juli met voorganger Hetty Boot.

Het College van Kerkrentmeesters boekt vooruitgang met de plannen voor de restauratie van de Bonifaciuskerk en de gesprekken over de subsidies. Er wordt met het oog op het energieverbruik gewerkt aan een protocol voor het gebruik van deze kerk in de winter. Ook is er aandacht voor de luchtvochtigheid, de ventilatie en dergelijke. Verder worden er mogelijkheden onderzocht om de verzekeringspremie betaalbaar te houden.

De kwestie van het recht van overpad die speelt in Opperdoes ligt bij de rechtbank.

Op vrijdag 30 juni is er een ouderenreisje waar 65+ leden van de Protestantse Gemeente te Medemblik, Protestantse Gemeente te Opperdoes en de Christelijke Gereformeerde Kerk Opperdoes aan mee mogen doen.

De redacties van de kerkbladen gaan weer met elkaar om tafel om te praten over een mogelijke samenvoeging van beide kerkbladen in de loop van 2024. Veel kopij in beide bladen is nu al gelijk. De inkomsten van de kerkbladen door middel van vrijwillige bijdragen (Medemblik) of abonnement (Opperdoes) wegen niet op tegen de uitgaven.

Er is nagedacht over de ingebruikneming van de SKG-app 'Appostel' voor communicatie in de gemeenten. Hiervoor wordt een beheerder gevraagd. Er zijn al verschillende mensen benaderd met tot nu toe helaas een negatieve respons. Belangstellenden kunnen zich melden bij de scriba.

De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Opperdoes is definitief goedgekeurd en vastgesteld.

In Opperdoes worden op de collectezak een D of K geplakt. Dit zorgt hopelijk voor voldoende duidelijkheid bij de rondgang.

Kennismaken met ambtsdragers, als derde in deze reeks is dat Arie Hoosbeek



Kun je iets vertellen over je 'roots', je afkomst en het 'thuisfront'?

Ik ben op 20 december 1967 geboren in Midwoud. In januari/februari 1968 zijn we verhuisd naar de Schoolstraat in Opperdoes. Ik heb nog drie oudere zussen boven mij en een broer en zus onder mij. Mijn vader is van beroep loodgieter geweest. Mijn vader komt van oorsprong uit Zwammerdam en mijn moeder uit Ipendam. Ik ben getrouwd met Treja Meurs, we hebben twee kinderen, Thijs van 22 jaar en Jolijn van 20 jaar.

Wat is of was je werk en je opleiding?

Na de lagere school ben ik naar de Mavo, de Johannes Postschool in Hoorn gegaan. Daarna ben ik naar de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn gegaan, waar ik de richting Aanleg & Onderhoud van tuinen (MTuS) heb gevolgd. Op deze opleiding vond ik het vak bodemkunde altijd interessant, geologie heeft wel mijn interesse. Vervolgens heb ik na de MTuS de Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp afgerond. Ook hier heb ik het vak bodemkunde met veel interesse gevolgd. Na een leerzame periode in militaire dienst, waar ik ordonancechauffeur ben geweest, ben ik ongeveer een half jaar werkzaam geweest bij het hoveniersbedrijf Takken BV in Hoorn. Daarna ben ik als veldwerker begonnen bij OMEGAM in Amsterdam. Hier kwam de interesse voor bodemkunde weer naar boven door het nemen van grond(water)monsters.

Bij dit bedrijf worden ook mechanisch boringen gedaan, met wisselende dieptes van 10 tot 60 meter in en rond Amsterdam. Zo kreeg ik een aardig beeld van de geologie van verschillende gedeelten van Amsterdam.

Sinds 2001 ben ik werkzaam bij Tijhuis Ingenieurs BV, waar ik als veldwerker op diverse plekken in Nederland waterbodemonderzoek doe voor gemeenten of waterschappen.



Welke taken in het kerkenwerk heb je op dit moment en heb je in het verleden gehad?

Momenteel ben ik ouderling V&T, dit heb ik al eerder gedaan. Gemeenteopbouw vind ik leuk om me in te verdiepen. Kringenwerk spreekt me aan. Ik zit in de beroepingscommissie. In het verleden ben ik pastoraal ouderling en jeugdouderling geweest.

Welke activiteiten doe je naast het werk voor de kerk in je vrije tijd?

Ik houd van (electrisch) fietsen, wandelen en lezen.

Welk Bijbelverhaal spreekt jou het meest aan?

Het verhaal van de storm op het meer, waarin Petrus uit de boot stapt en naar Jezus loopt. Voor mij een beeld dat je soms het vertrouwde los durft te laten en iets anders te doen dan wat je altijd gewend bent.

Welk lied in het Liedboek vind je het mooiste?

Een lied wat ik wel mooi vind is lied 663, 'Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen'. Een mooie belofte dat Hij met ons meegaat en wil helpen.

Hoe zie je de toekomst van onze plaatselijke kerkgemeenschap en die van de kerk in het algemeen?

We hebben te maken met steeds kleiner worden van de gemeenten, maar ik blijf geloven dat God een ommekeer kan geven. Misschien kerk-zijn op een andere of nieuwe manier. Ik wil me graag blijven inzetten voor de gemeente waar mogelijk.

Ik vind het bijzonder dat we gezamenlijk als kerken mogen optrekken en elkaar helpen en aanvullen waar mogelijk.



Hemelvaartsdag, fietssponsortocht



Donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag. Medemblik fietste 's ochtends om 9 uur naar Opperdoes voor de gezamenlijke kerkdienst. Na de mooie dienst konden we heerlijk koffie drinken met wat lekkers. Om 11 uur gingen we samen op de fiets via een mooie route, die Piet Brouwer had uitgezet, naar de Bonifaciuskerk. We kwamen op plaatsen in Opperdoes, waar sommigen nog nooit geweest waren. Wat is het toch mooi onderweg met al dat jonge, frisse groen. In de Bonfoyer stond een heerlijke lunch klaar, die we met veel smaak nuttigden.

Uiteindelijk hebben we 10 km gefietst door en om Opperdoes. De deelnemers hebben zich zelf of een ander gesponsord voor elke gefietste kilometer. Het geld komt ten goede aan Moldavië (Kerk in Actie). Totaal is er € 500,- opgebracht en dit is door de gezamenlijke diaconie aangevuld tot € 750,- Een geweldige opbrengst voor Moldavië.

Dank aan de fietsers en sponsors. Ook dank aan de mensen voor het verzorgen van de koffie en koek en de lunch. Het was een mooie groep mensen zo met elkaar; voor het eerst Opperdoes en Medemblik samen bij de sponsorfietstocht op Hemelvaartsdag. Het begin van een nieuwe traditie?

De gezamenlijke diaconie.



Lintjesregen

Woensdag 26 april werd Jan Pieter Reinstra, onder valse voorwendselen, naar het stadhuis van Enkhuisen gelokt. Daar kreeg hij, in het bijzijn van familie, vrienden en bekenden, en een afvaardiging van de muziekvereniging, een koninklijke onderscheiding voor ruim een halve eeuw verdiensten in het muzikale en het kerkelijke leven.

Jan Pieter is al meer dan twintig jaar lid van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Enkhuisen (KSM), waarbij hij ook het archief, de jaarboeken, nieuwsbrieven en de Musical Movements-commissie coördineert.

Verder is hij al vanaf zijn 12e lid van muziekvereniging CMV Dindua, waarvoor hij in 1972 lid werd van het afdelingsbestuur en de technische commissie van de afdeling muziek.

Tevens is hij actief voor de Westerkerk in Enkhuisen, waar hij in 2006 de Fantasy Night ter gelegenheid van Enkhuisen 650 jaar stad organiseerde.

Daarnaast is hij al vele jaren vrijwilliger in de Protestantse Gemeente Medemblik. Hij was leider van de jeugdnevendiensten van 1983-1991, voorzitt van de diaconie van 1992-1996, voorzitter van de Kerkenraad van 1996-2000, eindredacteur van het kerkblad *Samen op Weg* van 2000-2009 en eindredacteur van het kerkblad *Onderweg* van 2013-heden.

Alles bij elkaar maakt dit Jan Pieter tot een gewaardeerd vrijwilliger op allerlei gebied, maar vooral ook in onze Bonifaciuskerk. Hij heeft zeker een Koninklijke onderscheiding verdiend.

Namens de Protestantse gemeente Medemblik van harte gefeliciteerd.



Adieu! Concert

Bij het afscheid van Rutie en Kees Breebaart op 30 april werd er een Adieu! Concert gegeven.

Rutie en Kees zijn beiden zeer actief geweest voor verscheidene verenigingen en organisaties in Medemblik. Zij zaten in de Stichting Bonifaciuskerk en later in de Stichting Pieter Backer orgel en organiseerden vele concerten in de Bonifaciuskerk.

Rutie en Kees waren beide actief bij Gemengde Zangvereniging Medemalaca Vocali.

Dirigent Jan Laan van het koor nam het initiatief om een afscheidsconcert te organiseren in de Bonifaciuskerk, waarbij Jos van der Kooij het Pieter Backer orgel bespeelde en Ramon van Engelenhoven piano speelde. Verder zong het koor Medemalaca Vocali en speelde het orkest Accompagnata Musica. Als afsluiting zong de hele kerk een afscheidslied mee op de melodie van De Zilvervloot.

Bij het Adieu! Concert voor Rutie en Kees Breebaart, kregen beiden ook een Koninklijke Onderscheiding. Waarnemend burgemeester Dennis Straat speldde hen het lintje op.

Rutie en Kees zijn verhuisd uit Medemblik en wonen nu in Bodegraven, dichterbij hun kinderen. Medemblik gaat hun enorme inzet en organisatietalent missen.

Uit de gemeente

*Wilt u mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl*

Overleden

19-04 mevr. R. Hoekstra-Vijn,

Uitgeschreven

06-05 mevr. A. With-Rijkaart van Cappellen,

Verhuisd

03-05 dhr. A.J. Koster

03-05 mevr. A.M. Koster-Koelen

Verjaardagen

05-06 dhr. A.A.F. Rosenbrand,

08-06 mevr. M.N. Rosenbrand-Bruin,

11-06 mevr. G. Boogaard-Douwes,

14-06 dhr. A. Rustenburg,

24-06 dhr. H. van de Wetering,

28-06 dhr. B.L.G. Roode,

Jubilea

22-06 Dhr. en mevr. Schermer-Kistenmaker 63 jaar getrouwd,

24-06 Dhr. en mevr. van Caspel-Bax 64 jaar getrouwd,

Beroepingswerk deel 4: Horen?

Om maar met de deur in huis te vallen: een beroepingscommissie is geen 'hoorcommissie'. Van het werk dat een beroepingscommissie doet, kan het 'horen' onderdeel uitmaken, maar dat is niet altijd meer het geval. Er wordt niet altijd meer gehoord en het heeft intussen ook een andere insteek. Hoe zit dat?

Vroeger was het horen nogal eens de start van het proces van in gesprek raken met een predikant om een beroep te overwegen. Bij sommige modaliteiten (richtingen) in onze kerk is dat nog steeds het geval. De beroepingscommissie of een delegatie daarvan, gaat een kerkdienst bijwonen van een predikant op wie de commissie zijn oog heeft laten vallen. Bijvoorbeeld omdat die naam genoemd is door gemeenteleden. Als de dienst dan in goede aarde was gevallen, kon afgewogen worden om het contact met de predikant voort te zetten.

Dat er een hoorcommissie in de kerk zat, kon in de regel niet verborgen worden gehouden. Men wist in de gemeente zelf ook wel dat de predikant weer 'vrij' was voor een beroep. Immers, na een periode van minimaal vier jaar ergens te hebben gestaan, mocht (en mag) er weer overgestapt worden naar een andere gemeente. Er kwamen in zo'n periode vaak wel meerdere hoorcommissies langs, zeker als de predikant als een goede prediker bekend stond. De hoorders meldden zich beleefdheidshalve ook wel voor de dienst in de consistorie.

Intussen is het veel gebruikelijker geworden dat er eerst persoonlijk contact is tussen predikant en commissie. Dat persoonlijke contact komt tot stand omdat de predikant zelf bij de beroepingscommissie aan heeft gegeven belangstelling te hebben voor de vacature of omdat de predikant gebeld is door een lid van de commissie omdat die op een lijstje staat om gebeld te kunnen worden (over de lijstjes en hoe die ontstaan: zie de vorige aflevering). Behalve dat de predikant belangstelling toont, zal de commissie informatie over de gemeente aan de predikant verstrekken door de profielschets en aanvullende informatie over de gemeente en de omgeving van de gemeente aan te reiken.

Op basis van de informatie die van beide zijden is verstrekt, spreekt de commissie één of meerdere keren met de kandidaat. Insteek van die gesprekken is de vraag of gemeente en predikant bij elkaar zouden passen. Plechtig gezegd: of de predikant de gemeente met vrucht kan dienen. Het is bij die gesprekken dat er afgesproken kan worden om een keer te horen. Hoewel de landelijke kerk het niet aanraadt, kan in overleg met een kandidaat er voor gekozen worden dat de kandidaat een keer voorgaat in de kerkdienst van de gemeente waarmee gesprekken gaande zijn. Dat kan sowieso handig zijn als het een kandidaat betreft die geen eigen gemeente heeft, omdat iemand nog niet is bevestigd in het ambt, maar ook omdat iemand in een instelling werkt, waar de kerkdiensten vaak een heel andere kleur hebben dan in een gewone kerk.

Maar zoals gezegd: horen gebeurt niet altijd meer. Inhoudelijk komt dat naar mijn indruk omdat de kerkdienst en het bijwonen van de dienst uit het centrum van gemeente-zijn zijn verdwenen. Vroeger kwamen in principe alle leden van de gemeente ook naar de kerkdienst. Maar dat is veranderd. Velen voelen zich (zeer) betrokken bij de gemeente, zonder de kerkdienst met enige regelmaat te bezoeken. De trouwe kerkganger wordt ook binnen de eigen gemeente zeldzamer. Die andere betrokkenheid bij de gemeente vraagt dus ook andere kwaliteiten van de predikant dan vooral goed kunnen voorgaan in diensten. Uitstraling bijvoorbeeld naar dorp of stad (swijk); missionaire kwaliteiten; kwaliteiten op het vlak van groepswork; pionieren; kerkvernieuwing. Niet te vergeten natuurlijk pastoraat.



Dat horen minder gedaan wordt, was al een trend voor de digitalisering van de kerkdiensten. Maar de digitalisering heeft er wel een extra zetje aan gegeven. Veel kerkdiensten worden immers uitgezonden via internet. Zonder te hoeven reizen, zonder aanwezig te hoeven zijn op zondagmorgen, kunnen we 24/7 heel veel kerkdiensten van overal vandaan bekijken op tablet, computer of zelfs telefoon.

En het is waar: het is echt anders om een kerkdienst te zien van beeldscherm en op een heel ander moment dan zondagmorgen. Het geeft een vertekend beeld. Dus enige voorzichtigheid is wel geboden. Tegelijk is het ook wel zo, dat predikanten meer rekening moeten houden met de uitzending. Wat je als predikant doet, goed neer weten te zetten voor de uitzending is een kwaliteit die belangrijker geworden is. Het kan maar zo dat enkele tientallen procenten van de belangstellenden van de kerkdienst bestaat uit mensen die de dienst mee beleven via de uitzending. Het bedienen van de apparatuur thuis is bepaald ook geen hogere wiskunde meer.

Maar ook het live horen heeft een zekere beperking. Zo kan er van alles op de achtergrond van de kerkdienst spelen. En dominee kan ook gewoon een keer haar / zijn dag niet hebben. Of er kan een compromis spelen op een bepaald vlak, waar de predikant het niet onverdeeld mee eens is. Enzovoorts, enzovoorts. Daarom is het altijd belangrijk de ervaringen van het horen open en eerlijk te bespreken met de predikant die is gehoord, op welke manier dan ook. De predikant heeft dan de gelegenheid om bijzonderheden toe te lichten. Het is van belang wat er gezien en gehoord en opgevallen is, te bespreken met de predikant. Los van de vraag hoe de dienst is bijgewoond, live of digitaal. De opvallende dingen hebben meestal een verhaal. Dat helpt de commissie ook weer in het beter leren kennen van de predikant.

Al met al is het horen dus veel meer geïntegreerd geraakt met het volledige contact dat een beroepingscommissie met een kandidaat heeft. En op wat voor manier het ook gedaan wordt (als al): de basis voor het horen is altijd goed overleg met, en in alle openheid naar, de betreffende kandidaat.

ds. Marius Braamse.



Ingezonden

Omdat ik niets meer te doen heb.

Ik heb vele jaren hard en lang gewerkt, gelijk een paard.
Ik verdiende een pensioentje en heb nog wat gespaard.
Ik woon nu in een kleine villa met een tuin als een plantsoen.
Nu ga ik heerlijk rusten, omdat ik niets meer heb te doen.

'Ik werk door', zei toen mijn vrouwtje, ik word nooit gepensioneerd;
't is niet meer dan recht en billijk dat je mij wat assisteert.'
En nu kan ik koffiezetten, ik was, ik strijk, ik boen,
'k dek de tafel en was de kopjes, omdat ik niets meer heb te doen.

En ons allerliefste tuintje, die moet worden uitgebuit!
'Doe het zelf', zei toen mijn vrouw, 'dat spaart ons een tuinman uit.'
Nu sta ik maar te spitten, zaai wortelen en meloen.
Ik heb blaren in m'n handen, omdat ik niets meer heb te doen.

Als mijn kleinzoons zich vervelen, doen ze niets dan kattenkwaad.
'Ga naar opa,' zegt hun moeder, die weet met z'n tijd geen raad.'
Ma en oma gaan de stad in en verteren mijn pensioen
en ik speel dan indiaantje, omdat ik niets meer heb te doen.

'k Heb een kippenhok getimmerd en ik fok kippen met geduld,
maar de eieren zijn niet lekker en mijn vrouw zegt: 'Da's jouw schuld.'
's Avonds lees ik nu het boekje 'De verzorging van het hoen'.
Tot ik doodvermoeid in slaap val, omdat ik niets meer heb te doen.

Ik ben daghit, ik ben tuinman, wasvrouw, werkster, keukenmeid,
kippenboer en gouvernante; alles voor de aardigheid.
Ik loop te zweten en te zwoegen met een hoofd als een pioen.
Ik ben ziek en overspannen, omdat ik niets meer heb te doen.

Van een onbekende dichter.

Herinnering uitnodiging

De bus is nog niet vol, dus verlengen we de opgavedatum.
Lijkt het u leuk om mee te gaan met onderstaand uitje dan kunt u zich opgeven t/m 15 juni bij onderstaand adres.

Voor de jeugd van toen. (65+) Uitje met plaatselijke en oude bekenden!

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we (de gezamenlijke diaconie van de CGK en PKN) zonder beperkingen weer een leuke middag organiseren.

En dat gaan we ook doen!

De bestemming blijft natuurlijk nog een verrassing, maar.....het is absoluut de moeite waard om u op te geven, dus noteer in de agenda:



Vrijdag 30 juni 2023 tussen 13.00 en ± 17.00 uur.

Opstapplaats Opperdoes 13.00 uur bij de voormalige Spar.

Opstapplaats Medemblik 13.15 uur voor bij de Bonifaciuskerk.

Eigen bijdrage is € 10,00 per persoon.

Opgeven kan bij:

- Mary van der Ploeg, Rustenburgweg 12,
- of de diaken van eigen gemeente met onderstaand strookje,
- of bellen naar: 0227-570778.



Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Museumjaarkaart: ja / nee *

Rolstoel (wel zelfstandig de bus in komen): ja / nee *

Rollator: ja / nee *

* doorstrepen wat niet van toepassing is.

Dagelijks leesrooster

juni

01 donderdag	Spreuken 24:1-12	De kracht van een wijze
02 vrijdag	Spreuken 24:13-22	Sta telkens weer op
03 zaterdag	Spreuken 24:23-34	Doe eerst je werk
04 zondag	Psalm 119:17-24	Verlangen naar de wet
05 maandag	Spreuken 25:1-10	Eer aan God en de koning
06 dinsdag	Spreuken 25:11-20	Kalme woorden
07 woensdag	Spreuken 25:21-28	Zorg voor je vijand
08 donderdag	Psalm 119:25-32	Onderwijs mij
09 vrijdag	1 Timoteüs 1:1-11	De wet goed gebruiken
10 zaterdag	1 Timoteüs 1:12-20	Genade in overvloed
11 zondag	Psalm 13	Zie naar mij om
12 maandag	1 Timoteüs 2:1-7	Als losgeld voor allen
13 dinsdag	1 Timoteüs 2:8-15	Een heilige levenswijze
14 woensdag	1 Timoteüs 3:1-13	Waardige leiders
15 donderdag	1 Timoteüs 3:14-4:10	De juiste leer
16 vrijdag	Psalm 119:33-40	Leven in uw gerechtigheid
17 zaterdag	Matteüs 7:13-8:1	Bouw op de rots
18 zondag	Matteüs 8:2-13	Een groot geloof
19 maandag	Matteüs 8:14-22	Hij neemt onze ziekten weg
20 dinsdag	Matteüs 8:23-34	Jezus heeft de macht
21 woensdag	1 Timoteüs 4:11-16	Hou je aan de leer
22 donderdag	1 Timoteüs 5:1-16	De zorg voor weduwen
23 vrijdag	1 Timoteüs 5:17-25	Goede daden blijven niet verborgen
24 zaterdag	1 Timoteüs 6:1-10	Tevredenheid is goud waard
25 zondag	1 Timoteüs 6:11-21	De goede strijd
26 maandag	Psalm 49	God zal mij vrijkopen
27 dinsdag	Matteüs 9:1-17	Volg de bruidegom
28 woensdag	Matteüs 9:18-24	Geloof redt
29 donderdag	Matteüs 9:35-10:10	Extra arbeiders
30 vrijdag	Matteüs 10:11-20	Als schapen onder de wolven



Horizontaal

2 Zanggroep 8 Toebehorend aan 10 Traag 12 Gravin van Holland 13 Gebakje 14 Juweel van Fabergé 15 Richtsnoer 16 Uilpapegaai 18 Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) 19 Eigendom 20 Tafelgast 23 Nederlandse zangeres (1941-2020) 24 Lijnvormig 27 Italiaanse schrijver (1932-2016) 28 Id est (afk.) 29 Abrahamitische religie 31 Bokswedstrijd 32 Symbool voor lood 34 46^e president van de VS 36 Onvervalst 38 Bladzijde (afk.) 40 Voornaamwoordelijk bijwoord 41 Muze van de geschiedenis 42 Stippel 43 Stelling 44 Kruisopschrift 45 Psychische wond 46 Papegaai 47 Belgische zanger (1929-1978) 48 En andere (afk.) 49 Europese tegenhanger van de NASA 50 Elkeen 52 Voorspelling.

Verticaal

1 Geloofsverkondiger 2 Een onaangenaam aandoend geluid voortbrengen 3 Basis voor Eva 4 Brekend geluid 5 Turks vleesgerecht 6 Godsspraak bij de oude Grieken 7 Bijbeldeel (afk.) 9 Aanneming 11 Italiaanse schilder (1266/7-1337) van doorgaans religieuze taferelen 14 Het streven om aan bisschoppen het hoogste gezag toe te kennen 17 Continent 21 Koordans 22 Verlengen 25 Gelatinegerecht 26 Projectiel 30 Eiland in de Ierse Zee 33 Adellijke dame 34 Deel van een ambtsgewaad 35 De heer (afk.) 37 Heerszuchtige mens 38 Onervaren (Fr.) 39 Oude pauselijke soldaat 41 Berghuis 43 Opstapje 45 Meevaller 47 Levensbeschrijving 51 Romanum Imperium (afk.).

www.wimdeweerd.com



**Oplossing van de
puzzel in de vorige
'Onderweg'.**