

# Onderweg



Protestantse Gemeente Medemblik



december 2021 - januari 2022

**Onderweg** december 2021 - januari 2022  
uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

*We zitten weer in tijd van Advent  
en zijn onderweg naar Kerst.  
Ook aan de voorkant van deze  
editie van ons kerkblad is dat goed  
te zien.*

*De foto is gemaakt door  
Arnold de Greeuw.*



Voor het eerstvolgende editie  
kunt u uw kopij insturen tot  
**donderdag 6 januari 2022**

(maar liever eerder) .

Inleveren via het  
bekende e-mailadres:  
onderweg@

bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond 19  
januari verschijnen.

Komende inleverdata:  
inleveren tot donderdag 3 maart,  
verschijnen rond 16 maart.

Van de redactie.

## VRIJWILLIGERS....

In heel veel organisaties, verenigingen,  
kerken, enzovoort, zijn vrijwilligers van  
groot belang. Zonder hen zou er heel veel  
niët mogelijk zijn.

Daarom staat ook bovenaan de tekst het  
woord  
'VRIJWILLIGERS'  
in hoofdletters!

Ook in de vorige edities van de  
vernieuwde Onderweg was daar al wat  
van te zien:

bij voorbeeld koperpoetsers,  
en Stichting Pieter Backer Orgel.

Ook in deze editie zijn er weer  
vrijwilligers te zien of worden ze  
genoemd (zonder anderen te kort te  
willen doen): nieuwe foto's van het koper  
poetsen, van de 'kronenhijzers' en de  
organisatie van de ouderenmiddag.  
Natuurlijk is de lijst vrijwilligers te  
uitgebreid om hier te laten zien of te  
noemen, alleen al het feit, dat deze  
Onderweg ook door vrijwilligers wordt  
verspreid....

## Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur



- zondag 5 december**  
collectes:  
koster:
- Viering Avondmaal.** voorganger: ds. H. van der Burg uit Harderwijk.  
Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen / Kerkmuziek.  
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)  
J. Kool.
- zondag 12 december**  
**Gezamenlijke dienst in Opperdoes.** voorganger: mevr. ds. T. Kraak.
- zondag 19 december**  
collectes:  
koster:
- voorganger: prop. mevr. A. Winter uit Amsterdam.  
Ouderenwerk / Algemene kosten.  
N. Buijze.
- vrijdag 24 december**  
collectes:  
koster:
- Kerstavond.** voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.  
Kinderen in de knel / Algemene kosten  
Th. Hoff.
- zaterdag 25 december**  
collectes:  
koster:
- Eerste Kerstdag.** voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.  
Vluchtelingenkinderen / Instandhouding eredienst.  
J. Kool.
- zondag 26 december**  
collectes:  
koster:
- voorganger: drs. L. Westra uit Lollum.  
Eigen diaconaal werk / Plaatselijk pastoraal werk  
J. Kool.
- vrijdag 31 december**
- Op **Oudjaarsdag** zijn we om 16.30 uur gast bij de Doopsgezinde Gemeente in de Tuinstraat. Voorganger: ds. J. Waringa. (In deze oudejaarsdienst worden hun overleden gemeenteleden herdacht.)
- zondag 2 januari**  
collectes:  
koster:
- voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.  
Wordt nader bekend gemaakt.  
N. Buijze.
- zondag 9 januari**  
collectes:  
koster:
- voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.  
Wordt nader bekend gemaakt.  
Th. Hoff.

**Vervolg op blz. 4**

### **Vervolg van blz. 3:**

#### **De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:**

[www.bonifaciuskerkmedemblik.nl](http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl)

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) > Noord-Holland > Medemblik.

De collectiedoelen kunnen worden gesteund door een bijdrage over te maken op:

NL 13 RABO 0132 4033 66 (diaconie),

NL 32 RABO 0333 0129 92 (kerk).

## **Bijstand in het Pastoraat**

Onlangs werd mij door de kerkenraad de vraag gesteld of ik bereid zou zijn om u als gemeente tijdelijk bij te staan in het pastoraat. Ik heb op die vraag bevestigend geantwoord en wil mij daarom graag even aan u voorstellen. Voor een aantal van u is dat misschien niet nodig, aangezien ik in uw gemeente geen onbekende ben, maar met dit berichtje bent u er dan van op de hoogte dat op mij een beroep kan worden gedaan op het gebied van huis- en ziekenhuisbezoek en, wanneer dat aan de orde is, voor het leiden van een kerkdienst bij een uitvaart.

Mijn naam is Chris T. Mataheru, ik ben emeritus-predikant en woon samen met mijn vrouw Marianne in Hoorn. Wij hebben één zoon, Thomas, filmproducent, die woont in Amsterdam. Mijn laatste standplaats was de Protestantse Gemeente THOMAS (Twisk, Hauwert, Oostwoud en Midwoud), uw buurgemeente. In de jaren waarin ik daar als predikant werkte hadden we als twee buur-gemeentes regelmatig contact, bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag (met prachtige fietstochten door het Westfrieze land!), in de veertig-dagen-tijd (met de sobere maaltijden) en in de dankdienst na de Dankdag voor Gewas en Arbeid in november. Ik heb dat contact altijd als zeer prettig ervaren. Toen ik in 2018 met emeritaat ging, koos ik ervoor om in elk geval gedurende één jaar geen verplichtingen aan te gaan en rustig rond te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Die tijd is nu ruimschoots verstreken en inmiddels heb ik het ritme te pakken. Gelukkig ben ik in de gelegenheid om tijdelijk als 'bijstand in het pastoraat' in uw gemeente in te springen en zo konden er met uw kerkenraad afspraken worden gemaakt.

We hebben afgesproken dat mij gevraagd kan worden om eens bij iemand van u een huisbezoek (thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis) af te leggen. Het contact met mij verloopt via mevrouw Zeldenrust. Als u het dus op prijs zou stellen dat ik u eens bezoek, kunt u dat het beste even aan haar laten weten. Zij geeft dat dan aan mij door en ik kom u dan graag een keer bezoeken.

Met hartelijke groeten,  
Ds. Chris T. Mataheru





**Leo Fijen** is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft.

*Als je durft te buigen, kan het licht je eerder naderen*

## OPEN JE HART VOOR HET WONDER

**D**e laatste weken van het jaar zijn de mooiste tijden voor een christen. Het is donker, alles is in beweging en het lijkt nog drukker om ons heen. Daarom vraagt deze tijd ons om stil te worden, licht te ontsteken en pas op de plaats te maken – om zo God te verwelkomen als het kleine kwetsbare kind in de kribbe. God wordt mens en komt onder ons wonen. Hierbij een paar suggesties om ons hart te openen voor dat wonder.

- Maak het drie keer per dag stil in jezelf, 's ochtends na het wakker worden, halverwege de dag en voor het slapen gaan.
- Bid in die stilte: 'Christus, wees het licht in mijn bestaan'. Herhaal die woorden tot God mens wordt in jou en in jou komt wonen, midden in de drukte, midden in het donker, midden in het bewegen van alles en iedereen.
- Zoek op zondag een kerk op, durf te knielen en heb de moed om je kleiner maken zodat het licht van het kerstkind jou kan naderen. Als jij je kleiner maakt en het hoofd durft te buigen, kan dat licht je eerder naderen.
- Probeer elke week een goede daad te doen, in het verborgene, zonder dat iemand het ziet. Maak een pas op de plaats bij de naaste die jou nodig heeft en wees er voor hem of haar in bescheiden dienstbaarheid.
- Zing de longen uit je lijf nu het weer mag en doe dat in het vaste geloof dat in de duisternis van de kerk en in de kou van december de warmte en het licht van het kerstkind door zang dichterbij kan komen.
- Doe dit dagelijks thuis en ieder weekend in de kerk, met iemand die nooit meer in de kerk komt. Vraag een vriend, broer of zus, buurman of collega juist nu mee te gaan en laat hem of haar delen in de warmte en het licht van het kerstkind.

Als je zo met aandacht leeft en pas op de plaats maakt, mag je uitzien naar het licht van Christus en zul je ervaren dat dat licht er is voor alle mensen van goede wil. ■

## Een interimpredikant, even voorstellen.

Een interim-predikant, dus tijdelijk. Begonnen op 1 oktober 2021. En in principe blijf ik tot 1 oktober 2023. Voor een beperkt aantal uren (gemiddeld een dag in de week) en een beperkt aantal taken in de overgangssituatie waar de gemeente in zit. Ik ga de kerkenraad en gemeente begeleiden bij de overdracht respectievelijk de restauratieopdracht van het kerkgebouw en in de relatie met de Stichting Bonifaciuskerk. Bovendien ga ik helpen de samenwerking / het samengaan met Opperdoes mogelijk te maken.

Als het goed is, zijn dat tijdelijke dingen dus hoef ik ook maar tijdelijk te blijven. Ik ga geen gewone predikantswerkzaamheden op me nemen; voor het pastoraat is een ambulante predikant aangezocht (vroeger zouden we zeggen: bijstand in het pastoraat).

Ik zal vooral samenwerken met en in de kerkenraad. En voor zover nodig bemoeienis hebben met groepen die een deeltaak uitwerken voor de kerkenraad, bijvoorbeeld de restauratiecommissie en de Stichting Bonifaciuskerk.

Voor een aantal stappen die de kerkenraad moet nemen, zal het nodig zijn u daar als gemeente rechtstreeks bij te betrekken. Dat zal sowieso een moment zijn dat we elkaar kunnen treffen. Maar ook daar buiten om ben ik door u als gemeentelid te benaderen. Aarzel niet als u een zorg, een verlangen, een vraag of een idee hebt om me even te bellen, te appen of te mailen.

Het is in beginsel niet de bedoeling dat ik taken of zaken over ga nemen van de kerkenraad of van wie dan ook. Ik ben veelmeer begeleider, coach, deskundige (op sommige gebieden), raadsman, betrokken vriend die hier en daar eens wat vragen stelt. Als het nodig is mediator.

Ik kan natuurlijk wel voorstellen doen of eens een brief in concept maken; dat soort dingen. En af en toe zal ik de rol van voorzitter op me nemen, zodat de andere aanwezigen kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Mensen kunnen ook op me terugvallen om eens even vertrouwelijk te kunnen spreken of om een idee of zorg te delen.

Ik ben in uw gemeente geen onbekende. Al jaren ga ik af en toe voor in een kerkdienst en ook voor andere zaken kwam ik al wel eens in de gemeente of bij de kerkenraad.

Ik heb veel ervaring als interim-predikant, maar deed dat tot nu toe altijd als zelfstandig predikant. Sinds 1 januari van dit jaar ben ik voor het interim werk voor 50% verbonden aan de landelijke kerk. Voor de andere 50% ben ik gemeentepredikant in de Schermer.

Ik woon in Alkmaar, ben getrouwd met Bert; ik ben een Zeeuw, maar daar toch ook al weer heel lang weg, want indertijd vertrok ik naar Kampen voor de studie theologie – waar blijft de tijd.

Voor het werk in uw gemeente heb ik geen vaste dagen. Ik ben flexibel en hoop te kunnen werken op die dagen en tijden dat het nodig is. Ik ben benaderbaar en bereikbaar voor uw vragen over kerkenraad, organisatie, samengaan, restauratie, enzovoorts. Zoals gezegd: niet voor vragen of problemen op pastoraal gebied.

Ik sta open voor kritische noten, als ik dingen over het hoofd zie of als u ziet dat dingen beter kunnen. Ik kan tegen een stootje en tegen kritiek. Mijn mailadres: Marius.braamse@gmail.com en telefoon: 06 53 9292 86

Gezien het verloop en de contacten tot nu toe, verwacht ik alleszins een plezierige samenwerking!  
Hartelijke groeten,  
ds. Marius Braamse

## Dagelijks leesrooster.

### december:

- 01 woensdag Maleachi 1:1-9 Gekwetste liefde
- 02 donderdag Maleachi 1:10-2:9 Schijn en werkelijkheid
- 03 vrijdag Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader
- 04 zaterdag Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komt
- 05 zondag Maleachi 3:6-12 Neem de proef op de som
- 06 maandag Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen
- 07 dinsdag Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ...
- 08 woensdag Psalm 28 Smeekbede
- 09 donderdag Sefanja 3:1-13 Recht
- 10 vrijdag Sefanja 3:14-20 Bemoediging
- 11 zaterdag Psalm 72 De beste wensen voor de koning
- 12 zondag Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend
- 13 maandag Jesaja 5:8-19 Afloop
- 14 dinsdag Jesaja 5:20-30 Angstbeeld
- 15 woensdag Jesaja 6:1-12 Roeping
- 16 donderdag Jesaja 7:1-9 In het nauw
- 17 vrijdag Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken
- 18 zaterdag Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed
- 19 zondag Lucas 1:57-66 Johannes is zijn naam
- 20 maandag Lucas 1:67-80 Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
- 21 dinsdag Jesaja 8:1-10 Billboard
- 22 woensdag Jesaja 8:11-23 Maak het verschil
- 23 donderdag Jesaja 9:1-6 Licht in de duisternis
- 24 vrijdag Lucas 2:1-20 Bijzonder gewoon
- 25 zaterdag Johannes 1:1-18 Mens geworden
- 26 zondag Psalm 98 Juichstemming
- 27 maandag Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen
- 28 dinsdag Romeinen 15:22-33 Verantwoording
- 29 woensdag Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten
- 30 donderdag Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen
- 31 vrijdag Psalm 121 Bergen ...



### januari:

*Bij het maken van dit blad was het leesrooster voor 2022 helaas nog niet beschikbaar (red.)*

## Faalmoed

**Het groeiende belang van falen in onze samenleving.**

**Filosoof Stine Jensen deelt een uitspraak van filosoof Kierkegaard:**

***"Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen."***

Ingezonden door Wil Zeldenrust.

## Verjaardagsfonds

Voor het maken van de kaarten die worden gebruikt voor het verjaardagsfonds zijn de materialen nagenoeg op..... Daarom het volgende verzoek: Heeft u nog oude (ansicht)kaarten liggen? De kaarten makers zouden daar blij mee zijn! U kunt ze kwijt bij mevr. Ali Klercq, Sint Maartenshof 15.



## Gesprekskring

Voor de gesprekskringen die ik leid gebruik ik het thematische gedeelte van mijn web-site (<https://noemewv.nl/thematisch.htm>) als kladblok.

Deze website is ooit gemaakt bij de cursus Liturgiek als onderdeel van de Theologische Vorming van Gemeenteleden: <https://noemewv.nl>

Rond de bijbel zijn er de volgende pagina's met aantekeningen (sommige links bij oudere pagina's moeten nog hersteld worden) :

Bijbel: Inhoud, Genres, Historie

Bijbel: Godsontmoetingen

Bijbel: Hoe wordt deze gelezen?'

Bijbel: Overlevering

Bijbel en Wetenschap

Bij de gesprekskring in Medemblik heb ik n.a.v. de eerste bijeenkomst de volgende pagina gemaakt: Bijbel en interpretatie (directe link: <https://noemewv.nl/Bijbel/Bijbel005.htm>)

Hier zijn wat links te vinden die nuttig zijn voor wie zich verder in de stof wil verdiepen.

De aantekeningenpagina's rond de bijbel van eerdere kringen geven ook een mogelijkheid tot verdieping.

Ik hoop dat dit mensen die zich verder in de stof willen verdiepen wat handvatten geeft.

Met vriendelijke groet,  
ds. Noeme Visser.



## Gedachteniszondag 21 november

***De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.***

Op 21 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben wij hen herdacht die wij het afgelopen jaar verloren aan de dood.

Wij gedenken:

Bartje Steeman-Reitsma,	2 juli 1938 - 4 april 2021
Willem Heijnen,	11 december 1933 - 18 april 2021
Grietje van Unen-Visser,	6 april 1936 - 13 mei 2021
Adriaan Hoogschagen,	29 april 1929 - 26 mei 2021



## Bedankt!

Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest hebben wij vanuit de gemeente veel kaarten en felicitaties mogen ontvangen. Namens de kerk werd ons een prachtig boeket bloemen bezorgd. Onze hartelijke dank daarvoor.

Regien en Flip Verschoor.



Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en ook voor alle wensen bij mijn 87ste verjaardag.

Gré Breton.

Lieve gemeenteleden,  
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik met mijn verjaardag kreeg, met een mooie kaart met veel bekende namen er op.

Dank en groeten, Corrie Heering.

## Ouderenmiddag

Na een stop van een jaar, wegens Covid 19, zijn de bijeenkomsten van de ouderenmiddag in september voorzichtig weer begonnen. We herdachten de zeven mensen die in de afgelopen periode zijn overleden. Daarna genoten we van een heerlijke maaltijd in Hotel West. José had er weer prima voor gezorgd!

Op 19 oktober was de tweede bijeenkomst. De heer Van der Gragt uit Aartswoud vertelde ons van alles over zijn appels. Hij heeft een uitgebreide boomgaard met tal van appelsoorten. Hij liet ons diverse voorbeelden zien en wist over allemaal iets te vertellen. We kregen aangeboden: appelsap (twee soorten), appelmoes (ook twee soorten), lekkere appeltaart bij de koffie en appelstroop op een crackertje. Wat een mooie middag!

Helaas gaan de bijeenkomsten voorlopig weer niet door. Dat hangt af van de maatregelen. Maar we hopen elkaar dit jaar of in 2022 weer te ontmoeten.

Janny, Ali, Gees, Nel, Regien, Dicky en voor informatie: bel Ina, tel. 542626.



## Uit de gemeente

### **Blijf in contact met uw kerk.**

Wilt u mutaties (verhuizing, aeoorte, overlijden) doorgeven aan:  
Johan Bouma

### **Overleden:**

23-10 mevr. J. Post - van der Veen

13-11 dhr. A.B.J. Kelder

### **Verhuisd:**

16-10 mevr. H.C.L. Boot

14-10 dhr. M.L.S. Los

24-10 mevr. N.J. Stienstra - van der Werf

### **Verjaardagen:**

11-12 mevr. M. Bood - Meinen

16-12 mevr. G.P. de Vries - van der Voet

22-12 dhr. T. Hoff erb

24-12 mevr. J. van der Linde - Verboom

25-12 dhr. P.T. Bijl,

13-01 mevr. L.C.G. Dijkman - Serno

## Verslag gemeenteavond 15 november

Aanwezig: 16 gemeenteleden  
Afbericht van 8 gemeenteleden.

**1. Opening** door Hannie Huttinga, die deze avond voorzitter is. Zij leest het gedicht 'Licht' van Greet Brokerhof.

Ds. Marius Braamse, interimpredikant sinds 1 oktober stelt zich voor aan de gemeenteleden. Hij is voor 50% interimpredikant namens de landelijke kerk; 8 uur per week in Medemblik en 10 uur in Ridderkerk. Verder is hij sinds 1 november gemeentepredikant voor 50 % in de gemeente Schermer.

### **2. Jaarrekeningen en begrotingen.**

Namens de diaconie krijgt Alma de Greeuw het woord. De jaarrekening eindigt met een klein negatief bedrag.

Alma vraagt de vergadering om plaatselijke goede doelen te noemen. De volgende worden genoemd: Inloophuis, Hospice; Stichting Hulpverlening vanuit West-Friese Kerken; De Baanbreker in Enkhuizen, Leekerweide; Jeugdwerk bij Scouting; Voedselbank; Stichting Leergeld.

Het landelijke collecterooster wordt aangehouden; 1/3 plaatselijk; 1/3 landelijk en 1/3 wereld.

Pieter Keemink krijgt vervolgens het woord voor de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.

Er zijn mutaties door de verkoop van de pastorie in de Meerlaan en de aankoop op de Oostersingel. We hebben helaas geen profijt van het geld op de bank, integendeel, we moeten daar rente over betalen.

Als de overnemende partij het kerkgebouw gaat exploiteren, zullen we waarschijnlijk een huurprijs moeten betalen voor het gebruik van de kerk, maar dat is ook een kwestie van onderhandelen.

Ds. Marius Braamse legt nog even uit dat het verhuren van de pastorie weloverwogen is, als we nu verkopen moeten we over de opbrengst ook weer rente betalen. Nu levert de verhuur geld op.

Als er nog een zienswijze komt vanuit de gemeente, dan kan de kerkenraad daarover beslissen en de begroting nog aanpassen.

### **3. Pauze**

### **4. Wat verder ter tafel komt.**

Allereerst wordt er gevraagd naar de restauratie.

Voor de fondswerving voor de restauratie is ongeveer  $\frac{3}{4}$  binnen. Geadviseerd is om de restauratie nog even op te houden tot meer bekend is over een eventuele overdracht. Nu zijn er twee stromingen om te onderzoeken: Stichting Oude Hollandse Kerken/ Stadsherstel Amsterdam of een plaatselijke Medemblikker Stichting.

Pieter Keemink zegt nog, dat hij op de avond met de architect nog een vraag gesteld heeft over de energieplannen die er liggen: warmtepomp gecombineerd met zonnepanelen op het tussendak.

Een warmtepomp vraagt heel veel elektriciteit. Pas als de energiekosten echt omlaag zouden gaan is het interessant. In de Martinuskerk is een hybride-installatie geplaatst, misschien interessant om daar eens te informeren.

Wil Zeldenrust vraagt of het wel is toegestaan om in de historische ondergrond te boren.

Hannie Huttinga vraagt wat er nog meer besproken moet worden.

Wim Bakker zegt, dat hij wel met de kerken in de regio samen diensten wil houden.

Hannie zegt dat we toch al een heel aantal gezamenlijke diensten hebben met THOMAS-gemeente, met Opperdoes, met de Raad van Kerken in Medemblik.

**Vervolg op blz. 12.**

## Vervolg verslag gemeenteavond.

Dit jaar op oudejaarsdag om half vijf 's middags mogen we te gast zijn bij de Doopsgezinde Gemeente in de Vermaning, omdat het heel lastig blijkt om een predikant te vinden.

**Henny Mulder** zegt dat in het Inloophuis op dit moment maar 6 mensen mogen deelnemen aan een maaltijd die ze regelmatig houden. Misschien kunnen wij ze helpen door de Bonfoyer aan te bieden of iets dergelijks. Er moet overlegd worden en dan kan dat in de kerkenraad besproken worden.

5. Enquête over de gemeentebijeenkomsten op een avond of na een kerkdienst op zondag.

**In de komende** Onderweg zal de enquête bijgesloten worden.

6. Rondvraag:

Ina Bakker zegt dat ze het afgelopen zondag een mooie dienst vond. Ze vraagt of het voorschrift is dat de dominee op de kansel staat.

**Henny Mulder** zegt dat ze de predikanten aangeeft dat de voorkeur uitgaat naar de kansel omdat sommigen dan de preek beter verstaan, maar het hoeft niet.

7. Sluiting door Hannie Huttinga. Ze leest een gedicht van Hans Andreus.

## Bijeenkomst wijkcontactpersonen 28 oktober 2021

Dat was lang geleden, maar nu kon en mocht het weer!

Elf dames en twee heren ( helaas waren er een paar dames verhinderd) zaten om 10.00 uur aan de koffie, nadat ze door Wil welkom waren geheten. Daarna las Wil een gedicht voor van Rene Spielman:

Loop een stukje met mij mee  
Om verdriet en geluk te delen  
Om domweg wat te "ouwenelen"  
Om te luisteren en te vragen  
Of lekker even te kunnen klagen  
Want een wandeling zal je merken  
Kan heel therapeutisch werken  
Loop een stukje met mij mee.....



Nelli had twee vragen geformuleerd waar men vijftien minuten in kleine groepjes even met elkaar over van gedachten kon wisselen:

- 1) U bent contactpersoon voor uw wijk. Doet u ook bezoekwerk en zo ja, wat leverde dat op voor u?
- 2) Komt tijdens het gesprek het geloof aan bod of blijft het bij koetjes en kalfjes, ziek en zeer?

Tijdens de bespreking van deze twee vragen blijkt dat het meestal alleen bij 'contact' blijft, wat wil zeggen zo nodig briefjes in de bus doen, zoals b.v.de Paasgroeten.

Er worden zeker wel bezoekjes afgelegd, maar dat is meestal bij mensen die men kent en is niet perse wijkgebonden.

Nelli en Wil benadrukken nog eens dat als men iets hoort of ziet dat aub. door te geven.

Het was goed om even bij elkaar geweest te zijn.

Nelli Mazereeuw en Wil Zeldenrust.



**BIJBEL - NBV21**

ISBN: 9789089124005

Prijs: € 38,00



Recensent **Teun-Jan Tabak**  
is journalist, gespecialiseerd  
in kerkelijke en religieuze  
berichtgeving.

## DE BIJBEL BIJDETIJDS

Taal verandert omdat mensen veranderen. Wij gebruiken de taal van onze grootouders niet meer, en op straat ontstaat 'nieuwe' taal. Wie wekelijks het radioprogramma *De Taalstaat* beluistert, weet dat taal altijd in beweging is.

Voor de Bijbel geldt hetzelfde. Willen we de boodschap van de Bijbelboeken blijven begrijpen en toepassen, dan moet die Bijbelse taal met ons meegaan. In oktober verscheen de *NBV21*, de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, aangepast aan de taalwereld anno 2021. In vier jaar tijd zijn twintigduizend 'kwesties', aangedragen door lezers en specialisten, bekeken en twaalfduizend wijzigingen doorgevoerd. U begrijpt: daar is uitvoerig over gesproken en gesteggeld.

Nu op zoek naar de wijzigingen, met daarbij de vraag: staat er nog wat wij er eerder in lezen? Neem Genesis 12,3b. Daar stond: 'Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij'. Dat is in de *NBV21* geworden: 'In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden'. Een zin die God direct tot Abraham richtte. Je moet dus wel van goeden huize komen om het te veranderen, want om minder zijn geloofsgemeenschappen gescheurd. Vooral het verdwijnen van het woord 'wensen' gaf veel stof tot overleg. Een ander voorbeeld is Exodus 20,4-6, over kinderen die moeten boeten voor de schuld van de ouders. De vraag is: moeten kinderen werkelijk boeten voor wat hun ouders gedaan hebben? In de *NBV21* roept God de kinderen ter verantwoording. Dat is een heel andere toon. Terug van weggevoerd is de eerbiedshoofdletter 'J' als 'Je' verwijst naar God, Jezus en de Heilige Geest.

Wie van alle wijzigingen wil weten wat de reden is geweest, kan terecht op [nbv21.nl](http://nbv21.nl). De Bijbel: een bron van inspiratie en ophef. Dat was zo en zal zo blijven, ook met deze bijdetijdse *NBV21*. ■

## Koper poetsen



Op maandag 15 november zijn de kronen weer naar beneden gehaald om gepoetst te worden. Dit is altijd weer een 'klusje' dat met de nodige voorzichtigheid gedaan wordt. Woensdagmorgen ging een grote ploeg poetsers alle spullen met Brasso te lijf.

Simone Voorthuizen had voor de poetsmiddelen, koffie en koek gezorgd. Ik kon het tempo van het aan- en afvoeren van de onderdelen net aan bijhouden en aan het eind van de ochtend was alles gepoetst en waren de kronen weer in elkaar gezet. Simone en Heilke hebben 's middags de kerk helemaal afgestoft

Aan het eind van de middag kwam dezelfde hijsploeg (Han, Paul, Jan Pieter en ik) weer bij elkaar om de kronen op te hijsen en de stoelen weer op z'n plek te zetten.



Om half zes was alles achter de rug en leek het of er niets gebeurd was, behalve dat de kronen er weer blinkend bij hingen.

Ik wil iedereen die aan deze tweejaarlijkse poetsbeurt een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken.

Arnold de Greeuw.



# Welkom bij ons

Auteur: Marjet de Jong

Illustratie: Marcel Jurriëns

Zal ik een lichtje in de vensterbank zetten, mam?' roept Irina, 'dan kunnen opa en oma ons makkelijk vinden!' Het is kerstavond en alles is versierd. Zelfs Borneo, de hond, draagt een lichtkrans om zijn nek. Na wat krabben en schudden heeft hij zich verzoend met de batterij onder zijn halsband. Afleiding genoeg. Alles in huis is anders. Want na maanden komen opa en oma logeren. In plaats van met z'n vieren zullen ze vanavond en morgen met zessen zijn. Het past precies in de huiskamer met die extra bijgeschoven tafel onder een meterslang papieren kleed. Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen. Het mooiste vindt Irina de logeeroplossing. Opa en oma mogen in het kraakhelder opgemaakte bed van pap en mam, die zelf in de schuur gaan slapen. De hele week zijn ze bezig geweest om de schuur op te ruimen. Ze hebben er met kleden en luchtbedden een redelijke slaapplek van gemaakt. Verwarming is er niet, wel een stopcontact. Maar het komt goed. Ze hebben straks kerstlampjes, dekbedden en elkaar. Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik onder hun dekbed verstopt. Elkaar verrassen, een lichtje zijn, daar gaat het om, vindt ze.

'Ja, zet maar neer, hoe meer hoe mooier!' antwoordt mama. Met interesse volgt Borneo hoe Irina de jampot-lichtjes voor het raam zet. 'Welkom bij ons' schrijft ze in fraaie letters op een groot vel papier en plakt dit tegen het raam. Het duurt niet lang of opa en oma staan in de gang tussen volle tassen en een rondspringende hond. Er komen glazen op tafel, koekjes en hapjes, schotels en schalen. En verhalen, veel verhalen. Het is fijn

elkaar weer te zien, een spelletje te doen bij kerstmuziek, alle zorgen te vergeten. Borneo ligt tevreden in zijn mand. Dan spitst hij zijn oren en jankt even. Het janken gaat over in geblaf. Hij staat op en duwt zijn neus tegen het raam, gromt. 'Af, Born!' roept Irina. 'Het is Kerstmis. Niks aan de hand.' Maar na een tijdje gegrom en gekwispel stuift Borneo naar de keuken en moet Irina erachteraan. Hij wil naar buiten. Er is iets aan de hand in de schuur. En als ze de deur opendoet, krijgt Irina de schrik van haar leven. Twee onbekende mensen glimlachen naar haar vanuit het schemerdonker. De liggende vrouw koestert een pasgeboren baby, de man spreekt onverstanebare woorden en maakt verontschuldigende gebaren. Irina begrijpt hem niet, en toch wel. Ze knielt neer bij de baby. 'Oh, wat lief. Welkom bij ons!' fluistert ze. En dan roept de kwispelende Borneo alle anderen erbij. Het is Kerstmis.

