

Onderweg



Protestantse Gemeente Medemblik



oktober - november 2021

Onderweg oktober - november 2021
uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Herfsttijd...

Ook tijd voor het poetsen van de koperen kronen! Daarom hebben we voor de foto op de cover gekozen.

Verderop in dit blad (blz. 11, 12) meer over het poetsen én meer foto's.

De foto's zijn gemaakt door Arnold de Greeuw.



Voor het eerstvolgend nummer kunt u uw kopij insturen tot donderdag 18 november.

Inleveren via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond 1 december verschijnen.

Komende inleverdata:
inleveren tot donderdag 6 januari 2022 dat blad zal verschijnen rond 20 januari.

Van de redactie.

Bij de pagina 'Groen Geloven' (blz. 13) heeft Wil Zeldenrust onderstaand gedicht gekozen:

Ik zal een boom zijn

Ik zal een boom zijn
En ik zal een vogel zijn
Die in me nestelt

Ik zal de grond zijn
Waar de boom in wortelt
Waar de vogel in woont

Ik zal de wind zijn
En grond en boom en vogel
Eindeloos strelen

En onder de boom zal ik
Mens zijn
Die dit dromend zal bestaan

J.C. van Schagen

Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur



zondag 17 oktober voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum.
collectes: Werelddiaconaat Kameroen / Instandhouding eredienst.
koster: J. Kool,

zondag 24 oktober voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
collectes: Stichting Regenboog / Energiekosten.
koster: N. Buijze,

zondag 31 oktober voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
Viering Avondmaal
collectes: Avondmaalsdoel: Vluchtelingenkinderen / Onderhoud.
koster: Th. Hoff

zondag 7 november **Gezamenlijke Dankdagdienst in Oostwoud met THOMAS-Gemeente.** Voorganger: mevr. ds. J de Ruiter.
collectes: Voedselbank / Generale kas predikantstraktementen.

zondag 14 november voorganger: ds. T. Woltinge uit Amersfoort.
collectes: Bloemenfonds / Klein onderhoud.
koster: J. Kool,

zondag 21 november voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Maurik
Gedachteniszondag.
collectes: Hospice Dignitas Hoorn / Plaatselijk pastoraal werk.
koster: N. Buijze,

zondag 28 november voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
1e Advent.
collectes: Werelddiaconaat Moldavië / Energiekosten.
koster: Th. Hoff

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectiedoelen steunen door een bijdrage over te maken:

diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66 kerk: NL32 RABO 0333 0129 92

Overdenking

Het ijsje

Een vrouw nam haar kinderen mee naar een restaurant. Haar zes jaar oude zoon vroeg of hij mocht bidden voordat ze gingen eten. Hij zei: "God is goed. God is geweldig. Bedankt voor het eten en ik zou U nog harder bedanken als U mijn moeder ijs voor het dessert laat kopen. Om Jezus wil. Amen."

Een vrouw die dichtbij zat zei: "Dat is wat er mis is in dit land. De jeugd van tegenwoordig weet niet eens meer hoe ze moet bidden. God vragen om ijs! Waarom? Dat zou ik mijn kinderen nooit laten doen!"

De zoon hoorde dit en begon te huilen. Toen hij wat bijgekomen was, vroeg hij aan zijn moeder: "Wat zei ik verkeerd? Is God nu boos op mij?" De moeder probeerde haar zoon gerust te stellen en vertelde dat hij een geweldig gebed had uitgesproken en dat God zeker niet boos op hem was. Op dat moment kwam een oudere man naar de tafel toegelopen.

Hij knipoogde naar haar zoon en zei, "Ik weet toevallig dat God jouw gebed geweldig vond." "Echt?", vroeg de zoon. "Echt waar." Toen fluisterde hij op een theatrale manier, kijkend naar de vrouw die het gebed had afgekeurd. "Jammer genoeg vraagt zij nooit een ijsje aan God. Een beetje ijs is soms goed voor de ziel."

Aan het einde van de maaltijd kocht de moeder ijsjes voor haar kinderen. Haar zoon staaarde een tijdje naar zijn ijsje en deed toen iets wat niemand had verwacht. Hij pakte zijn ijsje en liep zonder iets te zeggen naar de tafel van de vrouw en ging tegenover haar zitten.

Met een grote lach op zijn gezicht zei hij: "Hier, dit ijsje is voor u. Want weet u? Een ijsje op zijn tijd is best goed voor de ziel."



Bron: www.varietyreading.carlsguides.com

Vertaling: Esther Kooij

Van de predikant

Lieve gemeente,

Op 12 september j.l. namen we afscheid van elkaar als gemeente en predikant.

De eerste aankondiging van dit afscheid leverde veel reacties op, verschillende emoties en bij velen een gevoel van ontredde. Dat was en is begrijpelijk. Deze - voor u onverwachte - beslissing gaf u en mij een spijtig en verdrietig gevoel. En toch...

Gaandeweg zochten en vonden we hoe we als kerk verder moesten. Met een interim-predikant en een ambulant predikant. Met open ogen voor wat ons als gemeente helpt én wat te zwaar weegt en we dus achter ons moeten laten. Met de blik op de toekomst. Met hart voor de gemeente. Met hoop en vertrouwen.

Gaandeweg werden er plannen gemaakt voor het afscheid. Over de liturgische bloemschikking in de dienst. Over afscheidswaarden. Over de de koffie na de dienst. Over de lunch na de koffie.

Gaandeweg werden er ook plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Want het was niet alleen een afscheid, maar ook startzondag. De gemeente gaat door!

En zo af en toe mag ik daar gaandeweg iets van meemaken als uw gastpredikant.

Preekregelaar Henny heeft mij gewoon enkele keren op het rooster laten staan.

Als u dat goed vindt, kom ik af en toe even terug.

Op zondag 12 september voelde het voor mij als een warm afscheid. Veel dank daarvoor.

Dank ook voor de prachtige bloemen, de Bonifacius-kaars en de fijne boekenbon! Dank voor de vele kaarten met goede woorden. Dank voor jullie vertrouwen in mij. En natuurlijk blijft geheim wat in vertrouwelijke gesprekken met mij is gedeeld; dat is vanzelfsprekend.

Als u dit leest, ben ik verhuisd naar een (tijdelijke) woning in een dorpje in de Betuwe.

Van daaruit hoop ik als ambulant predikant weer aan het werk te gaan.

We zullen elkaar weer zien en ontmoeten.

Tot die tijd, ga met God en wees goed voor elkaar.

Alle goeds gewenst, toekomst, zegen en een hartelijke groet,

Hetty Boot.



Van de diaconie

Actie voor de Voedselbank West-Friesland

Woensdag 3 november is de (landelijke) Dankdag voor Gewas en Arbeid. De zondag erna, 7 november, willen we een actie houden voor de Voedselbank West-Friesland. We kerken dan samen met de Thomas gemeente in Oostwoud.

De Voedselbank West-Friesland helpt huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Vooral door de Corona pandemie en het wegvallen van inkomen, hebben nog meer huishoudens een beroep gedaan op de voedselbank.

De voedselbank heeft enige voorraad om de voedselpakketten te vullen. Deze voorraad dient echter wel regelmatig te worden aangevuld.

Ze willen graag ontbijtartikelen (pindakaas, hagelslag) in voorraad hebben. Voor het avondeten willen ze graag wekelijks een pasta- of rijstmaaltijd verstrekken. Ook blikken soep zijn van harte welkom.

Actie

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 7 november producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles bij de Voedselbank terecht komt.

Tevens is op 7 november de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank West-Friesland. Een donatie in geld is ook zeer welkom.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De diakenen van de THOMAS Gemeente en de Protestantse Gemeente Medemblik.



Dagelijks leesrooster

oktober:

- 17 zondag Marcus 10:32-45 Dienen
- 18 maandag Marcus 10:46-52 Weer zien
- 19 dinsdag Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar
- 20 woensdag Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeidstherapie
- 21 donderdag Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat
- 22 vrijdag Efeziërs 6:18-24 Blijf waakzaam en bid
- 23 zaterdag Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap
- 24 zondag Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer
- 25 maandag Jesaja 30:23-33 De Heer strijdt voor Israel
- 26 dinsdag Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan?
- 27 woensdag Jesaja 32:1-8 Verandering
- 28 donderdag Johannes 9:1-12 Schuldvraag
- 29 vrijdag Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel
- 30 zaterdag Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind?
- 31 zondag Johannes 9:35-41 Ziende blind

november:

- 01 maandag Psalm 33 Juich voor God
- 02 dinsdag Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing
- 03 woensdag Spreuken 15:19-33 Bij wijze van Spreuken
- 04 donderdag Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest van boven
- 05 vrijdag Jesaja 33:1-12 Onheil en genade
- 06 zaterdag Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag
- 07 zondag Johannes 10:1-10 Herkenbare stem
- 08 maandag Johannes 10:11-21 De goede herder
- 09 dinsdag Psalm 65 Lofprijzing
- 10 woensdag Marcus 11:27-33 Vragen zonder antwoorden
- 11 donderdag Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen
- 12 vrijdag Marcus 12:13-27 Ieder het zijne
- 13 zaterdag Marcus 12:28-37 Dicht bij Gods nieuwe wereld
- 14 zondag Marcus 12:38-13:2 Rijk en arm
- 15 maandag Genesis 18:1-15 Sara lacht
- 16 dinsdag Genesis 18:16-33 Getalscriteria
- 17 woensdag Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid
- 18 donderdag Genesis 19:15-29 God redt de rechtvaardigen
- 19 vrijdag Genesis 19:30-38 Incest
- 20 zaterdag Johannes 10:22-30 Cruciale vraag
- 21 zondag Johannes 10:31-42 Kei-hard
- 22 maandag Marcus 13:3-13 Weeën
- 23 dinsdag Marcus 13:14-23 Wees gewaarschuwd
- 24 woensdag Marcus 13:24-37 Wees waakzaam
- 25 donderdag Sefanja 1:1-13 Grote schoonmaak
- 26 vrijdag Sefanja 1:14-2:3 Neem God serieus
- 27 zaterdag Sefanja 2:4-15 Hoop voor Gods volk
- 28 zondag Lucas 1:1-25 Priesterzegen
- 29 maandag Lucas 1:26-38 In gezegende omstandigheden
- 30 dinsdag Lucas 1:39-56 Magnificat



Bij de liturgische schikking van 12 september j.l.

Onderstaande tekst was de uitleg bij de schikking op de start- en afscheidszondag:

"Voor de liturgische schikking hebben we hetzelfde hart genomen als bij de intrede. Nu, na 2 jaar, weten we dat Hetty een warm kloppend hart heeft en met aandacht aanwezig is.



De lilies uit Mattheus: Zie hoe mooi ze bloeien.

De vogels in de lucht en tussen de plantjes; de hemelse Vader is het die hen voedt.

De kleine gekleurde plantjes staan voor de gemeente.

De parels zijn onze tranen.

Klimop, altijd groene klimop, staat voor Gods trouw, die ons omringt."

Meer over deze zondag staat op blz. 10.

Uit de pastorale raad

Graag willen we een ieder, maar speciaal onze contactpersonen, informeren dat Nelli en Wil de wijken in tweeën hebben gesplitst.

Nelli heeft de wijken 1 t/m 10 onder haar hoede genomen en Wil de wijken 11 t/m 20.

Bij deze willen we ook iedereen vragen: Als u hoort of ziet van ziek en zeer, maar vreugde mag ook! laat het ons weten. Ook willen we de contactpersonen vragen mutaties (die kunt u in het kerkblad lezen) zelf in uw lijst aan te passen.

Houd ons op de hoogte,

Nelli Mazereeuw en Wil Zeldenrust.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Johan Bouma,

Verhuisd

29-08: de heer en mevr. A.B.J. Kelde.

Verjaardagen

27-10: Dhr. P.G. Bomekamp
04-11: Mevr. C.P.M. Roosendaal – Schaper
05-11: Mevr. J. Schermer - Kistemaker
07-11: Dhr. K. van der Vaar
09-11: Dhr. H. van Unen
12-11: Mevr. G.J. Oldenhof - Versloot
14-11: Mevr. L.C.C. van Bergen – Meijers
16-11: Mevr. J. de Leeuw - van de Maat
21-11: Mevr. J. Post - van der Veen
23-11: Mevrouw T. Visser

Jubilea

14-10: dhr. en mevr. Verschoor-van der Poel
30-10: dhr. en mevr. M. Bouwman-Hoekstra
25-11: Dhr. en mevr. J.A. van Bergen – Meijers

Filmavond 16 november

Als ik dit berichtje schrijf, kan ik slechts hopen dat het vertonen van de film 'Jagten' is geslaagd. Nadat de beamer zo lang niet gebruikt is...Je weet maar nooit: Altijd weer spannend.

Maar toch, vol vertrouwen kondig ik de volgende film aan.

Dinsdag 16 november gaan we kijken naar 'A cry in the dark' een waar gebeurd verhaal over een vrouw/moeder in Australië, die na vele jaren ten onrechte wordt beschuldigd van de moord op haar babydochtertje. Als haar onschuld wordt bewezen heeft zij een lange straf uitgezeten.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke impact dit heeft op een mensenleven, relatie, gezin... De film kreeg in 1988 belangrijke prijzen. Meryl Streep kreeg o.a. de 'New York Film Critics Best Actress Award' voor haar rol als de moeder. Sam Neill vertolkt de rol van haar echtgenoot. De maker van de film is Fred Schepisi.

Ik heb de film opnieuw, na zoveel jaar weer gezien en was weer even geboeid als de eerste keer. Dinsdag 16 november om 19.30 uur in de Bonfoyer!



Hannie Huttinga.

Verslag Startzondag op 12 september 2021

Nadat wij de laatste preek van Hetty hadden gehoord, want ja, ze nam afscheid in deze dienst, werd zij nog toegesproken door onze scriba Geke Geveke.

Geke bedankte Hetty voor haar volledige inzet voor de kerkgemeenschap met veel aandacht voor de mensen en altijd komend tot de kern.

Zij kreeg een prachtige bos bloemen, een boekenbon en natuurlijk een Bonifaciuskaars.

Daarna togen wij naar de BonFoyer voor koffie en thee met een door Nelli Mazereeuw gebakken plak cake erbij.

Maar..... Na de koffie gebruikten we ook nog gezamenlijk de lunch. Henny Mulder en Riemke Arends hadden een heerlijke soep gemaakt met daarbij broodjes en een salade die door Jan van Bergen was gemaakt. Het werd een heel goed en fijn samenzijn.

Omdat het startzondag was vertelde Wil wat er het komende seizoen alzo gepland was:

- Allereerst de bekende ouderenmiddagen elke 3de dinsdagmiddag van de maand.
Contactpersoon: Ina Bakker.
- Filmavonden, ook deze zijn weer gepland en de eerste is op 19 oktober. Hannie Huttinga
- De gesprekskring zal geleid gaan worden door ds. Noeme Visser uit Noord Scharwoude. U wordt nog geïnformeerd wanneer deze precies begint. Contactpersoon Wil Zeldenrust
- NIEUW: Open Kerk koffieochtenden vanaf de eerste woensdagochtend in januari 2022. Nader bericht volgt. Info: Nelli Mazereeuw en Wil Zeldenrust.
- Samen aan Tafel: Wat zijn we blij dat Corrie Reinstra en Henny Mulder voor ons willen gaan koken. De eerste keer is op donderdag 21 oktober. Contact: Hannie Huttinga en Wil Zeldenrust.
- Gemeenteavonden: We vragen ons inmiddels af of het voor u als gemeente niet prettiger zou zijn deze op een middag te gaan houden (of aansluitend na de zondagse dienst) met daaraan voorafgaand een gezamenlijke maaltijd en dan het programma.
- En om ook niet te vergeten hebben we natuurlijk nog de Cantorij. Elke woensdagavond van half 8 tot half 9. Alle stemmen zijn welkom, maar we hebben vooral een tekort aan sopranen. Laat u horen!
- Verder: Het jaar thema van de kerk is "Van u is de toekomst". In het verlengde daarvan ligt ons inziens het thema 'Klimaat'. Wij willen daar wat serieuzer mee aan de slag en daarvoor o.a. iemand uitnodigen zoals dhr. Reinier van de Berg en de film van David Attenborough vertonen: 'A life on our planet'.

U merkt het, we zijn ambitieus.

Ook al zijn we inmiddels best wel een kleine gemeente geworden, we moeten wel door en verder. Als wij trouw blijven aan elkaar en aan onze kerkgemeenschap hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst.

Wil Zeldenrust.

Bedankt!!

Bij ons 40-jarig huwelijk hebben we van gemeenteleden heel veel kaartjes en felicitaties gekregen.

Namens de kerk werd een mooi boeket bezorgd.

Hartelijk dank daarvoor!

Corrie en Jan Pieter Reinstra.

Koper poetsen

Eens per twee jaar worden de mooie kronen in de kerk gepoetst. Dit jaar zijn ze weer aan de beurt.

De kronen worden door een ploegje mannen (ja, dat is mannenwerk) naar beneden gehaald. Daarna worden ze gedemonteerd en moeten ze gepoetst worden.

U begrijpt het al: wij zoeken vrijwilligers voor het koperpoetsen op woensdag 17 november vanaf 09.00 uur. Het is altijd een gezellig klusje en er is koek bij de koffie!

Toelatingseisen:

U moet een Pietje Precies zijn en mag de onderdelen van de verschillende kronen niet door de war halen....

Voor koperpoets wordt gezorgd, maar als u nog poetslappen heeft: graag meenemen!

Met elkaar maken we er weer een glanzend geheel van.



Simone Voorthuijzen en Arnold de Greeuw.





Waarover spraken zij in de kerkenraadsvergadering van 6 september 2021

In deze vergadering hebben we kennis gemaakt met Wouter Vrolijk die namens de Classis Noord-Holland het College van Kerkrentmeesters wil komen versterken. Hij wil het CvK met raad en daad bijstaan in deze hectische periode. De kerkenraad besluit om met hem in het CvK verder te gaan. Geke Geveke wordt ouderling-kerkrentmeester en blijft ook scriba. Op deze manier is het CvK voorlopig weer op sterkte, maar we willen nog graag kerkrentmeesters er bij om de taken lichter te maken.

De leden van de Pastorale Raad hebben de 20 wijken onderling verdeeld, dus ieder 10 wijken naast de wijkbezoekers.

Namens de diaconie wordt gezocht naar een nieuwe penningmeester. Wie meldt zich aan? Als vervangers van ds. Hetty Boot in de Stichting Bonifaciuskerk worden Hannie Huttinga en Geke Geveke benoemd.

Rob van der Heijden heeft gevraagd of er in iedere dienst nog een van de oorspronkelijke psalmen gezongen mag worden. Dit omdat de psalmen en hun melodieën van historische waarde zijn. Dit verzoek neemt de kerkenraad over en zal gevraagd worden in de brief aan de voorgangers.

We besluiten verder om in de vergaderingen te rouleren als voorzitter tot er weer een voorzitter gevonden is.

Verder vindt u in het stuk van Wil Zeldenrust over het afscheid van ds. Hetty Boot en de Startzondag (blz. 10), de lijst van alle activiteiten die we weer gaan opstarten.

Namens de kerkenraad,
Geke Geveke



UIT LIEFDE VOOR DE GEMEENSCHAP

Een energieneutrale kerk

Op het dak van de Centrumkerk in het Groningse Winsum staan twee warmtepompen. Ze halen warmte uit de buitenlucht om het water van de vloerverwarming en cv-radiatoren tot hooguit 40 graden te verwarmen. In de kelder staat een luchtbehandelingskast. Die verwarmt de verse lucht, die het gebouw ventileert, met energie uit de uitgeblazen lucht. Vloeren, muren en dak zijn geïsoleerd, de gietijzeren vensters in de kerkzaal zijn vervangen door aluminium exemplaren met HR++ beglazing. Aardgas is niet meer nodig. Negentig zonnepanelen zorgen voor alle elektriciteit die nodig is. En zo was daar in 2014 de eerste energieneutrale kerk.

Het gebouw was bijna 150 jaar en moest nodig opgeknapt. "Als veelkleurige gemeenschap kun je dan veel mensen een plezier doen", vertelt Peta de Vries. Ze was voorzitter van de stuurgroep bouw. Sommigen wilden de volgende generatie een gebouw nalaten dat voordelig zou zijn in het gebruik. Anderen wilden een ruimte die hedendaags kerk-zijn optimaal faciliteert. Een derde groep ging voor duurzaamheid. Daarin moet de kerk het goede voorbeeld geven, was de

gedachte. "Het begon met dromen over het huis waarin we samen gemeente kunnen zijn. Zorg voor de schepping en het teruggeven aan de toekomst moesten deel uitmaken van die droom. Gaandeweg is dat eigenlijk steeds belangrijker geworden."

Er is veel tijd gestoken in het voorbereidingsproces en in de communicatie van de plannen. Vanwege de hoge kosten waren er ook twijfels. "Maar eigenlijk heeft ons dat geholpen", weet Arie van Dorp. Ook hij zat in de stuurgroep. "De weerstand maakte ons scherp. Toen we uiteindelijk besloten om ervoor te gaan, stonden degenen met de meeste bezwaren vooraan om de handen uit de mouwen te steken om het tekort in ons budget te helpen opvangen." Liefde voor de gemeenschap leidde tot een project waarin betrokkenheid op elkaar, op God en op de schepping verweven waren.

In duurzaamheid moet de kerk het goede voorbeeld geven

De Protestantse Kerk in Nederland wil u graag op de hoogte brengen van activiteiten in het hele land, van nieuwe uitgaven en materiaal voor het gemeentelven. Hieronder een greep uit de komende activiteiten. Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Protestantse Lezing 2021



Op 30 oktober 2021, de vooravond van Hervormingsdag, houdt sterrenkundige Heino Falcke de Protestantse Lezing 2021. Falcke werd bekend als de 'fotograaf van het zwarte gat'. Hoe kijkt deze wetenschapper én lekenpredikant naar de schepping, rentmeesterschap en de toekomst van de kosmos? Wat is aan God, en wat is de rol van mensen?

De Protestantse Lezing wordt dit jaar opnieuw omlijst door het Petrus Festival, dat deels online te volgen is. Bekijk het programma en de lezing via petrus.protestantsekerk.nl/festival.

Petrus-gebedenboek: 'U die voor mij uitgaat'

We leven in een tijd waarin veel op losse schroeven lijkt te staan. Hoe houden we te midden van crises, onzekerheid, pijn en ziekte vast aan het hoopvolle perspectief dat de toekomst in Gods handen is? Het nieuwe Petrus-gebedenboek wil woorden aanreiken om biddend onze weg door het leven te gaan, bij blijdschap en verdriet, thuis en in de gemeente, samen en alleen. De gebeden in het boek zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar



in kerkdiensten of vergaderingen.

Bestel het gebedenboek voor € 8,99 via petrus.protestantsekerk.nl/gebedenboek.

Een groene kerk

Op 8 oktober is het weer de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Wil je met je kerk actief aan de slag met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van je eigen gemeenschap? GroeneKerken helpt jou en je kerk om duurzamer en groener te worden en faciliteert dat kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. Kijk voor alle informatie op groenekerken.nl.



Vindplaats van
 geloof, hoop en liefde



Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt nors. Zoals altijd. 'Vrienden!' bromt hij, 'Ik heb een afgefallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer.' Hij ploft naast hen neer. 'Het wordt winter. Koud. Geen eten.' Al gauw zitten alle muizen te somberen. 'Waar lag dat blad, Humbert?' vraagt Kik opgewekt. Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. 'Bij die boom!' wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog. Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: 'Kijk eens!' Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook rozerood. 'Jawel! Een rijpe pruim!' roept Kik. 'Wat? Is die ook uit de boom gevallen?' vraagt Martje.

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen. 'Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!' roepen ze door elkaar, 'Léve het einde van de zomer!' De volgende morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor elke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets meer. 'Het is met ons gedaan,' moppert Humbert. Een heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu snappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimentaarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn opgetogen. 'Taart! Nóg lekkerder! Kruiemels!!' 'Als er tenminste wat valt,' moppert Humbert. Maar hij is altijd een beetje een zuurpruim.



Bak je eigen pruimentaartje

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma? Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje. Met een beetje hulp lukt dat best!

Nodig:

4 plakjes bladerdeeg,
2 el amandelschaafsel,
2 el suiker, kaneel,
1 ei,
1 dl room,
250 gr pruimen (evt. wat jam)



Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi een scheepje suiker over de deegbodem.
2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit) met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop het ei los met de room, een scheepje suiker en kaneel en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.
3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

Versje

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.
Er zit in de schepping van alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij scheidt de vreugde, wat zit jij te zuchten?



Uit de Bijbel

God zegt: 'Ik zal jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.'

'Naar Leviticus 26,4

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns