

Het Spoor



Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



maart 2025

Het Spoor
Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes
jaargang 1 nr. 6 maart 2025

Van de redactie:

De echt winterse sfeer waar we in de vorige editie op hoopten, lijkt er deze winter niet meer te komen, dus laten we dan maar hopen op een mooi voorjaar... Daarom deze keer een prachtige coverfoto (van Arnold de Greeuw) waar het voorjaar vanaf spat!

Let op:

In de nacht van 29 op 30 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat dan een uur vooruit.



Omzien naar elkaar

We leven op deze aarde en leven niet voor ons alleen, maar we mogen ook omkijken naar de mensen om ons heen.

Een vriendelijk woord of een glimlach kan genoeg wezen, en kan een mens blijdschap en vreugde in het leven geven.

Even een bezoekje met een kopje koffie erbij, hiermee maak je iemand anders al blij.

Of als er ergens een klusje moet worden gedaan, hoe mooi kan het zijn om samen aan het werk te gaan.

Janneke Troost.

Voor het volgend nummer kunt u kopij insturen t/m maandag **maandag 17 maart** (maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Het volgend blad verschijnt rond
26 maart**

Verdere inleverdata:

dinsdag 22 april,
maandag 12 mei,
maandag 16 juni.

Lesje 'Omzien naar elkaar'?

't Is al weer een poosje geleden, dat we in het Vondelpark gingen kijken bij de marathon van Amsterdam naar familie en bekenden die meeliepen. Kleinkinderen waren mee, prima weer, dus een leuk uitstapje.

In het Vondelpark passeert een schijnbaar eindeloze stoet hardlopers en – loopsters van allerlei pluimage en uit alle windstreken van Nederland, Europa en nog verder weg.

Sommigen liepen na een kilometer of 40 nog heel soepel, anderen hadden het duidelijk moeilijker om de finish te halen. Bij zo'n loopevenement hebben alle deelnemers op de buik een nummer met hun naam opgespeld. Bij het passeren van deelnemers wordt door de toeschouwers vaak een naam geroepen als aanmoediging.



Onze kleinkinderen langs de kant bedachten om de deelnemers aan te moedigen met een 'high-five'. Sommige deelnemers die dat zagen, staken zelfs schuin het parcours over om een high-five in ontvangst te nemen.

Al snel werd dat overgenomen door andere toeschouwers.

Is zo iets 'kleins' bij een evenement waar iedereen vrijwillig aan mee doet ook een vorm van 'Omzien naar elkaar'? Natuurlijk zijn er veel gewichtiger zaken waarin 'Omzien naar elkaar' van mensen wordt gevraagd.



Maar toch, zo'n klein gebaar kan altijd en overal zorgen voor een glimlach bij iemand die er even 'doorheen' zit, waardoor er weer energie vrijkomt om door te gaan.....

Of dat nu bij een hardloopevenement is of waar dan ook in het dagelijks leven. Kleine moeite, mooi gebaar. Toch?

Namens de redactie,
Jan Pieter Reinstra.

Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur



Zondag 2 maart

collectes:

voorganger: ds. W. Keuning uit Mantgum
Gez. dienst met PG Medemblik
(1e collecte voor de diaconie / 2e voor de kerk)
voorjaarszending Egypte / Kerk

Zondag 9 maart

collectes:

voorganger: dhr. B. v.d. Bent uit Alkmaar
1e Zondag van de veertigdagentijd
Kerk in Actie: zending China / Kerk

Woensdag 12 maart

collecte:

voorganger: ds. G. Bijl uit Heemskerk
Bidstond voor gewas en arbeid
Kerk

Zondag 16 maart

collectes:

voorganger: pastor Ton Heijboer uit Hoorn
Kerk in Actie: Midden-Oosten / Kerk

Zondag 23 maart

collectes:

voorganger: ds. M. Camarasa uit Venhuizen
Kerk in Actie: werelddiaconaat Moldavië / Kerk

Zondag 30 maart

collectes:

voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond
Gez. dienst met PG Medemblik
Kerk in Actie: werelddiaconaat Colombia / Kerk

Zondag 6 april

collectes:

voorganger: ds. E. Wubbema uit Medemblik
Kerk in Actie: zending Golfstaten / Kerk

**Koster
maart**

Sj. v.d. Male,

april

K. Smit,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:
www.pgopperdoes.nl
www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes

**Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur, tenzij
anders aangegeven**



- zondag 2 maart** voorganger: mevr. ds. W. Keuning uit Mantgum.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes, aanvang 09.30 uur
(1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie: Voorjaarszending Egypte / Kerk.
- zondag 9 maart** voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.
Begin Veertigdagen-tijd.
Kerk in Actie: Zending China / Kerk.
koster: B. Hoekstra.
- zondag 16 maart** voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis.
Kerk in Actie: Midden-Oosten / Kerk.
koster: N. Buijze.
- zondag 23 maart** voorganger: mevr. Heilke Kool.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië / Kerk.
Na deze korte dienst is er een gemeentebijeenkomst in de BonFoyer.
koster: Th. Hoff.
- zondag 30 maart** voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes, aanvang 09.30 uur.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia / Kerk.
- zondag 6 april** voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Kerk in Actie: Zending Golfstaten / Kerk.
koster: J. Kool.

De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk of BonFoyer zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik

De Evangelien – deel 2

Theologie

Er zijn veel meer beschrijvingen van het leven van Jezus dan de vier evangeliën die in onze bijbel terechtgekomen zijn. Daarbij is het niet het doel van de evangelisten om een min of meer compleet overzicht te geven van het leven van Jezus. Elk evangelie heeft namelijk in de eerste plaats een theologische bedoeling. Elk evangelie beschrijft op zijn manier stukjes geloofsleer; zo van: als je wilt geloven op de manier zoals Jezus dat deed, dan is het goed te weten dat en dan volgt er een verhaal, wat al dan niet teruggaat op een specifieke historische gebeurtenis.

Ook de evangeliën die niet in onze bijbel terechtgekomen zijn, zijn theologie. En om het kort samen te vatten: ze bevatten een theologie waarvan de beginnende kerk meende dat die niet overeenkwam met Jezus' bedoeling en prediking. Daarom staan ze niet in onze bijbel.

Verhalen

In onze cultuur zijn we nogal gericht op feiten. Wij hebben dan ook de neiging allerlei historische vragen aan de evangeliën te stellen. Terwijl de bedoeling van de evangelisten is dat wij ons het verhaal van Jezus eigen kunnen maken. Zij vertellen een bevlogen, bezielde verhaal, waarvan zij hopen dat wij daarin in kunnen voegen. Een verhaal dat we als een

warme jas aan kunnen trekken tot troost en bemoediging. Strikte, droge feiten zijn daaraan ondergeschikt. In een verhaal telt de betekenis die aan gebeurtenissen wordt gehecht veel zwaarder dan wat er precies feitelijk gebeurd is. Een voorbeeld. Volgens mij treuzelde Jezus in werkelijkheid niet toen hem gevraagd werd Lazarus te komen helpen (Johannes 11: 6). Immers, een vriend in nood laat je niet wachten. Johannes wil met deze wending in het verhaal duidelijk maken dat Jezus' optreden altijd leidt tot nieuw leven. Als Jezus aankomt ligt Lazarus namelijk al vier dagen in het graf (vers 17). Het is dus definitief afgelopen. Er is echt geen redden meer aan. Maar in aanraking komen met Jezus, zijn stem werkelijk horen, leidt altijd tot nieuw leven. Ook als wij denken dat het nooit meer wat kan worden. Dát is wat Johannes tot 'feit' wil verheffen: in aanraking komen met Jezus leidt tot nieuw leven! Op deze manier naar de Bijbelverhalen kijken, helpt ook om de verhalen naar onze tijd te halen. Want er zijn steeds weer mensen die door de aanraking met de blijde boodschap van Jezus hun leven een goede wending kunnen geven. De jonge kerk heeft de eerste eeuwen gewikt en gewogen om te komen tot een aanvaardbare interpretatie (dus tot aanvaardbare verhalen) rondom het leven van Jezus.

Er is veel theologisch debat (en ruzie) geweest. Dingen werden langzamerhand verder uitgepuzzeld en uitgelegd. Bijvoorbeeld rondom de vraag hoe men kon spreken van de ene God, zonder de goddelijkheid van Jezus en de Heilige Geest te kort te doen. Dat werd het dogma van de drie-eenheid. Een leer die in de bijbel feitelijk niet voorkomt. Waar de leerlingen aan het slot van Matteüs de opdracht krijgen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest is duidelijk dat dat een latere toevoeging is omdat de kerk was gekomen tot de leer van de drie-eenheid. Voor alle duidelijkheid: men kwam tot deze leer op zeer goede gronden: als je goed kijkt naar het optreden van Jezus, dan kan het haast niet anders of je komt tot een dergelijke constructie als de drie-eenheid.

Identiteit

Zo ontstond er gaandeweg een steeds duidelijker profiel of identiteit van de jonge kerk. De vergelijking drong zich al schrijvend bij me op met de eerste reformatoren / protestantse gemeenten in Nederland in de 16e eeuw. Na vaak heftige theologische debatten worden sommige geschriften omarmd, andere worden verworpen en nieuwe geschriften worden samengesteld, met name de drie formulieren van enigheid 1). Terwijl de deuterocanonieke Bijbelboeken (die staan tussen het oude en nieuwe testament in) afgewaardeerd werden: als protestant mocht je ze lezen maar er

géén geloofsleer aan ontleen!
Door het schiften en kiezen werd ook steeds duidelijker wat de jonge kerk aan het begin van onze jaartelling wilde zijn, voor welk geloof de kerk wilde staan en voor welk geloof ze niet wilde staan. Eén van de redenen waarom het evangelie van Judas afgewezen werd, komt omdat hij het lijden van Jezus bestempelde als schijn. Welnu, dat kon voor de kerk eenvoudig niet kloppen met de boodschap van Jezus.

De canon van het Nieuwe Testament

Al met al gaan er een paar eeuwen overheen voordat de kerk heeft uitgedokterd wat men tot voor ons geloof gezaghebbende geschriften rekende en welke afvielen. Pas omstreeks 150 hebben Matteüs, Marcus en Lucas "canonieke status" verworven, zoals dat heet. Het woord 'canon' betekent richtsnoer. Dat is ook precies wat de kerk wil zeggen met canonieke geschriften: dat zijn Bijbelboeken die een richtlijn vormen voor het christelijk geloof. Het duurt nog een tijdje, tot ongeveer 200, voor Johannes ook die status van canoniek heeft bereikt. In de 3e eeuw is men het er langzamerhand wel over eens dat de evangeliën, Handelingen en de brieven van Paulus tot de bijbel behoren. Maar nog lang bleef er verschil van mening over een aantal kleine brieven:

Jacobus, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes en Judas (nee, niet de verrader).

Zonder een bijbelboek te willen schrappen, vragen theologen vandaag de dag zich wel eens af of we niet geschriften toe zouden moeten voegen aan de bijbel / het nieuwe testament. Maar het is wel duidelijk dat dat volstrekt onhaalbaar is. We zouden zeer moeizaam, waarschijnlijk zelfs nooit tot overeenstemming komen.

1) Wij kennen ze nauwelijks nog, maar vanouds stonden in het protestantisme deze leerstellingen op gelijke hoogte als de bijbel. In orthodoxe kringen is dat nog steeds zo: strijdig met de belijdenisgeschriften mag niet.

Wie zou bovendien de knoop door moeten hakken?

Elke tijd zou ook weer om zijn eigen toevoeging vragen, met alle problemen van dien. Niet aan beginnen dus.

Een volgende keer zal ik ingaan op het ontstaan van de evangeliën die wèl in onze bijbel terechtgekomen zijn.

ds. Marius Braamse.

Uitnodiging voor vesper en sobere maaltijd

In dit kerkblad wordt aandacht geschonken aan de veertigdagentijd. De veertigdagentijd begint op 5 maart en loopt tot 20 april 2025, 1e Paasdag. Dit is elk jaar weer een bijzondere tijd als voorbereiding op het feest van Pasen. Dit jaar organiseert de gezamenlijke diaconie verschillende sobere maaltijden en vespers. Voor deze vespers en sobere maaltijden bent u van harte uitgenodigd.

Woensdag 19 maart en 26 maart om 17.30 uur in d' Ouwe Pastorie in Opperdoes: vesper en sobere maaltijd.

Woensdag 2 april en 9 april om 17.30 uur in de Bonifaciuskerk / Bonfoyer Medemblik: vesper en sobere maaltijd.

In de stille week is er van maandag tot en met woensdag in Medemblik een vesper. Afwisselend is er een voorganger van alle leden van de Raad van Kerken Medemblik. Deze vespers beginnen om 19.00 uur en zijn in de Doopsgezinde Vermaning in de Tuinstraat:

- Maandag 14 april vesper met een voorganger van de Parochie Sint Titus Brandsma,
- Dinsdag 15 april een vesper met de Doopsgezinde dominee J. Waringa,
- Woensdag 16 april een vesper waarin mevr. H. Kool van de Protestantse Gemeente voorgaat

U bent van harte welkom.

De gezamenlijke diaconie.

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van woensdag 29 januari 2025

- De Beroepingscommissie is aangeschoven om te praten over de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar een geschikte kandidaat. Er is inmiddels een vierde lijst met kandidaten ontvangen en er zijn enkele namen door gemeenteleden aangedragen.
- Het tweede deel van de subsidie voor de restauratie van de Bonifaciuskerk door de provincie is toegekend. De afrekening van de subsidie van het Rijk kan pas na kalenderjaar 2025.
- De overdracht van het bijzondere pastoraat tussen ds. Willemien Roobol en pastor Ton Heijboer heeft plaatsgevonden.
- Binnenkort zal het kapotte scherm in Opperdoes, dat gebruikt wordt voor de projectie van de liedteksten, vervangen worden.
- De tussenstand van Actie Kerkbalans is meer dan begroot.

Abonnementsgeld Het Spoor



Bij dit nummer treft u de rekening voor het abonnementsgeld van Het Spoor aan. Wij verzoeken het geld over te maken op de rekening van de Protestantse Gemeente waarvan u lid bent.

Het abonnementsgeld voor Het Spoor bedraagt € 15,--.

Voor mensen die het kerkblad per post ontvangen bedraagt het abonnementsgeld € 35,--.

Wij verzoeken u het abonnementsgeld voor **15 april 2025** over te maken op de bankrekening die op de bijgaande rekening voor Het Spoor vermeld staat.

Wilt u a.u.b. duidelijk uw naam en uw adres vermelden?

Als uw betaling niet uiterlijk 15 april 2025 door ons ontvangen is, krijgt u een herinnering. Omdat dit extra werk en kosten met zich meebrengt, bent u in dat geval echter wel € 1,- extra verschuldigd en worden de kosten € 16,--, respectievelijk € 36,--.

Om dit te voorkomen verzoeken wij u er voor te zorgen dat uw betaling uiterlijk **15 april 2025** bij ons binnen is.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Smit

Diaconale collectes voor de maand maart 2025

Diaconie als dimensie van Kerk-zijn: zonder diaconie, geen kerk. Naast gemeenschapsvorming, verkondiging en liturgie. De fundamentele overtuiging is aanwezig in de christelijke traditie. Centraal in de christelijke dienst aan mens en wereld staan alle mensen van wie het bestaan bedreigd is. Diaconie is het antwoord op concrete noden en behoeften, zowel materieel als geestelijk. Jezus komt op voor bedreigde mensen en kiest de kant van zwaksten, de uitgeslotene, de onderdrukte die in een levensbedreigende situatie verkeert. De diaconie wil daarom de onderstaande collectes bij u aanbevelen:

Zondag 2 maart is de collecte bestemd voor de Voorjaarszending en wel voor Egypte. Huiselijk geweld bestrijden. Dit is al een groot probleem maar door de toenemende armoede neemt het maar toe. De Presbyteriaanse kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Zondag 9 maart bij de aanvang van de 40-dagentijd is de collecte voor de zending in China. Toevluchtsoord voor migranten in nood. In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt en staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg en psychosociale begeleiding. Ook kunnen ze cursussen of lessen volgen om hun positie te versterken.

Zondag 16 maart De collecte is bestemd voor Kerk in Actie / bouwen aan vrede in het Midden-Oosten. Vrede leek lang ver weg. Maar sinds de val van Assad en het bestand tussen Israël en Hamas gloort er hoop. Lokale kerken hebben een onmisbare rol. Zij zijn een baken van hoop en door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden en voor de langere termijn bijdragen aan meer onderling begrip. Versterk de kerk in het Midden- Oosten richt zich op Libanon – Israël – Palestina – Syrië en Egypte.

Zondag 23 maart is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. In Moldavië geven kerken kinderen een toekomst. Veel kinderen worden aan hun lot over gelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijv. de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd.

Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan, een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Zondag 30 maart collecteren we voor het werelddiaconaat en wel voor kinderen in Colombia. Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen en worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

Al deze projecten kunt u terug vinden op www.kerkinactie.nl.

Wij bevelen de collectes van harte bij u aan.

Hartelijke groet namens de diaconie: Alma, Mary, Hannie, Jan Pieter en Piet

Veertigdagentijdkalender 2025



Bij dit nummer van Het Spoor ontvangt u de veertigdagentijdkalender.

In Medemblik worden ze aan u uitgereikt in het kerkgebouw.

Volg de veertigdagentijdkalender ook online via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.

Hier vind je elke dag actuele inspiratie die aansluit bij de overdenkingen in de kalender.

Overlijden ds. Noeme Visser

Noeme Willem Visser is op 4 februari 2025 overleden. Dominee Visser ging regelmatig bij ons voor in de kerkdiensten. De laatste zondag van 2024 was hij de voorganger in Opperdoes en de eerste zondag van 2025 in Medemblik. Dominee Visser is consulent geweest in Medemblik en heeft een gespreksgroep daar geleid.

We hebben dominee Visser herdacht in de kerkdiensten van 9 februari 2025.

Op de rouwkaart stond 'zijn' lied (NLB 753):

*Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn..
Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.*

Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:

- **elke woensdagmorgen, Open Kerk**, vanaf 10 uur, Bonfoyer - Medemblik
- **maandag 3 maart, creatieve morgen**, 10 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **vrijdag 7 maart, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer - Medemblik
- **dinsdag 11 maart, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek**
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 12 maart, '40 dagentijdkalender'**
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **woensdag 12 maart, moderamenvergadering**,
aanvang 13.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **dinsdag 18 maart, ouderenmiddag** 14.30 uur Bonfoyer - Medemblik
- **woensdag 19 maart '40 dagentijdkalender'**
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **woensdag 19 maart, vesper en sobere maaltijd**
aanvang 17.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **vrijdag 21 maart, 'Gewoën anskuive'**
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- **woensdag 26 maart, ontmoetingsmiddag**
van 15.00 uur tot 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 26 maart, vesper en sobere maaltijd**
aanvang 17.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 26 maart, kerkenraadsvergadering**,
aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 2 april, vesper en sobere maaltijd**
aanvang 17.30 uur Bonfoyer - Medemblik
- **vrijdag 4 april, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer - Medemblik

Lief Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen Corry Kroon of Trienke Dijkstra.

U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor. De gegevens staan achterin het blad.

We kregen het bericht dat mevrouw Trijn Zwaan-Zwaan op 15 januari op 90 jarige leeftijd was overleden. Zolang haar gezondheid het toeliet mocht ze graag aan alle activiteiten meedoen. Dat maakte dat je het gevoel had dat zij er altijd was. We zullen haar missen.

Door problemen met haar gezondheid is mevrouw Wil Terpstra-Nieuwenhuis van het Zwartepad al langere tijd aan huis gebonden. We wensen haar van harte beterschap. Een bezoekje vraagt nog te veel energie, maar een kaartje ter bemoediging zal haar zeker goed doen.

Echtpaar Gerrit en Dits Kee is inmiddels weer terug in hun huis aan het Noorderpad. We hopen dat het hen goed zal doen weer terug te zijn. We weten allemaal: aan het eind van je leven kan herstel lang duren en soms wegblijven. Al wat wij kunnen doen is hen niet vergeten. Een bezoekje, een kaartje of hen meenemen in ons gebed.

Verdrietig nieuws voor Liek Zijlstra en Wijb Zijlstra. Zij moesten afscheid nemen van hun broer en zwager Cor. Ook moesten Marian en Maarten van Splunter afscheid nemen van hun broer en zwager Piet.

Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies.

Echtpaar Van der Maale uit Medemblik was op 11 februari 60 jaar getrouwd. Onze felicitaties vanaf deze plek.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor vorm dan ook, te maken hebben, maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team.

In Memoriam

Trijn Zwaan-Zwaan * 05-04-1934 - † 15-01-2025

Trijn Zwaan werd geboren op 5 april 1934 op de Kerkebuurt in Opperdoes. Als jongste in een gezin met 6 kinderen. Ze groeide op in armoede. Vader Jaap was bouwer, maar bakte er niet zoveel van. Dus de opbrengsten waren niet om over naar huis te schrijven. Ze vertelde daar zelf eens over dat ze een nieuwe jas kreeg van haar moeder, maar dat ze dat niet aan haar vader mocht vertellen.

De Chr. Gereformeerde kerk had een belangrijke rol binnen het gezin en normaal zocht je ook een partner uit diezelfde kring.

Groot was de schrik dan ook dat Trijn thuis kwam met Lammert Zwaan. Een jongen uit de veel lichtere Gereformeerde Kerk. "Maak het maar uit", kreeg ze diverse keren te horen van haar vader en moeder. Maar Trijn hield voet bij stuk en trouwde uiteindelijk met haar grote liefde.

Ze gingen wonen op Kluiten 24 en kregen 4 kinderen: Meta, Jaap, Anneke en Margrietha.

Lammert was in tegenstelling tot zijn schoonvader een goede bouwer en daardoor waren de opbrengsten bijna altijd goed.

Er was wel een traditionele rolverdeling. Lammert ging naar het land en Trijn bleef thuis. Af en toe hielp ze ook mee op het land bij bijv. bonen plukken.

Trijn hield erg van bloemen en planten en op de floralia viel ze vaak in de prijzen.

Ook sokken breien kon ze als de beste en heeft dat tot op hoge leeftijd gedaan.

Helaas kreeg Lammert al op 62 jarige leeftijd te maken met de ziekte van Alzheimer. Op 74 jarige leeftijd is hij daar aan overleden.

Moeder ging niet bij de pakken neerzitten en verhuisde 8 jaar later naar 't Landje, waar ze 11 jaar met heel veel plezier heeft gewoond.

Als er activiteiten waren, was ze altijd van de partij. Altijd blij en nooit klagen.

5 april 2024 vierde ze haar 90e verjaardag met al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wat was ze trots dat ze de 90 had bereikt. Afgelopen zomer belandde ze in het ziekenhuis waar ze een pacemaker kreeg.

Toen kon ze niet meer terug naar 't Landje en werd opgenomen in het Martinus in Medemblik. Daar ging ze snel achteruit en op 15 januari is ze overleden.

We hebben op 22 februari haar leven gevierd in een afscheidsdienst, waarin Openbaring 21:1-6 centraal stond. Hij die op de troon gezeten is, sprak: "Zie ik maak alle dingen nieuw."

De tekst op de rouwkaart vonden haar kinderen tussen haar spulletjes, net als een aantal liederen die ze graag wilde laten zingen tijdens haar afscheidsdienst. Aan die wens hebben we uiteraard voldaan.

Die tekst bleek het refrein te zijn van een lied vol smart en pijn. Daarover hebben we Trijn nooit horen klagen. De tekst getuigt van haar onwankelbaar en blijmoedig geloof in die nieuwe hemel van de Openbaring:

Ik ben reizend naar die stad, waar Christus het licht zal zijn.
Om Eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.

Jaap Zwaan en pastor Ton Heijboer

Kerkbalans 2025

Kerkbalans 2025: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2025 van de Protestantse Gemeente te Opperdoes is € 64.880,-. Dat is ongeveer € 1.800,- minder dan de toezeggingen voor 2024, maar wel bijna € 4.900,- meer dan er voor dit jaar was begroot. De voorlopige uitkomst voor 2025 is dan ook een prachtig resultaat, waar de kerkrentmeesters erg blij mee zijn.

Zij willen alle medewerkers aan de actie Kerkbalans bedanken voor hun inzet en alle gemeenteleden voor hun bereidheid het kerkenwerk ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.



40 dagentijdkalender - Als nieuw! Heilig je leven

'Als nieuw! Heilig je leven' (5 maart – 20 april 2025)

Het thema voor de veertigdagentijdkalender is een uitnodiging om ons in deze bijzondere tijd op weg naar Pasen te bezinnen op onze relatie met God, onszelf en onze naaste.

De kalender sluit aan bij het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk' van de Protestantse Kerk.

Tijdens de veertigdagentijd willen we vanuit V&T met elkaar nadenken over de inhoud van de kalender.

Data: **woensdag 12 + 19 maart, 2 + 16 april**

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Locatie: consistorie Opperdoes

Arie Hoosbeek, V&T



Creatieve morgen

Op de 1e maandag van de maand, **3 maart**, komen we weer bij elkaar voor een creatieve ochtend. We beginnen om 10.00 uur, kosten zijn € 2,-.

Opgave bij Trienke Dijkstra, tel. 06-45699701.

'Gewoôn anskuive'

De volgende 'Gewoôn anskuive' is op **vrijdag 21 maart**.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.

Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.

Aanmelden en afbericht uiterlijk **woensdag 19 maart**



Het koffiegesprek

Het komende koffiegesprek is op **11 maart**.

We beginnen zoals gebruikelijk weer om 10.30 uur.

Ook in april komen we nog bijeen op de

tweede dinsdag van de maand, **8 april**.

Hartelijke groet, Tienieke Elshout-Booij



Ontmoetingsmiddag

Woensdag 26 maart willen we weer bij elkaar komen.

Komt u ook?

Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee..

iets lekkers.. een spel, een gesprek en ..?

Deze middag zal in het teken van de 40 dagentijd en Pasen staan.

Iedereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21.

We beginnen weer om **15.00 en het is ongeveer 16.30 uur afgelopen**.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt



Vervoersmaatjes in Opperdoes

Wij zijn een groepje vrijwilligers die oudere en/of slecht ter been zijnde dorpsgenoten willen vervoeren met onze eigen auto. Als u niet in staat bent zelf te rijden, bijvoorbeeld naar de huisarts, een condoleance of het Sociaal Café en u heeft niemand om u te brengen dan kunt u een beroep op ons doen.

Op de website www.sameninopperdoes.nl kunt u meer informatie vinden en een aanvraag doen.

Heeft u geen internet dan kunt u misschien iemand vragen om te helpen met de aanvraag. Ans, Marleen en Linda

Kindernevendiensten

Als dit kerkblad verschijnt gaan we in de nevendiensten alweer bijna op weg naar Pasen.

Het project dat we gaan volgen heet:

In de tuin - Het leven wint

In dit project ontdekken we wat de Bijbel ons over Pasen te zeggen heeft. In de verhalen heeft de tuin een belangrijke plek of is een veelzeggend beeld.



We beginnen met de Hof van Eden, een prachtige tuin waarin het misgaat tussen God en de mens. We eindigen met de tuin van het open graf, met de belofte voor de toekomst.

Er is een projectlied en een kort filmpje vooraf aan elke nevendienst.

De data voor deze kindernevendiensten zijn:

9 en 23 en 30 maart en 6 en 13 en 20 april

Op 20 april vieren we Pasen met elkaar.

Kom je ook?

Tieneke Elshout-Booij en Eva Vijn



In de tuin in de tuin die zal komen
Waar de mensen al zo lang van
dromen
Zal het vrede in eeuwigheid zijn
In die mooie tuin
In die mooie tuin

*Elly en Rikkert
deel van het projectlied*

Liturgisch Bloemschikken

Vanaf 5 maart breekt de veertigdagentijd weer aan. In deze tijd bereiden wij ons voor op Pasen.

Samen met de kindernevendienst volgen we het project van Bijbel Basics.

“In de tuin - Het leven wint”

We gaan op weg naar Pasen met verhalen waarin een tuin een belangrijke plaats inneemt, van de tuin van Eden tot aan de graftuin met het open graf.

Vanaf zondag 9 maart willen wij ook weer een schikking opstellen.

De basis van onze schikkingen is een halve bolvorm die symbool staat voor de aarde. Deze bolvorm, de aarde, is de basis voor de tuin, de ene keer een bloeiende tuin, de andere keer een graftuin. Maar met Pasen begint het nieuwe leven en staat de tuin weer volop in bloei.

Naast de schikking ziet u een kruis. Het kruis is teken van het lijden van Christus, dat voor ons genade en vergeving brengt.

In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

Met Pasen vieren we de overwinning op de dood.

Onder de schikking ligt een lap in de kleur paars, als verwijzing naar ingetogenheid, soberheid en inkeer.

Elke week wordt bij de schikking een accent gelegd dat betrekking heeft op de lezing van die zondag.

Wij wensen u een goede tijd toe op weg naar Pasen

Ria van Unen en Anneke Boot

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lente kleuren
een vleugje van de eeuwigheid.

Elly Mans-Los



Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 09-02-2025

Lidmaatschap opgezegd:

- Willem en Annelies Zwier
- H.Koster,
- M. Nieuwenhuizen,
- Ingeborg van Splunter,

Overgeschreven:

- dhr. G. de Vries,
- Medemblik.

naar de Protestantse Gemeente te

Overleden:

- Op 15 januari mevr. T. Zwaan-Zwaan,

Verjaardagen:

- 2-3-2025 mevr. A. Kee-de Leeuw,
- 8-3-2025 mevr. W. de Graaff-Meurs,
- 10-3-2025 mevr. A. de Graaff-de Leeuw,
- 10-3-2025 mevr. M.L. van Unen-Smit,
- 10-3-2025 dhr. A.J. de Leeuw
- 18-3-2025 mevr. C. Kroon-van Oostveen,
- 22-3-2025 mevr. M.T. de Graaff,
- 24-3-2025 dhr. C. Brouwer,
- 29-3-2025 dhr. C.J. Bos,



Schoonmaakrooster

10 februari t/m 22 maart 2025

- mevr. E. Bos
- mevr. M. de Groot
- mevr. A. Zwaan
- mevr. H de Leeuw-Kee



24 maart t/m 3 mei 2025

- dhr. S. Mazereeuw
- Nog iemand beschikbaar??
- mevr. G Meurs-Klaver
- mevr. L. Wijdenes

Puzzelpagina

Horizontaal

1+12 Bekend bij de Heer (4 woorden, naar *Jesaja 49:16*)
9 Koolstofmonoxide **10** Serie **11** Wier **13** Uitroep **15** Verlichtingsmiddel **17** Windrichting (afk.) **18** Speciaal onderwijs (afk.)
19 Heldendicht **21** Kader **23** Franse sterkedrank **25** Stand
27 Kledingstuk **28** Zware hamer **30** Engelse titel **31** Gezongen toneelspel **32** Café au lait (Ital.) **33** Uitgelezen groep
35 Keukengerei **38** Uitroep van weigering **39** Beuren **40** Sine prole (afk.) **41** Tegel **43** Groep van drie **45** Tweestrijd **48** Britse graaf **49** Internetextensie van IJsland **50** Honderd vierkante meter **52** Ergens in de tijd **54** Naaldboom **55** Lichaamsdeel
57 Oosterse speciaalzaak **59** Symbool voor cesium **60** Vleierend instrument uit 2 *Kronieken 7:6*.

Verticaal

1 Byzantijnse voorstelling van Christus **2** Middag **3** Gemeente in Noord-Brabant **4** Muzieknoot **5** Derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israël **6** Hectopascal (afk.) **7** Leer voor handschoenen **8** Deciliter (afk.) **12** Zie 1 *Horizontaal* **14** Ribbenstoot **16** Grappige afbeelding die vaak online gedeeld wordt
18 Gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens **20** Omloopbaan van een satelliet **22** Zoon van Jakob en Zilpa (*Genesis 49:20*) **24** Bovenste punt **26** Kloosterling **28** Zwaar voorwerp uit *Mattheüs 18:6* **29** Politiepet
30 Meeuwachtige vogel **34** Melaatsheid **36** Lied van Herman van Veen **37** Naaldboom **41** Alleenzang **42** Redacteur **44** Tropisch hout **46** Stuk doek **47** Periode in december
51 Snelheidswedstrijd **53** In tegenstelling tot (afk.) **54** Bedrag **56** Oude lengtemaat **58** Knock-out (afk.).



©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



Oplossing puzzel in vorige blad



Samen Aan Tafel

Tot en met de maand mei is er elke eerste vrijdag van de maand een gezamenlijke maaltijd. Vanaf dit jaar is Bernadet Groen samen met Simone Voorthuizen gastvrouw bij Samen Aan Tafel.



Van vaste bezoekers zijn de namen bekend. Als u een keer verhinderd bent, wilt u dat dan melden via de app-groep? Voor de kookdames en met het oog op de beschikbare ruimte, willen we een maximum van dertig bezoekers aanhouden.

Mocht u een keer een gast mee willen nemen, informeer dan alstublieft via de app-groep of dat mogelijk is. Als er afzeggingen zijn, is dit soms mogelijk.

Op deze manier proberen we de gezellige en lekkere bijeenkomsten leuk te houden voor iedereen.

De dames van de ZAT-groep,
Hennie, Corrie, Lenie, Simone en Bernadet.



Gemeentebijeenkomst

Op zondag 23 maart is er een korte kerkdienst waarin Heilke Kool voorgaat. Aansluitend is er in de BonFoyer een gemeentebijeenkomst voor de leden van de Protestantse gemeente Medemblik. Daar wordt u bijgepraat over lopende zaken en heeft u gelegenheid om vragen te stellen.

Kerkbalans 2025

Kerkbalans 2025: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen.'

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2025 van de Protestantse Gemeente te Medemblik is € 37.302. Dat is ongeveer € 450 minder dan de toezeggingen voor 2024, maar wel € 2.300 meer dan er voor dit jaar was begroot. De voorlopige uitkomst voor 2025 is dan ook een prachtig resultaat waar de kerkrentmeesters erg blij mee zijn. Zij willen alle medewerkers aan de actie Kerkbalans bedanken voor hun inzet en alle gemeenteleden voor hun bereidheid het kerkenwerk ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.



Uit de gemeente

Overgeschreven

27-01 dhr. G. de Vries vanuit Opperdoes

Uitgeschreven

27-01 dhr. B.L.G. Roode,

27-01 mw. L.G. van de Putten,

27-01 dhr. S. Schoe,

27-01 dhr. M.L. Groot,

06-02 mw. M.M. Hellenberg-van Zanten,

Verjaardagen

21-02 mevr. D.P. Bomekamp-Visser,

25-02 mevr. S. Mosman-Couperus,

26-02 mevr. T. van Eig-Kloosterman,

05-03 mevr. C.G. Rustenburg-Vrij,

11-03 mevr. H. Komen-Koopman,

13-03 mevr. C.D. van Caspel-Bax,

20-03 mevr. E.H. Hoff-Koster,

21-03 mevr. F. Bakker-Pols,

22-03 mevr. M.M. Hayes-Vink,

30-03 dhr. C.J. van der Made,

Jubilea

04-03 dhr. en mevr. Nijboer-Rustenburg, 60 jaar getrouwd,

Klassiek concert zangvereniging Medemalaca Vocali

datum en tijd: za. 29-3-2025 om 20.15 uur en zo. 30-3 2025 om 14.30 uur.
locatie: Bonifaciuskerk, Kerkplein 9 te Medemblik.

De zangvereniging Medemalaca Vocali o.l.v. Jan Laan gaat dit jaar weer een mooi concert geven met een gevarieerd programma. In het herdenkingsjaar van Fauré (1845-1924), zingen we de Pavane, Cantique de Jean Racine en het Requiem Fauré. Al deze werken worden begeleid door een orkest van professionele musici, organist Dennis van der Heijden, baritonsolist Pierre Mak en solist Wouirck de Boer. Zo met elkaar zal het een prachtig geheel worden.

Daarnaast speelt Ramon van Engelenhoven samen met het orkest het prachtige Piano Concerto no. 23 in A major van W.A. Mozart.

Toegangskarten á € 25,00 (kinderen t/m 12 jaar €12.50) te bestellen via:
Ticketkantoor op de website: www.medemalaca-vocali.nl of
bel: 0227-542421 / 06-20107530.





Protestantse Kerk

