

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 15 december aanvang 10.00 uur.

Voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Houten.

3^e Advent. Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Edukans,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: N. Buijze.

zondag 22 december aanvang 10.00 uur.

Voorganger: Drs. J. Mulder uit Hilversum.

4^e Advent. Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Tear tegen armoede,
 2^e Kerk: Energiekosten.

Koster: Th. Hoff.

dinsdag 24 december aanvang 21.00 uur.

kerk open om 20.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Kerstnachtdienst. Liturgische schikking: Florisgroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie: Kinderen in de knel,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool.

woensdag 25 december aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Kerst. Liturgische schikking: Florisgroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Stichting Vluchteling,
 2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: J. Kool.

zondag 29 december aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. W. den Braber.

Gezamenlijke dienst in Opperdoes.

Collecte: 1^e Diaconie: Eigen diaconaal werk,
 2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Onderweg, december 2019 januari 2020

dinsdag 31 december aanvang 16.30 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Oudejaarsdienst.

Collecte: Kerk: Oudejaarscollecte.

Koster: Th. Hoff.

zondag 5 januari aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
 2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: J. Kool.

zondag 12 januari aanvang 10.00 uur.

Voorganger: dr. A. Reitsma uit Enschede.

Collecte: 1^e Diaconie: St. Hulpverlening Westfriese kerken,
 2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: N. Buijze.

zondag 19 januari aanvang 10.00 uur.

Voorganger: Drie voorgangers van de plaatselijke kerken.

Oecumenische dienst in Bonifaciuskerk.

Collecte: 1^e Diaconie: nog te bepalen door Raad ven Kerken,
 2^e Kerk: Onderhoud kerk.

Koster: Th. Hoff.

zondag 26 januari aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
 2^e Kerk: Generale kas predikantstraktementen.

Koster: J. Kool.

zondag 2 februari aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat,
 2^e Kerk: Energiekosten.

Koster: J. Kool.

Ter overdenking

Tien woorden van geluk.

Op een berg
als verbinding van hemel en aarde
spreekt Jezus
tien woorden van geluk
die richting wijzen
om mensen naar Gods hart te worden.

- Gelukkig als je met een open geest mens durft te zijn
dat is leven naar de ruimte van Gods hart
- gelukkig als je verdriet durft delen
dan maak je ruimte voor troost van God en mensen
- gelukkig als je mild kunt zijn
als je mensen ruimte geeft is er een wereld gewonnen
- gelukkig als je hartstocht uitgaat naar het recht
want gerechtigheid zal je hart verruimen
- gelukkig als je aanvult wat anderen tekort komen
zo krijg je deel aan de ruimhartigheid van God
- gelukkig als je wilt zien met een zuiver hart
dat is zien naar het hart van God
- gelukkig als uit jouw leven vrede spreekt
als 'kind van God' zul je aangesproken worden
- gelukkig als je risico durft lopen omdat je doet wat recht is
dat is leven naar de ruimte van Gods hart
- gelukkig zelfs als je uitgescholden wordt, vervolgd of belasterd
wordt, omdat je dit gelooft
zo gingen de profeten je voor
zo volg je mij na
- wees dan intens gelukkig
omdat je in de ruimte van Gods hart
voorgoed ten goed geborgen bent.

Rein Algera, naar Matteüs 5: 1-12.

Ingezonden door Geke Geveke.

Advent en Kerst en verder

Licht, vrede, visioenen van Gods trouw. Met deze woorden gaan we door de weken van advent. Er worden teksten aangereikt van de profeten Jesaja en Micha en van evangelist Matteüs. Het zijn woorden, die door de eeuwen heen hun kracht en diepte hebben bewaard. Want blijvend is het verlangen van mensen, verlangen naar licht, naar vrede, naar een tijd, waarin het goed zal zijn voor ieder. In onze mensentijd leven we toe naar een tijd van God. Klassiek noemen wat dat 'Gods koninkrijk' of 'het koninkrijk van de hemel'. De *Bijbel in Gewone Taal* noemt het 'Gods nieuwe wereld'. En zo richt deze adventsperiode zich in de gegeven lezingen niet alleen op de geboorte van Jezus, maar ook op een 'hierna', op een eindtijd en op een nieuwe tijd. De profeten en Matteüs helpen ons in waken en wachten, in bezinnen en volhouden. Ook al zijn de tijden minder, eens wordt het goed. Zoals in de lente de takken van een boom uitlopen, zo zullen we die tijd van God herkennen. En de profeet Johannes roept de toekomst open: 'Na mij komt iemand...'

Wij gaan oplettend door advent. We gaan verwachtend naar Kerst. We gaan vertrouwend naar wat komt. Mét woorden van licht en vrede en visioenen van Gods trouw.

Tijdens een gesprek ter voorbereidingen op de kerstavond- en de kerstmorgendienst klonk de vraag naar een thema. Licht wordt het op het feest van de geboorte. Licht mag dus ook meeklinken in de aankondiging van dit feest. Licht is het leidende woord in een gedichtje voor deze tijd; te mooi om niet even met u te delen.

Licht speelt, licht straalt, licht spreekt.

Licht bruist, licht brandt, licht breekt.

Licht gloort, licht glanst, licht geeft.

Licht lonkt, licht lacht, licht leeft.

uit: *Tijd voor kerst* (Kwintessens)

Onderweg, december 2019 januari 2020

Licht.

Veelzijdig licht.

Zo krijgt Kerst dit jaar het thema '**Licht speelt...**'

Op dinsdag **24 december** is het kerstavond. De kerk is dan om 20.00 uur open. Er is warme chocolademelk en koffie. De **kerstnachtdienst** begint om 21.00 uur. De cantorij werkt mee aan deze dienst en samen zingen we de mooiste kerstliederen. Rond licht, dat speelt... Wees welkom en neem ze mee, je familie, vrienden, burens en wie ook maar wil.

Op woensdag **25 december** begint om 10.00 uur de **kerstmorgendienst**. We vieren de geboorte van Jezus, Gods mens onder ons, Gods woord dat tot leven komt. Zoals we het tijdens advent hebben gezongen 'het levende woord dat opnieuw wordt geboren, waar mensen in aandacht en liefde verstaan'. Zó vieren we volop, met kerstliederen en gesproken woorden én met elkaar. Welkom!

Op zondag **29 december** is er een **gezamenlijke dienst** met de Protestantse gemeente van Opperdoes. Deze dienst begint om 10.00 uur in de kerk aan het Noorderpad in Opperdoes. Ds. Wim den Braber is dan onze voorganger. Zo hopen we, dat deze zondag tussen kerst en de jaarwisseling er één is met een mooi samenzijn en goede contacten, als een teken van betrokkenheid op elkaar als mensen van God.

Op oudjaarsdag, **dinsdag 31 december** komen we om 16.30 uur in de Bonfoyer bij elkaar voor een laatste viering in het oude jaar. Even een rustpunt in de hectiek van de wereld en het vele in ons leven. Een moment om een zegen te vragen over wat was, wat is en wat komt.

Soms noem ik dit 'een uur op de drempel'. Ons bestaan kent vele drempel-momenten. Een tijd, een dag, een uur, een seconde, momenten die een overgang vormen van het één naar het ander. Soms niet zo schokkend en gewoon een andere tijd. Soms zeer schokkend en is het leven vóór de drempel nooit meer zoals daarna. Met oudjaar even op de drempel, omdat we niet weten wat de tijd ná de drempel brengt. In de hoop dat het een nieuw jaar mét God zal zijn.

Kome wat komt.

Onderweg, december 2019 januari 2020

De eerste zondag van 2020, **5 januari**, is 'zondag epifanie'. Epifanie is 'verschijnen, tevoorschijn komen'. In Jezus wordt Gods licht zichtbaar. In de wereld ook. Een ster wijst koningen uit het Oosten de weg naar een nieuwgeboren koning. Over heel de wereld straalt een richting-wijzend licht. **Licht leeft!**

Bij de koffie na de dienst - of al eerder - is er alle ruimte om elkaar voor het nieuwe jaar het goede te wensen, om goede woorden te spreken. En goede woorden uitspreken over iemand, dat is de letterlijke betekenis van het bijbelse woord 'zegenen'. Een werkwoord! Het is een woord, dat werkt, dat doorwerkt, dat je actief maakt, om een zegen te worden en te zijn. Een beter begin van een jaar is er niet. Een beter eind van een eredienst is niet. Vang het op en koester het.

Rond het pastoraat.

Op woensdag 4 december j.l. kwam het verdrietige bericht van het overlijden van mevrouw Aafje Rustenburg-Klaver op de leeftijd van 92 jaar. Er zal op maandag 9 december in Opperdoes van haar afscheid worden genomen. Omdat nu - bij het schrijven van deze woorden - de begrafenis nog moet plaatsvinden, zal het *In memoriam* van Aafje Rustenburg in de volgende Onderweg worden opgenomen.

Al eerder, op 21 oktober 2019, overleed Gre Struik-Rustenburg op de leeftijd van 80 jaar. Na een moeilijk jaar vol verlies en verdriet was haar overlijden zó onvoorstelbaar. In Wieringerwerf hebben haar kinderen, familie, vrienden en bekenden op 28 november van Gre afscheid genomen. Haar *In memoriam* vindt u hieronder.

We wensen deze families en allen die een lief mens moeten missen alle kracht toe die nodig is voor nieuwe dagen. Dat we in gemis de gestorvenen in het hart bewaren. Dat we hen in liefde bewaren. En dat God ons allen in zijn liefde bewaart.

In memoriam

Op 21 oktober 2019 overleed onverwacht Gre Struik-Rustenburg, op de leeftijd van 80 jaar.

Zij was een lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en over-oma.

In Opperdoes groeide zij op. Gerrit Struik uit Wieringerwerf zag haar daar, een mooi meisje van 16, en de liefde is altijd gebleven. Toen Gre 20 was trouwde ze met hem. Er kwamen drie kinderen: Annet, Jolanda en Herman. Er kwamen partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En Gre, de over-oma op de Waterborg, paste ook op de allerkleinsten.

Eind vorig jaar en begin dit jaar gebeurde het onvoorstelbare. Zowel Gerrit als zoon Herman werden ernstig ziek. Ook nu probeerde Gre en haar gezin als altijd zo goed mogelijk te leven en de zorgen zo goed mogelijk op te pakken, als het kon met wat humor. Maar het verdriet werd intens toen Herman en Gerrit kort na elkaar overleden. Gerrit stierf op een zondag; zo bleef de zondag een beladen en vaak emotionele dag, waarop Gre niet naar de kerk kon. Via de televisie hield zij op zondagochtend het lijntje met de hemel vast. En ze ging weer door. Samen met de kinderen stond zij het afgelopen jaar stil bij belangrijke verdrietige data.

Gre leefde vanaf haar jeugd vrij in haar geloof. Ze wilde niet alles in de bijbel letterlijk nemen en niet alles met God verbinden. Hoe zou het kunnen, als God zo vaak ongrijpbaar is. Liever vertrouwde Gre op de liefde en vertrouwde zij erop, dat hen die zij liefhad in de hemel geborgen zijn. En zo openden haar kinderen dan ook het bericht van haar overlijden:

*Degene die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden*

Verdrietig en dankbaar hebben familie en vrienden op 28 oktober van Gre afscheid genomen.

Dat er voor hen kracht is en herinneringen, in blijvende liefde.

Onderweg, december 2019 januari 2020

En dan nog dit.

Het duurt nog even, toch nu al uw aandacht voor de komende **oecumenische dienst**. Deze staat gepland op zondag **19 januari 2020** en zal plaatsvinden in onze Bonifaciuskerk. Alvast in de agenda zetten?!

Verder zijn er ook in dit nieuwe jaar weer mooie activiteiten: de filmavonden, de avonden van 'samen aan tafel', de gespreksgroep, de concerten en andere evenementen die de Stichting Bonifaciuskerk organiseert. Ik ben nog steeds verrast over alle activiteit, zowel van gemeenteleden als van andere vrijwilligers. Verderop in deze Onderweg vindt u de kerkelijke data. Op de flyers van de Stichting staat al het andere, waarvan te genieten is en daarnaast zijn de sites steeds actueel. Hoe dan ook en waar dan ook, op zondag en door de week, is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Na de drukte van december heb ik van 6 tot 12 januari een week vrij. Voor noodgevallen kunt u contact opnemen met de pastorale ouderlingen Dicky Poot en Nelli Mazereeuw. Zij weten mij als het nodig is te vinden.

Tot slot wens ik u en jullie allen een gezegend kerstfeest, een fijne jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar. Voor een persoonlijke wens en handdruk krijgen we gaandeweg alle kans. Nog een paar woorden van Dietrich Bonhoeffer, voor nu en altijd:

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avond en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Liedboek 511: 7.

Met een aandachtige groet, Hetty Boot.
boothetty@gmail.com
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg, december 2019 januari 2020

Dagelijks leesrooster



december:

09 maandag	<i>Micha 4:9-14</i>	Verloskunde
10 dinsdag	<i>Micha 5:1-5</i>	Zicht op Betlehem
11 woensdag	<i>Micha 5:6-14</i>	Hoe komt er vrede op aarde?
12 donderdag	<i>Filippenzen 1:27-2:11</i>	Eenheidsstreven
13 vrijdag	<i>Filippenzen 2:12-18</i>	Inspanning
14 zaterdag	<i>Filippenzen 2:19-30</i>	Meeleven
15 zondag	<i>Psalm 146</i>	Bijstand
16 maandag	<i>Micha 6:1-8</i>	Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
17 dinsdag	<i>Micha 6:9-16</i>	Teleurstellende resultaten
18 woensdag	<i>Filippenzen 3:1-11</i>	Wat is waardevol?
19 donderdag	<i>Filippenzen 3:12-21</i>	Op weg naar de finish
20 vrijdag	<i>Filippenzen 4:1-9</i>	Vreugde
21 zaterdag	<i>Filippenzen 4:10-23</i>	Voldaan
22 zondag	<i>Micha 7:1-7</i>	Het recht van de sterkste
23 maandag	<i>Micha 7:8-13</i>	Het recht van de zwakke
24 dinsdag	<i>Micha 7:14-20</i>	Genade!
25 woensdag	<i>Matteüs 1:18-25</i>	God met ons!
26 donderdag	<i>Hosea 11:1-11</i>	Er is hoop!
27 vrijdag	<i>Hosea 12:1-7</i>	Worsteling
28 zaterdag	<i>Hosea 12:8-15</i>	Diep gevallen
29 zondag	<i>Hosea 13:1-11</i>	Geen andere goden!
30 maandag	<i>Hosea 13:12-14:1</i>	Dom kind
31 dinsdag	<i>Hosea 14:2-10</i>	Uiteindelijk komt het goed

Onderweg, december 2019 januari 2020

januari:

woensdag	01 januari	Jesaja 55:1-13	Gratis, maar niet voor niets
donderdag	02 januari	Jesaja 56:1-8	Gods belofte voor iedereen
vrijdag	03 januari	Matteüs 1:1-17	Drie keer veertien
zaterdag	04 januari	Matteüs 1:18-25	Blijde verwachting?
zondag	05 januari	Matteüs 2:1-12	Volg de ster van Betlehem
maandag	06 januari	Matteüs 2:13-23	Rachel huilt
dinsdag	07 januari	Matteüs 3:1-17	Vuurdoop en waterdoop
woensdag	08 januari	Jesaja 56:9-57:6	Let op het einde
donderdag	09 januari	Jesaja 57:7-13	Afgodsprostitutie
vrijdag	10 januari	Jesaja 57:14-21	Een weg terug
zaterdag	11 januari	Jesaja 58:1-5	Geen vormen ...
zondag	12 januari	Jesaja 58:6-14	... maar normen
maandag	13 januari	Jesaja 59:1-8	Aan God zal het niet liggen
dinsdag	14 januari	Jesaja 59:9-15a	Schuldbewust
woensdag	15 januari	Jesaja 59:15b-21	De HEER redt en bevrijdt
donderdag	16 januari	Jesaja 60:1-14	Stralen van geluk
vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22	Eeuwig licht
zaterdag	18 januari	Jesaja 61:1-11	Jubeljaar
zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12	Naamsverandering
maandag	20 januari	Psalm 96	Nieuw lied
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
woensdag	22 januari	Spreuken 1: 20-33	Wijs wijsheid niet af
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11	Woestijnreis
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25	Startpunt
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12	Loving Father is watching you

Onderweg, december 2019 januari 2020

maandag	27 januari	Psalm 139:13-24	Intieme relatie
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20	Onderwijsheid
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35	Leven zonder angst
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13	Wijs met wijsheid
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27	Bewandel de goede weg

Inleveren kopij 'Onderweg'

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 23 januari 2020

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal in de week van 27 januari verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos,

e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Agenda

ma. 20 januari	19.30 uur	Consistorie	Kerkenraad.
di. 21 januari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
di.21 januari	19.30 uur	Inloophuis	Oosterhaven 11 Informatieavond (zie blz. 21). Inleveren kopij.
do.23 januari			Ouderenmiddag.
di. 18 februari	14.30 uur	Bonfoyer	Filmavond (blz. 20).
di. 18 februari	19.30 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel (blz. 15).
do. 27 februari	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
do. 19 maart	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
do. 16 april	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.

Verslag Gemeenteavond op maandag 18 november.

Aanwezig: 20 gemeenteleden.

Afbericht 9 gemeenteleden.

1. **Opening** en meditatief moment door ds. Hetty Boot.
We begonnen met het zingen van lied 248. En daarna las ds. Boot Jesaja 40: 1-14. Zij las het gedicht; Blad dat valt en daarna een deel van de column van Welmoed Vlieger, over de dood van haar vader en het afgenomen kerkbezoek. Het is moeilijk om de taal van God en de taal van de Bijbel te begrijpen. Als je op een dijk staat midden in het heden en aan de ene kant van je ligt het verleden en aan de andere kant de toekomst: wat zie je? Hoe zou ik op die dijk staan? Ds. Hetty Boot eindigde met de woorden: Steeds meer hemel zal ons toevallen.
2. **Mededelingen:**
 - De moderamina en de diaconieën van Medemblik en Opperdoes zijn een aantal keren bij elkaar geweest. De CvK's komen in het nieuwe jaar bij elkaar om te kijken waar samenwerking mogelijk is. Dat alles onder de voorwaarde dat iedere gemeente zijn eigen vierplek behoudt.
 - Het schoonmaken van de kerk: er ligt een voorstel om 1 x per maand schoon te maken in plaats van eenmaal per 14 dagen.
 - Er worden nieuwe collectanten gevraagd, de groep wordt wel klein.
 - Samen met de Stichting wordt een AED aangeschaft. Er komt een cursus reanimatie hier in de kerk. Daar kunnen nog deelnemers bij.
 - Torennieuws. De kosten zijn ongeveer € 700.000,-. Het blijft hangen op onderzoeken die eerst nog moeten plaatsvinden. Er moeten nog drie rapporten komen. 16 december wil het CvK uitsluitsel hebben over de uitvoering volgend jaar. Als CvK willen ze dan de restauratie van de muren ook in gang zetten.
 - Henk Talma is vanaf 1 januari niet meer aanwezig bij de kerkenraadsvergaderingen. Hij blijft adviseur op afstand. Kees van Noorloos wordt op 8 december bevestigd als ouderling-

Onderweg, december 2019 januari 2020

kerkrentmeester. Hij geeft aan dat hij wil blijven tot de samenwerking met Opperdoes goed op gang is gekomen.

-Ina Bakker vraagt of er nazorg is als er een reanimatie is geweest. Het antwoord is dat dat zeker het geval is.

3. **Jaarrekening 2018 van de kerk** en begroting 2020.

Pieter Keemink licht de jaarrekening toe. Er was minder huur van de pastorie. De jaarrekening sloot met een klein positief saldo.

De jaarrekening krijgt de instemming van de gemeenteleden.

De begroting: de rente is extreem laag en is daarom op 0% gezet. De bijdrage van het levend geld gaat gestaag naar beneden door het afnemende aantal kerkleden.

De lasten van het pastoraat zijn wat toegenomen nu er weer een eigen predikant is. Het CCBB heeft het advies gegeven om jaarlijks een bedrag toe te voegen voor groot onderhoud, omdat het groot onderhoud ook voor een groot aantal jaren geldt. Het tekort van € 32.650.- blijft een punt van zorg.

Er zijn geen vragen en Pieter Keemink wordt hartelijk bedankt voor zijn toelichting.

Kees van Noorloos licht nog toe dat Marinus Leenstra en Nico Lieshout de controle gedaan hebben. Er wordt gekeken of er licht-risicodragende aandelen kunnen worden aangeschaft. Ds. Hetty Boot vraagt hoe er wordt omgegaan met het begrote tekort. Kees van Noorloos legt uit dat er nog gekeken wordt naar fondsen van de provincie en andere fondsen door een fondsenwerver. Kerkelijk valt het tekort wel mee, het is vooral het gebouw en daar is de Stichting ook nog voor aan het werk.

4. **Jaarrekening 2018 van de diaconie** en begroting 2020.

Wil Mosman licht de jaarrekening en de begroting toe. De begroting 2020 moet in FRIS worden aangeleverd. Jan Smit uit Opperdoes heeft aangeboden om de begrotingscijfers in FRIS te zetten. Als penningmeester mag je niet zelf de jaarstukken opstellen, dat moet weer iemand anders doen.

Onderweg, december 2019 januari 2020

Wil Mosman geeft aan dat de diaconie ook kampt met de lage rentestand. Het zal betekenen dat we moeten interen op ons vermogen. Henk Mellema zal de beoordeling doen.

5. Rondvraag.

Folkert Bloemhof leest een brief voor waarin hij zijn zorgen weergeeft over het toegenomen gebruik van de kerk. Er was een verzoek voor een begrafenisdienst door een lid van de Doopsgezinde Gemeente. De dienst zou ruim een week voor de markt plaatsvinden, maar er werd medegedeeld dat dat niet mogelijk was. Folkert zegt, dat hij zich ernstig zorgen maakt; wat willen we betekenen als kerk en voor de plaatselijke gemeente.

Er moeten duidelijkere afspraken komen. De brief wordt digitaal toegestuurd aan de kerkenraad, want niemand van de kerkenraad was van de afwijzing op de hoogte.

6. Pauze.

7. Programma na de pauze.

In groepen werd gesproken over een lied dat aansprak vanwege de tekst of vanwege de melodie. Uit elke groep kwamen twee liederen en die hebben we met elkaar gezongen.

8. Sluiting door Kees van Noorloos. Hij besluit de avond met een avondgebed.

Diaconie

Kerstcollecte Kerk in Actie – Geef licht aan kinderen in Moldavië.

Tijdens de kerstavonddienst is onze collecte bestemd voor Kinderen in de Knel, dit jaar in het bijzonder voor kinderen in Moldavië. Voor veel kinderen is het met kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben in hun leven nog geen vrede gekend.

Dit jaar collecteren wij in het bijzonder voor het project 'Geef licht aan kinderen in Moldavië', het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg en aandacht die ze zo hard nodig hebben.

Onderweg, december 2019 januari 2020

De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilig plekje bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.

Afgelopen zondag, 1 december konden we een spaardoosje, speciaal voor deze actie, meenemen. Wij hopen dat u dat kerstavond of kort daarna wilt meenemen naar de kerk en / of aan een diaken wilt geven. Het werkt dus zoals ook met de ons bekend deeldoosjes, alleen voor deze keer en met dit doosje voor dit speciale doel. U bent natuurlijk vrij er zoveel geld in te stoppen als u wilt. Ideetjes genoeg voor de komende spaarperiode. Niet als vervanging van de collecte, maar als extraatje om dit project te steunen. Als u niet in de gelegenheid was om een doosje te bemachtigen, laat het 'ons van de diaconie' weten, dan proberen wij extra doosjes te bestellen. Of, nog origineler: u kunt bij voorbeeld een leeg medicijndoosje, batterijdoosje voor het gehoorapparaat of iets dergelijks gebruiken. Zijn we nog groen bezig ook!

Wilt u meer weten over deze actie?

Kijk op www.kerkinactie.nl/kerst/kinderenindeknel

De diaconie.

Samen aan Tafel!

De laatste maaltijd nog maar net achter de rug en daar zijn alweer de geplande maaltijden voor de eerste helft van het nieuwe jaar bekend.

We hebben ze al even genoemd op 21

november, maar dat kon niet iedereen direct opslaan.

Inmiddels is Samen aan Tafel zo bekend en gewaardeerd geworden, dat we uit ons jasje dreigen te barsten of eten we gewoon te lekker?



Onderweg, december 2019 januari 2020

Ook heel goed mogelijk, want Marga, Thomas en Hanneke kunnen er wat van. We zijn heel blij met hun enorme inzet!

Hier zijn dan de data tot de zomer van 2020:

De donderdagen 27 februari, 19 maart en 16 april.

Meld U steeds op tijd aan want anders past u er misschien niet meer bij!

Aan het eind van de maaltijd komt meestal de lijst voorbij waarop u zich kunt opgeven voor de volgende keer en verder via Wil

Zeldenrust, tel. 54 47 83 of w.zeldenrust@quicknet.nl of Hannie

Huttinga, 06 22 89 79 67 of duinhut@hetnet.nl.
Wij wensen u allen gezegende / zalige kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

*Tot ziens namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga.*

Het College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk

Kerk daar sta je
met je deuren open
wagenwijd

Voor wie vieren en rouwen

Voor wie maar wil

luisteren naar een woord dat verheft

naar een verhaal

van een naaste om een praatje verlegen

Kerk blijf daar staan

Ik geef om

de plek die je biedt

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

Kerk zijn we samen.

Kerkbalans 2020: Halverwege januari gaan door het hele land de vrijwilligers op pad voor actie Kerkbalans. Dat is hard nodig. Om

Onderweg, december 2019 januari 2020

kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. In de week van 20 januari tot 27 januari komen de lopers weer bij u langs met de bekende enveloppe met de strook waar u uw bijdrage op kunt aangeven.

“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan mijn kerk.”

Hoeveel geeft u?

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug (en kunt u meer geven). U leest hier alles over op kerkbalans.nl, of u kunt het overleggen met penningmeester Pieter Keemink.

Ingezonden

Bij deze wil ik mijn dank aan u allen uitbrengen voor de belangstelling bij de plotselinge opname in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. De kaarten en bloemen voor mijn verjaardag, het heeft mij heel goed gedaan.

*Hartelijke groeten,
mevrouw J. de Leeuw-van de Maat,
Sint Maartenshof 25.*

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47.



Overleden:

21-10: mevrouw G. Struik-Rustenburg, op 80 jarige leeftijd.
04-12: mevrouw A. Rustenburg-Klaver, op 92-jarige leeftijd.

Verhuisd:

01-11: mevrouw M.W.C. Nievaart-van Dam van Ridderstraat 84 naar Ridderstraat 38.
02-12: de heer en mevrouw K.D. Meurs-de Vries van Breeuwershof naar Ridderstraat 30.

Verjaardagen:

22-12: de heer T. Hoff, Waterborg 137.
24-12: mevrouw J. van der Linde – Verboom, Ridderstraat 78.
25-12: de heer P.T. Bijl, Oostersingel 52.
28-12: mevrouw G. Nijboer – Rustenburg, Pekelharinghaven 44.
02-01: mevrouw H.T.M. Tesselaar – Rijpstra, Zorgvlietlaan 8.
13-01: mevrouw L.C.G. Dijkman – Serno, Bagijnhof 19.
16-01: mevrouw B. Luurtsema – Staal, Baenpoort 3.
20-01: mevrouw M. Swart – Piet, Westervhaven 4.
21-01: mevrouw F. Hofman – Faber, Baljuwstraat 81
23-01: de heer F.J.P. Groenen, Breeuwershof 2.
24-01: de heer F. Verschoor, Parklaan 20.
26-01: mevrouw C.J. Zwaan – Verleg, Geldelozepad 72,
 mevrouw G.H. Geveke - de Groot, Westereiland 116.
26-01: de heer A. Gerkema, Gildelaan 65.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Bezoekers openstelling kerk voor bezichtiging in 2019.

Ook dit jaar zijn er, mede door het aantal rivier cruiseschepen die Medemblik aandoen, weer veel bezoekers in de kerk geweest. De zomeropenstelling leverde dit jaar 2.275 bezoekers op en de passagiersschepen brachten 2.855 mensen in de kerk. Totaal dus 5.230 bezoekers.

Dit bracht het totaal aan giften in de collecte bussen op €2.265,55.

Nieuwe gidsen zijn altijd welkom, neem contact op met Dirk Meijers.

Filmavond

Het duurt nog even, maar om lekker lang naar uit te kijken toch alvast maar de aankondiging voor onze volgende film: Yo, Tambien.

We hopen de film te draaien op dinsdag 18 februari 2020.



Daniël is de eerste Europese man met Down syndroom die is afgestudeerd aan de universiteit. Als hij een baan bij de Sociale Dienst krijgt, ontmoet hij de vrijdenkende Laura. Al snel ontstaat een bijzondere relatie tussen deze twee, die stuit op afkeurende blikken van collega's en vrienden. Wars van alle commentaar weten zij een vriendschap te beleven die uniek is. Maar is de band tussen hen sterk genoeg als Daniël verliefd wordt op Laura?

Een ontroerende, humoristische film waar je nog lang over nadenkt. De film is van 2009 en won de publieksprijs filmfestival Rotterdam. Al eerder gezien? Bedenk dat je een goede film meermalen kunt zien en steeds meer en andere dingen kunt ontdekken.

De beide laatste films van dit jaar brachten € 70 en € 62 op. Geweldig!

De opbrengst was dit jaar bestemd als een bijdrage aan het project 'Time to give': Een groep jongeren en begeleiders, begeleid vanuit o.a. de Ontmoetingskerk in Middenmeer hebben in de zomer van 2019 meegebouwd aan de uitbreiding van de basisschool in Fajara, Gambia.

De vier filmvoorstellingen van dit jaar hebben samen € 265 opgebracht. Dit geld wordt via onze diaconie overgemaakt naar het project.

Wilt u meer weten? Zie ook: www.givetogambia.nl

*Tot ziens,
Hannie Huttinga.*

Ingezonden

Informatieavond Inloophuis Medemblik op 21 januari a.s.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om kennis te maken met de activiteiten van het Inloophuis in Medemblik aan de Oosterhaven 11. Op de avond die **om half acht** begint zal Tom v.d. Wal ons vertellen wat een inloophuis voor u of voor iemand die u kent, zou kunnen betekenen.

Tom en zijn vrouw Tonia zijn de oprichters van het Inloophuis. Zij worden geholpen door een aantal gastvrouwen en -heren, die op verschillende ochtenden en middagen aanwezig zijn om u gastvrij te onthalen. Zij bieden een luisterend oor, schenken een kopje koffie of thee en kunnen u eventueel bij uw vragen en problemen van advies dienen.

Er zijn verschillende activiteiten zoals een zangmiddag en een speciale mannenavond. Ook wordt er 1 x in de maand met elkaar gegeten en is er een rouwverwerkingsgroep.

Het inloophuis is er voor mensen met een levensbedreigende ziekte, welke deze ook mag zijn, echter geen psychiatrische ziekten. Ook naasten van de zieken en/of mantelzorgers zijn van harte welkom. Volgend jaar willen we ook de groep de zich vaak eenzaam of alleen voelt, een ochtend of middag aanbieden.

Veel mensen vinden het lastig om zomaar het Inloophuis binnen te stappen. Met het organiseren van deze avond hoopt men deze drempel te slechten en nog meer te kunnen vertellen waar het Inloophuis voor staat.

Ervaar het Inloophuis, voel de warme en gastvrije sfeer en ontdek de mogelijkheden en..... er wordt niet alleen over ziek en zeer gepraat: Er wordt ook veel gelachen!

U kunt zich aanmelden bij Wil Zeldenrust per email:

w.zeldenrust@quicknet.nl of u meldt het persoonlijk. Doet u het niet voor uzelf, dan kunt u het misschien voor een ander doen.

Mocht u met vervoer zitten, ook daar kunt u mij voor benaderen.

P.S.

Folders over het Inloophuis liggen op de informatietafel in de kerk.

Nieuws om door te geven

Met Rembrandt door de Bijbel



Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een leesroute aan de hand van bijbelse taferelen van zijn hand.

De leesroute werd geïntroduceerd door kunsthistorica Frauke Laarmann-Westdijk op 4 oktober, Rembrandts 350e sterfdag. “Mijn studenten vragen mij regelmatig wat ze van de Bijbel moeten weten om het werk van Rembrandt te begrijpen”, zegt dr. Frauke Laarmann. Zij is docent kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, werkte mee aan de Rembrandtbijbel uit 2007 en adviseerde het NBG bij de Rembrandtroute.

‘Voor studenten kunstgeschiedenis is deze Rembrandtroute een mooi begin. Wie die volgt, ziet dat Rembrandt op een heel eigen manier bijbelse verhalen uitbeeldde, met veel aandacht voor de emotionele impact van het afgebeelde tafereel. Misschien is dat wel een goede leeswijzer voor bijbelverhalen: lees ze onbevangen, als een caleidoscoop van menselijk gedrag en ervaringen.’

Drie weken Rembrandt

De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbelleesrooster, via de gratis app Mijn Bijbel. Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rembrandt te zien met het bijbehorende Bijbelverhaal en een kunsthistorische toelichting. De eerste week behandelt familiedrama’s uit de Bijbel, met onder meer *Isaak en Rebekka* (bekend als *Het Joodse Bruidje*). De tweede week brengt een lesje bijbelse geschiedenis volgens Rembrandt, met onder meer het schilderij *Jeremia treurend over Jeruzalem*. De derde week beschrijft Jezus’ leven door Rembrandts ogen. Dan komt bijvoorbeeld aan de orde het in 1990 gestolen schilderij *Christus in de storm op het meer van Galilea*.

Om de route te volgen: download de gratis app Mijn Bijbel, kijk in het menu bij Leesplannen en kies Rembrandt en de Bijbel.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.