

Onderweg, januari / februari 2017

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 22 januari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. Oane Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: De Regenboog,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal
werk.

Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

zondag 29 januari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.
Collecte: 1^e Diaconie: Exodus,
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 5 februari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. M. Wisse uit Amsterdam.
Collecte: 1^e Diaconie: Werelddiaconaat,
2^e Kerk: Kerkmuziek.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 12 februari. aanvang 10.00 uur. **Avondmaalsviering.**

Voorganger: dr. Oane Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: Kagonda Hospitaal,
2^e Kerk: Generale kas.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 19 februari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. H. Haandrikman uit Enkhuizen.
Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

zondag 26 februari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Collecte: 1^e Diaconie: Leprastichting,
2^e Kerk: Energiekosten..

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Overdenking

Onder vreemden

Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
Vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht -
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

- Ida Gerhardt.

*(Door Laura van Bergen gebruikt
bij de opening van de vergadering van de
liturgiecommissie.
Ingezonden door ds.A.Reitsma.)*

Van de predikant

Op de eerste zondag dat ik vooring in het nieuwe jaar preekte ik over Simeon en Hanna in de tempel. De oude man en de oude vrouw (ze hoorden overigens niet bij elkaar, maar komen elkaar in de tempel tegen) die Jozef en Maria met de kleine baby Jezus tegen het lijf lopen. Simeon neemt het kind in de armen en spreekt de onsterfelijke woorden die in de kerkelijke traditie bekend werden als 'de Lofzang van Simeon':

'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

Dit verhaal (Lucas 2, 29-32) leert ons dat geloof iets is van de lange adem. Van een leven lang uitzien en hopen.

Onderweg, januari / februari 2017

Van het gebed gaande houden. Eens zal het beantwoord worden, ook al hopen we soms tegen beter weten in.

Precies dat doen wij als kerk, met Simeon en Hanna mee: het gebed en de lofzang gaande houden. In de hoop dat de wereld anders zal zijn dan hij er nu zo vaak uitziet. Het verhaal leert ons dat we niet moeten opgeven, want God zal zijn beloften nakomen.

Ik had eens een pastoraal gesprek met een oudere man. Bijna 90 was hij. Het leven hield hem op de been doordat hij altijd naar iets toeleefde, zei hij. Naar de geboorten van een achterkleinkind, naar ontwikkelingen in de wereld, die hij in de krant volgde, enzovoort.

Niet iedereen heeft altijd iets om naar uit te zien. Soms, vooral in de grijze wintermaanden, kan het leven ons zwaar vallen. Maar, dacht ik met Simeon en Hanna in mijn achterhoofd, wie een geloof heeft, heeft uiteindelijk altijd iets om naar uit te kijken. Namelijk: de toekomst van de Heer. Het heeft Simeon en Hanna levenslang op de been gehouden. Ik wens het u en ons allen toe: dat de Geest van de Heer op ons rust.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Johanna Hendrika van de Goor (1931-2017)

Wij gedenken Johanna Hendrika van de Goor. Zij was niet bekend in onze gemeente, omdat ze pas twee jaar geleden en op hoge leeftijd in Waterpark kwam wonen. Haar wereld was te klein geworden om actief deel te nemen aan de gemeenschap in Medemblik. De reden dat ze hier kwam, is dat haar oudste dochter in Medemblik woont. Mevrouw Van de Goor had twee dochters en een zoon. Mevrouw Van de Goor kwam uit de buurt van Arnhem, uit Oosterbeek. “Je moet van het leven maken wat ervan te maken valt,” liet ze zich een keer tegen mij ontvallen. Maar welk levensverhaal daarachter schuilging, heb ik niet mogen leren weten. Al snel verviel ze dan weer in haar bedeesde, lieve glimlach.

Met dank aan Riet Harkema, die in alle stilte en onzichtbaarheid de bewoners van Waterpark die bij onze kerk horen bezoekt, gedenken wij dit kind van God in eerbied. 85 jaar mocht ze worden. In het haar vertrouwde Renkum ligt ze begraven.

ds. Oane Reitsma.

Dank

Als predikant van deze gemeente mag ik mij in december altijd verheugen op een enorme stapel kerstkaarten met dito goede wensen. Dat stellen Hyun-Ah en ik zeer op prijs. December is voor een predikant zodanig druk, dat er geen tijd is om kaartjes terug te schrijven. En bovendien heb ik in twee gemeenten in totaal 600 gemeenteleden. Om de één niet voor te trekken op de ander, groeten wij iedereen vanaf deze plek, met zeer goede wensen voor uw persoonlijk en voor onze geloofsgemeenschap voor het nieuwe jaar.

In één van de kerstkaarten uit onze gemeente vond ik een prachtig handgeschreven kerstgedicht, dat ik graag met u allen deel. Het is – ik heb het even nagezocht! – van de hand van André Troost en komt uit de bundel ‘Zingende gezegend’:

Wees stil en kom wat dichterbij.
Dit kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem.

Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood –
Hij laat mij niet alleen.

Hij is de deur die open staat
en achter mij zich sluit.
De herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.

Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn.
Zijn ja is ja, zijn nee is nee,
zijn woord zal waarheid zijn.

Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem,

Onderweg, januari / februari 2017

Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:
mijn vruchten zijn uit Hem!

Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
begin en einde, dat zijt Gij,
de Alfa en de Omega!

Halleluja!

ds. Oane Reitsma.

Diakonie

Ingezonden.

Gewaardeerde leden van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Medemblik,

Op 20 november is er een collecte gehouden voor Hospice Dignitas en dit heeft een bedrag van maar liefst € 183,65 bijeengebracht.

Wij richten deze email aan u, omdat wij door de bank niet op de hoogte worden gesteld van het adres van de schenker.

Het genomen initiatief en de steun die er aan ons is gegeven, waarden wij ontzettend!

De financiële steun kunnen wij goed gebruiken en namens de directeur Ingrid Heidema, de medewerkers en vrijwilligers van Hospice Dignitas wil ik u hartelijk bedanken voor deze gift.

U kunt erop vertrouwen dat wij voor het bedrag een goede besteding zullen vinden.

Deze besteding zal gekoppeld zijn aan de kwaliteit van zorg en aandacht, die wij aan de ernstig zieke medemens willen geven, met oog voor wat een mens nodig heeft in de laatste levensfase.

Als bijlage treft u ook een uitnodiging aan van ons "Wees Welkom". Op elke 1^e dag van de maand is er voor belangstellenden de mogelijkheid om het Hospice van binnen te zien en vertellen wij meer over de zorg en aandacht die wij geven aan de medemens.

Onderweg, januari / februari 2017

Vanwege de kleinschaligheid is het van belang dat mensen die hierbij aanwezig willen zijn, zich hiervoor aanmelden.

*Met vriendelijke groet,
Paola Lisman-Huyg
Officemanager*

*Stichting Hospice Dignitas
Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn*

Tel: (0229) 284060

Internet: www.hospicedignitas.nl

Altijd al eens binnen willen kijken?

Elke 1e dag van de maand opent Hospice Dignitas haar huis voor belangstellenden. Bezoekers worden in groepen van 5 personen geïnformeerd en rondgeleid om de warme sfeer in huis te zien en te ervaren. Wij vertellen u graag over ons huis, hoe de gasten hier wonen en hoe wij aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten zorg geven. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en is gratis.

Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn?

Meldt u dan aan via:

info@hospicedignitas.nl of telefonisch op 0229-284060

Graag ontmoeten wij u op:

Woensdag 1 februari om 19:30 uur

Bij veel belangstelling wordt een extra datum in dezelfde maand gepland.

Meer informatie? www.hospicedignitas.nl

Samen aan tafel

We gaan beginnen!

Donderdag 16 februari om 18.00 uur gaan Thomas en Marga ons weer laten genieten van hun kookkunst.

In de vorige editie van 'Onderweg' stond, dat we op 9 februari samen



Onderweg, januari / februari 2017

zouden eten, maar dat is dus veranderd in 16 februari!

De enquête zal dan inmiddels ook besproken zijn in de voorbereidingsgroep. U hoort dan het resultaat.

Aanmelden kan weer via de lijst in de Bonfoyer of tot uiterlijk dinsdag vóór de maaltijd via Wil Zeldenrust.

*Namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga.*

College van Kerkrentmeesters

Resultaat Kerkcollecten 2016

Doelen	aantal collecten	totale opbrengst
1. Instandhouding Eredienst	8 (3)	€ 88,08 (236,70)
2. Algemene Kosten	10 (6)	€ 890,32 (538,95)
3. Onderhoud gebouwen	4 (2)	€ 407,95 (261,93)
4. Onderhoud tuinen / terrein	5 (2)	€ 392,75 (179,74)
5. Plaatselijk toerustingswerk	5 (2)	€ 383,36 (143,64)
6. Plaatselijk pastoraal werk	8(5)	€ 606,27 (377,76)
7. Energie (incl. verwarming)	7 (4)	€ 621,60 (401,34)
8. Kerkmuziek	2(0)	€ 218,62 (0,00)

De getallen tussen haakjes geplaatst vertegenwoordigen de aantallen die over het eerste halfjaar (2 kwartalen) zijn geregistreerd.

Die cijfers zijn vorig jaar reeds gepubliceerd in de 'Onderweg' (m.u.v. doel 8. Kerkmuziek).

H.Benedick.

Kerkbalans 2017 komt eraan



De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Mijn kerk verbindt'. Vanaf 23 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

Onderweg, januari / februari 2017

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

Dagelijks leesrooster



januari:

19 januari	2 Kronieken 2: 10-17,
20 januari	Matteüs 4: 1-11,
21 zaterdag	Matteüs 4:12-25 Licht in het donker,
22 zondag	1 Korintiërs 1:1-9 (Van) wie ben jij?
23 maandag	1 Korintiërs 1:10-25 Eenheidsstreven,
24 dinsdag	1 Korintiërs 1:26–2:5 Onverwachte keuzes,
25 woensdag	1 Korintiërs 2:6-16 Onthuld geheim,
26 donderdag	Psalm 37:1-11 Heb geduld,
27 vrijdag	Psalm 37:12-24 Eerlijk duurt het langst,
28 zaterdag	Psalm 37:25-40 Wie goed doet, goed ontmoet,
29 zondag	Matteüs 5:1-12 Het echte geluk,
30 maandag	Matteüs 5:13-26 Smaakmakers.

februari:

1 woensdag	Matteüs 5:38-48 Meer geven dan gevraagd,
2 donderdag	Psalm 48 Stad op een berg,
3 vrijdag	2 Kronieken 3:1-14 Werk in uitvoering,
4 zaterdag	2 Kronieken 3:15–4:10 Zuilen van naam,
5 zondag	2 Kronieken 4:11–5:1 Inrichting,
6 maandag	Spreuken 10:1-10 Kracht-termen,
7 dinsdag	Spreuken 10:11-21 Spreken is modder, zwijgen is goud,
8 woensdag	Spreuken 10:22-32 Tegen-stellingen,
9 donderdag	2 Kronieken 5:2-14 De ark op de juiste plaats,
10 vrijdag	2 Kronieken 6:1–11 Zo moest het gaan,
11 zaterdag	2 Kronieken 6:12-21 Luistervraag,
12 zondag	2 Kronieken 6:22-31 Als/dan,
13 maandag	2 Kronieken 6:32-42 Gebed met reikwijdte,
14 dinsdag	2 Kronieken 7:1-10 Liefdesvuur,
15 woensdag	2 Kronieken 7:11-22 Antwoord,
16 donderdag	Spreuken 11:1-11 Goed of slecht,

Onderweg, januari / februari 2017

17 vrijdag	Spreuken 11:12-21	Positief of negatief,
18 zaterdag	Spreuken 11:22-31	Geven,
19 zondag	Psalm 83	Strijdlied,
20 maandag	2 Kronieken 8:1-11	Versterking,
21 dinsdag	2 Kronieken 8:12-18	Geregelde offers,
22 woensdag	2 Kronieken 9:1-12	Koninklijk bezoek,
23 donderdag	2 Kronieken 9:13-31	Alles goud wat er blinkt,
24 vrijdag	1 Korintiërs 3:1-9a	Samenwerking,
25 zaterdag	1 Korintiërs 3:9b-23	Bouwkunde,
26 zondag	Psalm 62	Rustgevend,
27 maandag	1 Korintiërs 4:1-13	Oordeel niet,
28 dinsdag	1 Korintiërs 4:14-21	Geen woorden, maar daden.

Agenda

ma. 23 januari	Start Kerkbalans.		
ma. 30 januari	Inleveren Kerkbalans.		
di. 14 februari	Bonfoyer	14.30 uur	Ouderenmiddag.
di. 14 februari	Bonfoyer	19.30 uur	Gespreksgroep.
do. 16 februari		tot 12.00 uur	Inleveren kopij.
do. 16 februari	Bonfoyer	18.00 uur	Samen aan Tafel (zie blz. 6).
di. 21 februari	Bonfoyer	19.30 uur	Filmavond (zie blz.11).



Inleverdata kopij 'Onderweg' 2017

Inleveren: donderdag 16 februari.	Verschijnen: vr. 24 februari.
Inleveren: donderdag 20 april.	Verschijnen: vr. 28 april.
Inleveren: donderdag 22 juni.	Verschijnen: vr. 30 juni.
Inleveren: donderdag 17 augustus.	Verschijnen: vr. 25 augustus.
Inleveren: donderdag 19 oktober.	Verschijnen: vr. 27 oktober.

2018:

Inleveren: donderdag 4 januari 2018.	Verschijnen: vr. 12 januari.
--------------------------------------	------------------------------

Onderweg, januari / februari 2017

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 16 februari, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 24 februari 2017 verschijnen.

Na de editie voor januari / februari 2017 verschijnt 'Onderweg' voortaan op de vrijdag voorafgaand aan de oneven maanden (maart, mei, juli, september, november, januari).

De inleverdata voor 2017 staan hierna.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Ingezonden

Beste mensen,

Namens de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Paul Stam, mocht ik een kaart in ontvangst nemen met de woorden: "Hartelijk dank voor jarenlange trouwe werkdienst".

De vele namen van de gemeenteleden daarbij heb ik gewaardeerd.

Ook overhandigde dhr. Stam een kerstboeketje. Mijn werkzaamheden in de bijgebouwen van de Bonifaciuskerk en voorheen ook 'Ons Huis' heb ik zolang met plezier kunnen uitvoeren mede door de gezelligheid van de vele mensen die ik daar mocht ontmoeten.

Mede namens mijn man wens ik u een gezond en goed Nieuwjaar toe.

*Vriendelijke groeten van
Bart en Greet Jansen.*

Filmaankondiging

Na de nogal heftige film 'Amour' gaan we dit jaar van start met een wat luchtiger film, namelijk (Jonathan Livingston) Seagull. Dit is "een visionaire film van een verbluffende schoonheid. Dit tijdloze verhaal naar de bestseller van Richard Bach verovert hart en ziel van de kijker en daagt uit tot dromen." Aldus de tekst op de cover van de dvd. Met als ondertiteling: "Je hebt de vrijheid jezelf te zijn, je ware ik te tonen, hier en nu, en niets of 'niemand kan je tegenhouden."



In ieder geval een film om te zien en van te genieten, vond ik zelf. We gaan hem vertonen op dinsdag 21 februari om 19.30 uur in de Bonfoyer.

Ik stel voor de opbrengst van de vrijwillige bijdrage na afloop, ook dit jaar weer te bestemmen voor Family Help Programm op Sri Lanka. Graag tot 21 februari!

Hannie Huttinga.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

02-01: Mevrouw J.H. van de Goor op 85-jarige leeftijd.

Verhuisd:

01-12: Mevrouw H. van der Goot-Schilstra naar Beverwijk.

22-12: Mevrouw M.L. Thewissen naar Middenmeer.

Verjaardagen:

26-01: mevrouw C.J. Zwaan-Verleg, Geldelozepad 72,
mevrouw G.H. Geveke-de Groot, Westereiland 116,
de heer A. Gerkema, Gildelaan 65.

01-02: mevrouw E. Smit-Bijlsma, Valbrug 41,

Onderweg, januari / februari 2017

de heer D. Schaap, Overtoom 94,
de heer R.H.C. Vlugt, Zoutziederserf 45.

04-02: de heer H. Verleg, Achterom 36,
mevrouw A. van 't Pad Bosch-Steendam Vooreiland 22.

07-02: de heer H. Benedick, Westereiland 112.

10-02: mevrouw W. Meurs-Brouwer, Overtoom 68.

15-02: de heer F. Bloemhof, Gasthuijsweijdt 44.

21-02: mevrouw D.P. Bomekamp-Visser, Westersingel 36.

Overgenomen uit 'Kerbulletin'



Geloof·Hoop·Liefde

Waar werd de scriba dit jaar blij van?

In een interview met het blad Volzin maakt de scriba van de Protestantse Kerken Nederland, ds. René de Reuver, de balans op over **2016**.

Waar bent u blij van geworden dit jaar?

"Ik mag volgend jaar opa worden. Mijn oudste dochter krijgt een kind en wij mogen voor het eerst opa en oma worden. Dat zijn de dingen die het leven mooi maken. We zijn niet alleen. Familie en het gezin zijn de dingen waar we het eerst op betrokken zijn.

Ik word ook blij van het vertrouwen dat in me gesteld is om als scriba gekozen te worden. Bij zo'n functie denk je wel: 'Kan ik dit wel, lukt dit mij wel?' Het vertrouwen dat mensen in mij gesteld hebben door mij voor te dragen, helpt mij om me over die drempels heen te zetten. Dat anderen mij dat vertrouwen geven, daarin zie ik ook de stem van God.

Men zegt dat je er een jaar over doet om in dit werk te groeien, maar ik krijg er nu al steeds meer plezier in. Het is een belangrijke post, en gelukkig sta ik daar nooit alleen in. Ik merk een grote betrokkenheid van mensen. Utrecht, het landelijk hoofdkantoor, kan ver weg staan van het geheel van de kerk. Maar ik ben erg blij met de mensen die daar werken. Ze werken niet alleen maar voor hun boterham, maar ervaren het als hun roeping. Je moet ze eerder in

bescherming nemen dat ze niet teveel doen, dan dat je ziet dat ze tot vijf uur de tijd vol zitten te maken.”

Wat heeft u verrast dit jaar?

“Ik ben verrast door de gesprekken die ik deze periode mocht voeren met mensen die aan de rand van het kerkleven staan. Daar was grote openheid en betrokkenheid. Er was oog voor de betekenis van geloof in het leven van mensen en voor de verbindende rol die kerken in de samenleving spelen. Er heerst een beeld dat geloven alleen achter de voordeur er mag zijn. Maar uit de gesprekken die ik had, met bijvoorbeeld Mark Rutte en Ahmed Aboutaleb, bleek dat kerken nog steeds instituten zijn die voor verbinding zorgen.

Aboutaleb, zelf een moslim, zei het ontzettend belangrijk te vinden dat de kerken in Rotterdam er zijn. Hij weet dat mensen niet alleen een financiële motivatie of motivatie voor hun carrière hebben maar ook een sociale motivatie nodig hebben. Hij moest er niet aan denken dat er geen kerken in Rotterdam meer zouden zijn. Dat het geloof achter de voordeur moet blijven, is dus een eenzijdig beeld.”

Waar bent u bang voor geworden dit jaar?

“Er zijn zat dingen waar je je zorgen over maakt. Ontwikkelingen in de samenleving. De polarisatie, de lontjes die steeds korter worden. Dingen lijken ook onverzoenlijk, zoals bijvoorbeeld in de zwartepietdiscussie. Het vertrouwen in de ander ontbreekt. Ik maak me ook zorgen om het dat alles puur functioneel bekeken wordt. Bij de discussie over het voltooide leven speelt de vraag: ‘Wat als ik niets kan toevoegen?’ Je ziet de polarisatie ook in de kerk als het gaat om Israël en Palestina, of over homoseksualiteit. De vraag is of we bereid zijn naar elkaar te luisteren, of toetert iedereen zijn eigen gelijk?

Als je het breed trekt, zie je dat er veel cynisme is. Veel ongelijkheid en weinig vertrouwen in gezag. Ik hoop dat de kerk daarin als een plek van hoop kan functioneren. Ik was dit jaar in Athene, daar was een kleine protestantse kerk die een opvanghuis had voor vluchtelingen. Ze deelden voedsel uit en hadden een dagbesteding voor de vluchtelingen. Dat oogstte veel waardering, hoewel ze het

niet daarvoor deden. Dat is wel een mooi voorbeeld van hoe de kerk een plek van hoop kan zijn in een uiterst sombere situatie.”

Welk gevoel overheerst voor u dit jaar?

“Een hoopvol gevoel. En daar bedoel ik geen naïef optimisme mee, maar een optimisme dat gegrond is in de traditie van het geloof. Dat is waarvoor we op de wereld zijn. Ik geloof dat de toekomst niet in onze eigen handen ligt maar in die van God. Het is prachtig om te zien hoe de kerk deze hoop handen en voeten geeft.”

*Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel,
bericht 7 december 2016.*



Bijbelgenootschap getroffen door fraude uitgeverij Jongbloed.

“We zijn diep geschokt over de fraude die uitgeverij Royal Jongbloed heeft gepleegd met het papier van de Groene Bijbel. We voelen ons misleid. Deze vertrouwensbreuk is ernstig en kan niet zonder gevolgen blijven voor onze samenwerking met Jongbloed”. Dit zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf nu de Groene Bijbel niet gedrukt blijkt te zijn op gerecycled bijbelpapier.

Tot na de lancering van de Groene Bijbel heeft Jongbloed beweerd, dat deze bijbeluitgave gedrukt is op gerecycled papier. Dat was afkomstig van ruim 100.000 oude bijbels, die waren ingezameld door vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). “Wij nemen deze fraude hoog op, omdat deze bijbel uniek was mede door het gerecyclede papier”, zegt Buitenwerf. “We hadden met Jongbloed het gebruik van dat papier afgesproken en we hebben dat in de publiciteit benadrukt. De oude bijbels die ons waren toevertrouwd, hebben we in goed vertrouwen ter beschikking gesteld aan Jongbloed. Het is onacceptabel dat die nu in het gewone recyclecircuit terechtgekomen zijn. Dit alles noodzaakt ons, onze relatie met Jongbloed grondig te heroverwegen.”

Hoe nu verder...

Onderweg, januari / februari 2017

Het NBG benadrukt dat de inhoud van de Groene Bijbel waardevol blijft. Het is een bijbeluitgave die laat zien dat de Bijbel een inspiratiebron is voor een duurzaam leven. Rieuwerd Buitenwerf: “We hebben besloten dat de e-book-uitgave van de Groene Bijbel beschikbaar blijft. Voor de voorraad van 7.500 gedrukte exemplaren zoeken we een goede bestemming. De opbrengst van de reeds verkochte bijbels gaat naar een ‘groen’ doel. En wie er al een gekocht heeft, kan desgewenst via Jongbloed z’n geld terugkrijgen.”

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden



Dansen en vechten met Luther.

Op 27 januari speelt Kees van der Zwaard zijn nieuwe theatervoorstelling 'Hier sta ik' – dansen en vechten met Maarten Luther.

U kunt deze muzikale monoloog meemaken in de Protestantse kerk van Wognum, aanvang 20.00 uur. De kerk is geopend om 19.30 uur. Na afloop kan men elkaar ontmoeten in de kerkzaal met een 'drankje'. Bij de uitgang zal er een open schaalcollecte zijn.



Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a. *AF-terug naar Srebrenica*, de monoloog van een Dutchbatter, succesvol gespeeld door gouden kalf-winnaar Cees Geel.

In *'Hier sta ik'* duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.

De Oecumenisch Werkgroep Midden-Westfriesland.

Ingezonden



'Samen zingen bij het orgel'
(Marius van Dokkum).

(Op www.mariusvandokkum.nl zijn nog veel meer van zulke mooie plaatjes te zien.)

Ingezonden door dhr. Marinus Bood.

Naschrift van de redactie:

*Excuses voor het geval het plaatje
door het kopiëren niet meer goed te zien is!
Dit geldt ook voor de afbeeldingen op blz. 16.*

Ingezonden

Taizé-viering op zondagavond 12 februari in Westwoud.

Ook dit jaar organiseert Taizé Westfriesland (een oecumenisch initiatief van RK en PKN) weer een aantal Taizé-vieringen. De eerste is op zondagavond 12 februari a.s. in de PKN-kerk in Westwoud. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open.

Onderweg, januari / februari 2017

Dit keer staat de 'Icoon van de Vriendschap' centraal. Dit is een koptische icoon uit de 7e eeuw na Christus. Christus slaat zijn arm om zijn metgezel Menas. Ze kijken samen open de toekomst in. Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Nieuw in 2017.

Liederen op Facebook Taizé Westfriesland.

Ongeveer een week van tevoren wordt op Facebook gepubliceerd welke liederen we zingen, zodat degene die dat wil de liederen kan beluisteren en oefenen. Er is geen workshop meer op de zondagmiddag. Voor wie geen tijd of geen behoefte heeft aan voorbereiding: de liederen zijn heel toegankelijk en je kunt ook gewoon komen luisteren en mediteren. Zie voor meer info: facebook Taizé Westfriesland.

Wat is een Taizé-viering?

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.

Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens zijn er, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen. Taizé is ook ontmoeten; generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.

Liederen centraal.

Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je

Onderweg, januari / februari 2017

onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang.

Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015 haar 75 jarig bestaan.

Zie voor meer info: Facebook Taizé Westfriesland.

Onderweg, januari / februari 2017

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
- Predikant:** dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490.
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
- Diaconie:** W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:**
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com