



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 29 maart aanvang 10.00 uur.
Palmzondag, inleveren deeldoosjes ZWO.

Voorganger: ds. E. van der Kaaij.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

maandag 30 maart aanvang 19.00 uur.
Vesperviering in De Vermaning, Tuinstraat.

Voorganger: pastor J. van Dril.

dinsdag 31 maart aanvang 19.00 uur.
Vesperviering in De Vermaning, Tuinstraat.

Voorganger: ds. W. van der Molen.

woensdag 1 april aanvang 19.00 uur.
Vesperviering in De Vermaning, Tuinstraat.

Voorganger: dr. O. Reitsma.

donderdag 2 april aanvang 19.30 uur. **Witte Donderdag.**
Avondmaal.

Voorganger: dr. O. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: St. Inlia.
 2^e geen 2^e collecte.

Liturgische schikking: Florisgroep.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

vrijdag 3 april aanvang 19.30 uur. **Goede Vrijdag.**

Voorganger: Werkgroep liturgie.

Geen collectes!

Liturgische schikking: Florisgroep.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Onderweg, april 2015

zaterdag 4 april **aanvang 21.00 uur. Stille Zaterdag.**

Voorganger: dr. O. Reitsma.

Geen collecte!

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

zondag 5 april **aanvang 10.00 uur. Paasviering.**
Belijdenisdienst.

Voorganger: dr. O. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: PKN Jeugdwerk,

 2^e Kerk: Verwarming.

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 12 april **aanvang 10.00 uur.**

Voorganger: mevr. M. Mazereeuw.

Collecte: 1^e Diaconie: Roosevelthuis,

 2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 19 april **aanvang 10.00 uur.**

Voorganger: ds. H. van der Burg.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,

 2^e Kerk: Verwarming.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 26 april **aanvang 10.00 uur.**

Voorganger: dr. O. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: PKN eredienst,

 2^e Kerk: Kerkmuziek.

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

Vanaf zondag 3 mei wordt de aanvangstijd weer 09.30 uur!

Onderweg, april 2015

Overdenking

'Ik weet niet wat ik had gedaan'

*Tineke Torensma – van Beijnum,
ingezonden door Wil Zeldenrust.*

1. Stille week, de tijd voor Pasen,
in gedachten terug naar toen.
Denkend aan verhalen die we lazen,
besef ik in een soort van visioen:
Ik weet niet wat ik had gedaan,
als ik toen al had bestaan.

Ik was niet in Jeruzalem,
toen Hij daar binnen reed.
Ik zwaaide en juichte niet voor Hem,
zoals het volk toen deed.
Ik weet niet of ik had gefeest,
als ik daar wel bij was geweest.

Ik was niet aanwezig in die zaal,
toen Hij gastheer wilde zijn.
Ik nam geen deel aan Zijn laatste maal
en kreeg geen brood en wijn.
Ik weet niet of ik had gedronken,
als ik wist waarom er werd
geschonken.

Ik was niet in Getsemane,
toen Hij daar bidden ging.
Hij vroeg mij niet als wachter mee
en ik sliep daar niet in.
Ik weet niet of ik had gewacht
als ik er bij was geweest die nacht.

Ik was niet op dat binnenplein,
toen men vroeg wie Hem kende.
Ik voelde niet Petrus' pijn,
toen hij zijn band met Hem ontkende.
Ik weet niet wat ik had verteld,
als men mij die vraag had gesteld.

6. Ik was niet bij Pilatus thuis,
toen het volk riep "Barabbas".
Ik veroordeelde Hem niet tot het kruis,
omdat ik daar toen niet was.
Ik weet niet wat ik had gezegd,
als mij de keus was voorgelegd.

Ik was ook niet op Golgota,
toen Hij daar de kruisdood vond.
Ik voelde niet hoe vlak daarna
de aarde te schudden stond.
Ik weet niet wat ik had ervaren,
als ik behoord had tot de schare.

Ik was niet bij dat lege graf,
toen op die derde morgen.
Ik haalde niet de steen eraf,
die Zijn lichaam had verborgen.
Ik weet niet wat ik had gedaan,
als ik er wel bij had gestaan.

Ik was niet in Jeruzalem,
toen die vrouwen daarheen kwamen.
"De Heer verrees", zo klonk hun stem.
Ik was niet met hen samen.
Ik weet niet of het mij had gestoord,
als ik hun verhaal toen had gehoord.

Ik was er toen helemaal niet bij.
Ik leef vandaag en mag het geloven.
Zijn Verhaal dat gaat voor jou en mij,
al ons verstand te boven.
Ik weet wel wat Hij heeft gedaan,
De Heer is waarlijk opgestaan.

Van de predikant

Het hoogfeest van Pasen nadert. Dat is voor de kerk altijd de meest bijzondere tijd in het jaar. Omdat we opgaan naar het feest waarin de kern van ons geloof tot uiting komt: de opstanding van Christus uit de doden. Een drukke tijd ook, omdat Paasochtend de climax is van een hele rij vieringen. Dit jaar extra bijzonder, omdat twee mensen belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Vanwege alle drukke voorbereidingen beperk ik mij op deze plek tot enkele praktische zaken die momenteel spelen.

Gemeente-avond.

Wij hebben onze gemeenteavond van maart achter de rug. Met een thema dat hier en daar weerstand oproept, namelijk de zondagsopenstelling van de antiekmarkt in ons kerkgebouw later dit jaar. Het is geen wonder dat dat weerstand oproept. Het gebouw betekent heel veel voor ons. Juist op zondag.

Een ruime meerderheid van de gemeente vindt toch (gezien de stemming op de gemeente-avond) dat we gastvrij moeten zijn en ruimte moeten geven aan de Stichting. Toch hoop ik – en dat moet mij als predikant van het hart – dat wij goed leren omgaan met gemeenteleden die een andere mening hebben. Zij leggen zich neer bij het besluit van de meerderheid, want dat vraagt de democratische structuur van de kerk. Toch mag het niemand kwalijk genomen worden zijn of haar (kritische) mening naar voren te brengen. Laten we alstublieft een levende gemeente zijn, waarin we open naar elkaar luisteren. Van kritiek worden we alleen maar beter: het houdt ons onderling scherp en is zeer bijbels. Leest u de Handelingen en de brieven van Paulus er maar op na over de eerste christelijke gemeenten. We zijn één in verscheidenheid.

Vespers Stille Week.

Zoals u in het overzicht van kerkdiensten kunt zien, zijn er ook dit jaar in de week voor Pasen weer de oecumenische vespers. Ze worden traditiegetrouw gehouden in de Vermaning aan de Tuinstraat op

Onderweg, april 2015

maandag, dinsdag en woensdag. Het schema van voorgangers is als volgt:

30 maart pastoor Jan van Dril,

31 maart dr. Wieteke van der Molen,

1 april dr. Oane Reitsma.

Weest allen weer van harte welkom. Iedere vesper (circa een halfuur) wordt ingevuld vanuit de eigen traditie van ieder van onze drie kerkgenootschappen.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.

De Stille week is liturgisch en theologisch gezien de meest intensieve en intense week van ons christelijk geloven. Dat drukken we uit door op de drie dagen voor Pasen een doorgaande viering te houden. Op Witte Donderdag vieren wij de Maaltijd des Heren, waarmee we het laatste avondmaal van Jezus en de zijnen gedenken.

Op Goede Vrijdag zal de Taakgroep Liturgie het voortouw nemen, omdat ik die avond in mijn andere gemeente het Heilig Avondmaal vier. Laura van Bergen, Dicky Poot en Lucie Bloemhof werken aan een viering waarin we de kruiswegstaties langsgaan, met beelden, de woorden uit het Marcusevangelie en de aangrijpende liederen die het liedboek voor deze dag te bieden heeft.

De Paaswake is de kern van ons kerkzijn: daar vindt de omkering plaats waarop wij hopen en die wij verwachten. Ik hoop voor te gaan in deze dienst waarin wij het licht van de nieuwe Paaskaars ontsteken, onze doop gedenken. Evenals vorig jaar. Want juist deze zaterdag is de belangrijkste dag in het kerkelijk jaar: we vieren en bezingen de opstanding uit de doden, het licht dat eens en voorgoed de duisternis verdreef.

Zangwedstrijd.

Op Paasochtend, na de belijdenisdienst, hebben wij de Eerste Bonifacius Zangcompetitie voor gemeenteleden, zie de vorige Onderweg, pagina 15-16. Ik heb inmiddels gehoord dat verschillende groepen gaan zingen. Zelfs een groep van burens uit dezelfde straat. Vergeet u niet zich aan te melden (bij mij!).

Onderweg, april 2015

Namen nieuwe ambtsdragers.

In het vorige kerkblad verzocht de kerkenraad u namen te noemen van nieuwe ambtsdragers. Er zijn inmiddels enkele lijstjes binnen, waar we mee aan de slag gaan. Iedere naam die genoemd wordt is het overwegen waard, want wij willen vooral samen gemeente zijn. Juist in de protestantse kerken gaan we ervan uit dat iedere gedoopte gelovige een ambt draagt. Het zijn alleen de kerkenraadsleden die voor een tijdje de organisatorische kar trekken. Als u nog suggesties hebt, graag zeer spoedig naar mij toesturen! Dat is zeer belangrijk voor ons gemeente-zijn.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam

Willem Klaas Bood (1923-2015)

“Rust mijn ziel, uw God is Koning”

Op 2 maart 2015 overleed Wim Bood, in het huis aan de Nieuwstraat, waar hij ruim 91 jaar eerder geboren was. Wim Bood kreeg al snel veel verantwoordelijkheden op zich, als oudste zoon in een gezin van 6 kinderen waar de vader jong overleed.

Wim werkte met zijn broers in de garage van de familie Bood.

Techniek was zijn lust en zijn leven en dat bleef zo tot op zeer hoge leeftijd. Hij was op de hoogte met computer, iPad en internet.

Wim Bood is altijd bij zijn moeder blijven wonen. Zij waren elkaars help en steun. Ook zij bereikte een zeer hoge leeftijd. Bewogen kon hij vertellen over zijn leven: de oorlog, zijn bootreis naar Amerika – de reis van zijn leven.

Sinds vorig jaar juni werd het langzaamaan minder. Na een ziekenhuisbezoek van een week – de eerste en laatste keer in zijn leven – voelde hij zich kwetsbaar. Maar niet alleen kwetsbaar. Vooral tevreden en gelukkig. “Dat ik zó oud mocht worden... wie had dat gedacht?!”

Met Wim Bood had ik verschillende gesprekken, ook over zijn uitvaart en godsgeloof. Eigenlijk was geloof een vanzelfsprekend deel van het

Onderweg, april 2015

leven, dat zich voor hem vooral uitte in “hoe je tegenover God en medemens staat”. Dat was de reden dat wij in de dankdienst voor zijn leven lazen uit Job 28: “Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid. Het kwaad mijden – dat is inzicht.” Met een kerkvol familieleden, vrienden en bekenden, hebben we zijn dankbaarheid voor het leven uitgedrukt en daarna hem ten grave gedragen. De man die in volle vrede de nabijheid van de Schepper weer opzoekt.

ds. Oane Reitsma.

Belijdenis

Waarom belijdenis?

Laat ik me eerst even voorstellen aan u. Mijn naam is Liesbeth Hoff-Schuiling. Ik ben getrouwd met Wim Hoff.

Ik wil graag belijdenis doen, omdat ik er helemaal bij wil horen en er wat voor over wil hebben om mij te verdiepen in het geloof. Mijn geloof loopt als een rode draad door mijn leven. Ik zou niet zonder kunnen. Ik put daar kracht uit, zeker in moeilijke tijden. Die moeilijke tijden heeft iedereen wel, maar daarom vind ik het fijn dat ik geloof en geloven mag. Ook zit ik met vele vragen! Ik ben op zoek om daar antwoord op te krijgen. In ieder geval voel ik me erg op mijn gemak in deze gemeente. Ik hoop zelfs dat ik in de toekomst iets mag gaan betekenen binnen de kerk. Ik houd daarvoor mijn ogen en oren open.

Er valt nog veel te leren. Door mijn belijdenis te gaan doen wil ik de weg op die ik zelf in gedachten heb: met mensen omgaan, mij open stellen voor anderen, te delen met anderen ook. De grote stap voor mij is daarom belijdenis te doen. Dat is: staan voor wat ik graag wil. Met de hulp en de kracht van God.

Zo weet u iets over mij, en wie ik ben. Ik groet allen en wens ieder op zijn of haar manier veel kracht toe op uw levensweg.

Groeten van Liesbeth Hoff-Schuiling.

In de volgende Onderweg (dus ná de belijdenisdienst) zal Huib Verleg, de andere belijdeniskandidaat, een kort stukje schrijven.

12 mei: dr. Maarten Wisse in Medemblik

Het afgelopen jaar hebben we in een gespreksgroep van onze kerk het boek 'Zo zou je kunnen geloven' hoofdstuk voor hoofdstuk besproken. Het levert geanimeerde en inhoudelijke gesprekken op en zet ons aan tot denken over ons geloof.

Op 12 maart zal de auteur van het boek, dr. habil. Maarten Wisse, universitair docent systematische theologie aan de VU, naar Medemblik komen om met ons in gesprek te gaan. Het thema van deze avond zal zijn: avondmaal. We gaan met dr. Wisse in gesprek over de betekenis van het avondmaal, aan de hand van een drietal gezangen uit het nieuwe liedboek: lied 373, lied 381 en lied 392.

De vaste kern van de gespreksgroep bestaat uit 17 gemeenteleden. Als andere gemeenteleden interesse hebben om aan te schuiven bij deze thema-avond, dan kunnen zij zich aanmelden bij mij: 820 490 of ds.a.reitsma@gmail.com, zodat wij en de spreker weten op hoeveel mensen wij rekenen.

ds. Oane Reitsma.

Ingezonden

Uitnodiging gedachtenisdienst.

Evenals voorgaande jaren houden wij een oecumenische gedachtenis-dienst en wel op 3 april a.s. in de Kapel van Huize St.Martinus.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur.

U bent allen welkom om samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Wij lezen het lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes en bidden en zingen samen bijpassende teksten en liederen.

Vooraf voor een ieder voor wie het bijwonen van de avonddiensten op Goede Vrijdag bezwaarlijk is, is dit een goede gelegenheid toch stil te kunnen staan bij deze in onze kerken zo belangrijke gebeurtenis.

Wij nodigen U daarom van harte uit.

Lia Bot en Hannie Huttinga.

Onderweg, april 2015

Agenda

di. 21 april	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond.
vr. 27 maart	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 31 maart	16.30 uur	Bonfoyer	Paasviering Ouderenmiddag.
zo. 5 april	10.00 uur	Paasochtenddienst met aansluitend zangcompetitie en lunch.	
di. 21 april	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
	19.30 uur	Bonfoyer	Filmvoorstelling (zie blz. 12).
vr. 1 mei	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
za. 2 mei	20.00 uur	Kerk	Voorstelling: 'Waarom lijn 8 niet meer rijdt.' (zie blz. 14)

Kopij-inleverdata voor 2015

Onderweg	mei	inleveren tot	23 april 12.00 uur,
	zomer		4 juni,
	september		27 augustus,
	oktober		24 september,
	november		29 oktober,
	december		3 december.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 23 april 2015, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 1 mei verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.

Diakonie

Als diaconie hadden wij al eerder in één van onze vergaderingen besloten om aandacht te geven aan duurzaamheid en milieu, omdat wij vinden dat dat ook bij christen-zijn hoort.

Tot nu toe was het er nog niet van gekomen om er iets over te schrijven. Natuurlijk wordt er ook genoeg over in de bladen geschreven en moet iedereen hier met eigen verantwoordelijkheid mee omgaan.

Toch willen wij u een paar suggesties aan de hand doen om misschien nog beter op te letten wat u in het dagelijkse leven zou kunnen besparen op grondstoffen en waar goed is aan te denken, wanneer u boodschappen doet en u niet alleen de prijs laat bepalen van wat u koopt.

- Denkt u eens aan de Wereldwinkel voor een cadeautje: u heeft iets origineels en u helpt mensen in minder bedeelde landen een bestaan op te bouwen.
- 22 maart was het Wereldwaterdag: schoon (drink)water is een zeer kostbaar goed. Verspil het niet! Even een paar weetjes:
Een kopje koffie kost 140 liter water,
een kopje thee kost 30 liter,
een glas wijn 120 liter,
een kilo kaas 5000 liter,
1 A-4tje papier 10 liter,
een kilo rundvlees 15.500 liter
Natuurlijk willen we u niet de geneugten van het leven afpakken, maar wat meer bewustzijn bij wat we eten en wat we doen is natuurlijk nooit weg.
- Bankieren: Waarom niet bij de ASN of Triodos Bank? Zij gaan bewust en verantwoord met uw geld om!

Dit waren zo maar een paar ideeën, misschien kunt u er wat mee!

*Met vriendelijke groet,
namens de diaconie, Hannie, Alma, Wil M en Z.*

Ingezonden.

**Uitnodiging Presentatie: Lieteboek foar Friezen om utens,
25 april Culemborg, 12.00 – 17.30 uur: protestantse Barbarakerk
en binnenstad.**

Op zaterdag 25 mei 2013 werd het nieuwe 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' gepresenteerd in Monnickendam aan de Protestantse Kerken. Een groot feest voor 3000 mensen met officiële momenten en informele contacten in 40 (!) workshops. Eten en zingen, mooi weer en het gevoel dat er (ook) mooie dingen in de kerk te beleven zijn. Wat blijkt nu? In Friesland hebben ze nu al dat hele Liedboek in het Fries vertaald. Zaterdag 18 april is de officiële aanbieding in de Grote Kerk van Leeuwarden. De eerste druk van het Lieteboek is dan klaar. Zelfde prijs, zelfde uitgever als het Liedboek. Geen enkele andere streek presteert zo iets! Maar zullen Friezen uit de rest van Nederland naar die aanbieding gaan? Een idee wordt geboren. Stel je voor dat we dit boek een week later ook presenteren aan alle Friezen om utens. In het midden van het land, in Culemborg, de navel van Nederland. Er zijn meer Friezen buiten het Heitelân dan er binnen. Vaak blijkt taal in de diaspora levenskrachtig: in familieverband, vriendschappen, gezin, huwelijk of als laatste wijkplaats in het hoofd. Heel belangrijk voor liederen met een vaak grote emotionele waarde. Er wordt (nog) Fries gesproken, gelezen en gedacht buiten Friesland. It Lieteboek is ook voor thuis. We gaan 25 april een feestelijke presentatie organiseren speciaal voor 'om utens'. Informatie en opgeven

Op de site www.pknculemborg.nl (Frysk Lieteboek) staat informatie over dag. De kosten voor het bijwonen van de presentatie (inclusief lunch): € 15,00. Opgeven kunt u zich bij: u.hofstra@outlook.com Het postadres is: Ulbert Hofstra, Dahliastraat 66, 1041 HE Culemborg. Uw € 15,00 overmaken naar: NL33 INGB 0003 9351 04 t.n.v. U Hofstra o.v.v. Frysk Lieteboek en uw mailadres.

Onderweg, april 2015

Ingezonden door provinciale ZWO-werkgroep.

Beste mensen,

Als provinciale ZWO-werkgroep Noord-Holland nodigen wij u graag uit voor een informatieavond op dinsdag 14 april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Thema: *Christ at the Checkpoint*, ontmoeting met Dr. Munther Isaac van het Bethlehem Bible College.

Op dinsdagavond 14 april mogen wij een bijzondere gast verwelkomen: Munther Isaac is gepromoveerd in Oxford op 'theologie van het beloofde land' en werkt bij het Bethlehem Bible College. Hij is een maatschappelijk betrokken theoloog met een verrassende en nieuwe insteek in het gesprek over het Israëliësch-Palestijns conflict.

Het Bethlehem Bible College organiseert jaarlijks een conferentie in Bethlehem onder de titel: "Christ at the checkpoint". Hierbij gaat over de vraag hoe we de Bijbel dienen te verstaan in de context van het Israëliësch-Palestijns conflict. Voor de mensen van het Bethlehem Bible College een spannende vraag. Zij ondervinden immers dagelijks de gevolgen van het conflict. Hoe kun je dan enerzijds goede contacten onderhouden met de plaatselijke gemeenschap, maar anderzijds ook met kerken en christenen in o.a. de Verenigde Staten en Europa?

Het Bethlehem Bible College is een partner van Kerk in Actie. Ilja Anthonissen werkt er namens Kerk in Actie als onderwijsadviseur. Zijn vrouw Marleen is pastoraal werker bij de Redeemer Church in Jeruzalem: <http://www.kerkinactie.nl/projecten/ilja-en-marleen-anthonissen-onderwijsadviseur-en-pastoraal-werker>

Onderweg, april 2015

Graag tot ziens op dinsdag 14 april. Wilt u zich s.v.p. voor deze avond opgeven bij Karel Jungheim, telefoon 06-15179361, of per e-mail: j.jungheim@kerkinactie.nl.

*Met vriendelijke groet,
Pim Ockeloen (secretaris).*

PS: Dr. Munther spreekt Engels, voor vertaling wordt gezorgd.

Ingezonden

Filmaankondiging.

Alweer de laatste film voor dit seizoen, waarin ik vooral heb gezocht naar films die pasten in het onderwerp: de relatie tussen ouders en kinderen.

We gaan kijken naar 'Mrs.Doubtfire' en wel op dinsdag 21 april om 19.30 uur. Mrs Doubtfire is een familiekomedie, waarin Robin Williams de rol van zijn leven speelt. Robin Williams was een beroemde Amerikaanse komiek, die enkele jaren geleden zelfmoord pleegde. De wereld was geschokt, zo'n geestige begaafde persoonlijkheid!

Mrs. Doubtfire is een heerlijke komedie waarin Daniel (Robin Williams) en Miranda (Sally Field), een stel met drie kinderen, een echtscheiding aangaat. Daniel zit zonder baan en Miranda is op zoek naar een huishoudster. Daniel kruipt in de huid van een oude Engelse dame, solliciteert naar de baan en wordt aangenomen. Hij kan zijn geluk niet op, want dit is voor hem de mogelijkheid om toch bij zijn kinderen te zijn. Het wordt echt lachen, maar met toch ook heel wat zure en verdrietige kanten.

Wat mij betreft: en aanrader.

Tot ziens op 21 april om 19.30 uur.

Hannie Huttinga.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

02-03: De heer W.K. Bood op 91 jarige leeftijd.

Verjaardagen:

29-03: De heer J.R. van der Heijden, Bottelierstraat 20.

31-03: De heer J.C. Klercq, Lijnbaanplantsoen 2.

07-04: Mevrouw C.H. Kool-Danser, Meerlaan 43.

20-04: Mevrouw L. Bloemhof-Schukken, Gasthuisweijdt 44.

21-04: Mevrouw T. van der Veen-Tamminga, Sint Maartenshof 13.

22-04: De heer M. Hofman, Baljuwstraat 81.

23-04: Mevrouw D.S. Kooij-van Drunen, Kaapstander 70.

25-04: Mevrouw A. Schoonbeek, Valbrug 21.

27-04: Mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma, Vereweg 9 Oostwoud.

29-04: De heer A. Hoogschagen, Oostvaardershof 18,
Mevrouw G. Struik-Rustenburg, Waterborg 177.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

**Voorstelling op 2 mei a.s. in de Bonifaciuskerk:
'De verhalenman'.**

In het kader van de 4 mei-herdenking heeft de 'Commissie Kunst weer een bijzondere voorstelling naar Medemblik weten te halen op zaterdag 2 mei.

De Amsterdamse stadsverteller Karel Baracks zal voor ons het indrukwekkende verhaal 'Waarom lijn 8 niet meer rijdt' over Amsterdam tijdens de bezetting komen vertolken.

Het is een verhaal dat telkens weer opnieuw verteld moet worden, opdat wij niet vergeten zullen. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan beveelt iedereen vanaf 11 jaar aan om deze vertelling te komen beluisteren.

De voorstelling wordt omlijst met muziek door drie muzikanten.

De auteur Karel Baracks koos ooit voor het onderwijs om een lans te breken voor aantrekkelijke, inspirerende en creatieve educatie. Hij heeft naam gemaakt in Amsterdam en sinds 2008 is hij de officiële 'Stadsverteller' van de stad.

Het verhaal 'Waarom lijn 8 niet meer rijdt' speelt zich af in 1943 als de razzia's in volle gang zijn. De joodse familie Appel, die zich boven een winkel schuilhoudt, wordt opgepakt en afgevoerd naar de Hollandse Schouwburg. De kinderen worden van de ouders gescheiden. Twee vriendinnen, Hester en Pauline, zijn getuige van de vervolgingen en met gevaar voor eigen leven ontvoeren zij joodse kinderen uit de crèche aan de Plantage Middenlaan.

Er is nog een tweede lijn in het verhaal over vervolging en verzet en dat betreft de opbloeiende liefde tussen Hester en Sjoerd, een joodse onderduiker.

De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten . Het zal zeker zeer de moeite waard zijn om te komen luisteren. Bovendien is zeer geschikt als voorbereiding op de herdenking van 4 mei a.s.

De aanvang is 20.00 uur en de kosten voor de entree zijn € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 16 jaar.

Ingezonden

Denk mee over de toekomst van de kerk.

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk?

Dat kan!

Vul de vragenlijst in op:

www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Meepraten over de toekomst van de kerk?

Vul de vragenlijst in op
www.protestantsekerk.nl/kerk2025



Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?

Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.

De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Overgenomen uit Kerkbulletin

De enquête van de Protestantse Kerk: geen referendum maar zoeken naar wijsheid

De Spreukendichter memoreerde het al: "Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand." (Spreuken 15:22; NBG '51).

Sinds een week zijn diegenen die zich betrokken weten bij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over hun verwachtingen voor de toekomst van hun kerk. Ruim tienduizend betrokkenen hebben dit inmiddels gedaan en er is goede hoop dat in de komende weken nog eens enige duizenden dit zullen doen.

Kerk is geen V&D

Zoals te verwachten viel, was er de nodige aandacht in de media voor dit initiatief. "Protestantse Kerk proeft de eigen nieren", zo schreef de NRC met veel gevoel voor protestants taalgebruik. Ook Trouw stond er

Onderweg, april 2015

bol van. Er is brede waardering en hartverwarmende betrokkenheid, en er is ook enige argwaan: 'De kerk is geen V&D.' Verschillende experts staken hun licht niet onder de korenmaat en maakten duidelijk wat er schort aan de benadering: het zal geen representatief beeld opleveren van "de PKN 'er". Gelukkig maar – want dat is ook niet wat met dit zoeken naar wijsheid beoogd wordt. Bij de veel gestelde vragen vindt u nog meer aarzelingen. En de bijbehorende toelichting en verheldering.

Waarnaar gezocht wordt is: waar gaat het eigenlijk écht om wanneer we vragen naar de inhoud en beleving van gelovend leven in de gemeente? Welke dingen zitten dan het dichtst bij het hart? En wat is dan nodeloze ballast? Is dat voor de ene gemeente anders dan voor de andere? Is dat voor een jongere anders dan voor een oudere? Is er een groot gemeenschappelijk beleven over wat dicht bij het hart zit? En een groot gemeenschappelijk inzicht over wat nodeloze ballast is? En hoe helpen deze inzichten bij het voeren van het gesprek hierover – in de gemeente en in de synode?

Wijsheid

De wijsheid van de veelheid van raadgevers is allereerst beluisterd in de vele gesprekken met mensen in en buiten de kerk: jongeren, kerkenraden, classicale vergaderingen, trendwatchers, theologen, topmanagers, hoogleraren. En nu wordt de wijsheid gezocht bij de velen die zich betrokken weten bij de Protestantse Kerk. Dan doen we op een manier die met recht protestants genoemd mag worden: iedereen doet ertoe.

De vraag of dat de slimste of de meest wetenschappelijke methode is, doet niet zo ter zake. Dat soort onderzoeken bestellen we met enige regelmaat bij gerenommeerde bureaus als Ipsos, Kaski en Motivaction. En die helpen ook, met name bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld missionair beleid. Maar juist omdat de kerk géén V&D is, willen we bij de vragen waar we nu voor staan geen aselecte steekproef aan het woord laten. We zoeken naar een pragmatische mogelijkheid voor de leden om hun stem te laten horen. Dus bieden we een democratisch platform, om vanuit het grondvlak het beleid van de kerk te vormen.

Onderweg, april 2015

Iedere stem telt

Dit alles met als doel: hoe kan de nodeloze ballast overboord en waar gaat het eigenlijk écht om wanneer we vragen naar de inhoud en beleving van gelovend leven in de gemeente? En daarbij telt iedereen. Dát is waar het in de Protestantse Kerk om draait: iedereen doet ertoe, iedere stem telt. Want door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Rian Binnendijk is hoofd Communicatie & Fondsenwerving dienstenuorganisatie Protestantse Kerk in Nederland.

De enquête van de Protestantse Kerk kan worden ingevuld tot 31 maart 2015, via www.protestantsekerk.nl/kerk2025.



Samen zijn we de Kerk in Actie.

Wereldwijd voelen we ons met elkaar verbonden. Daarom bent u op zaterdag 25 april van harte welkom op de 'Kerk in Actie Werelddag'. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt u geïnspireerd door verhalen van medechristenen en ontmoetingen met partnerorganisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld.

Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, denkt 's morgens met u na over het thema 'Geloven in delen':

Hoe kunt u de kerk versterken, noodhulp mogelijk maken of kinderen in de knel ondersteunen?

's Middags zijn er interactieve workshops. Ga in gesprek met gelovigen uit Bangladesh of Myanmar, leer meer over vluchtelingen in Thailand of ontdek hoe het is om als kind in een sweatshop te moeten werken. Zo beleeft u een Werelddag!

Onderweg, april 2015

Datum: zaterdag 25 april 2015, 10.00 tot 15.30 uur
Entree: gratis incl. lunch (vrijwillige bijdrage voor de onkosten)
Locatie: Zalencentrum Ermelo
Aanmelden: www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. (030) 880 1852,
uiterlijk 18 april.



Eerste jubileum *The Passion*

De binnenstad van Enschede maakt zich op voor het eerste jubileum van *The Passion*. De EO en KRO zenden de eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal van Jezus op de donderdag voor Pasen voor de vijfde achtereenvolgende keer live uit op NPO 1.

Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt *The Passion* al sinds de start. Tijdens *The Passion* worden veel teksten uit de *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt.

Het paasverhaal is kostbaar.

Het decor, de artiesten en de Nederlandstalige liederen zijn ieder jaar anders, maar aan het verhaal wordt niet getornd. Sterker nog: die volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden. Peter Beker is vanaf het begin als EO-hoofdredacteur bij het muzikale evenement betrokken: “Het paasverhaal is kostbaar, we willen het elk jaar weer als een nieuwe beleving laten voelen.”

Enschede.

Inspiratiebron daarvoor is onder meer de stad waar *The Passion* plaatsvindt. Enschede heeft een groot litteken opgelopen na de vuurwerkcramp 15 jaar geleden. Daarop bouwt de stad nu voort. *The Passion* gaat over lijden, dood, opstanding en hoop; elementen die je in de geschiedenis van Enschede terugvindt.

Onderweg, april 2015

Vaste waarde.

The Passion is een vaste waarde geworden op de jaaragenda en het paasverhaal van 'iedereen'. Kijkers en bezoekers laten zich inspireren door de alledaagse thema's die het eeuwenoude verhaal in zich draagt, zoals opoffering, verraad en onvoorwaardelijke liefde. In afgelopen jaren namen de lokale en landelijke initiatieven rondom het evenement steeds meer toe.

Rolverdeling.

Jim de Groot speelt dit jaar de rol van Jezus. Maria wordt gespeeld door Shirma Rouse, Jeroen van der Boom speelt Petrus en Jeroen van Koningsbrugge speelt Judas. Daarnaast neemt Jon van Eerd de rol van Pontius Pilatus op zich, Robert ten Brink is de verteller en Bridget Maasland doet verslag van de processie met het grote, verlichte kruis. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van Eric van Tijn en zijn orkest.

Samenwerking.

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en de Gemeente Enschede en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.

Onderweg, april 2015

Contactgegevens

Postadres kerk	Postbus 146 1670 AD Medemblik. Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)	
Predikant:	Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,	☎ 820490.
e-mail	predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Kerkenraad	P. Stam, voorzitter.	
	E. van der Heijden-van den Akker, scriba:	☎ 543336.
e-mail	scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
College van	P. Keemink voorzitter	☎ 0229-725930.
Kerkrentmeesters:	R. van der Heijden secretaris	☎ 543336.
e-mail	cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Diaconie:	H. Huttinga, voorzitter	☎ 541099.
	Alma de Greeuw, secretaris	☎ 544897.
email	diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Kerkelijke rekeningen	IBAN nummers: <i>gebruiken zonder spaties</i>	
Diaconie:	W. Mosman	☎ 0228-581888.
	IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66	
	t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.	
Vrijwillige bijdragen:	D. Meijers	☎ 542124.
	IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04	
	t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.	
Alle overige betalingen:	H. Benedick	☎ 543791.
	IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92	
	t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.	
Bonifaciuskerk	Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: J. Beek ☎ 541578 of R. van der Heijden ☎ 543336.	
	e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Onderweg	Vermenigvuldiging en verspreiding: L. Smoor	☎ 544642.
Redactie:	J.P. Reinstra,	☎ 542043.
	onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Website kerk:	www.bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Kopij website naar:	<u>info@bonifaciuskerkmedemblik.nl</u>	
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.		