

Kerkdiensten
Bonifaciuskerk



Zondag 6 februari

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: J. Beek
Tel: 541578

Collecte

1^e Werelddiaconaat
2^e Kerk

Zondag 13 februari

Maaltijd van de Heer
m.m.v. cantorij

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte

1^e Diaconie
2^e PKN
Eredienst en Kerkmuziek

Zondag 20 februari

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Pastor. T.
Heijboer

Koster: J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:

1^e Kerk
2^e Pl. Jeugdwerk

Zondag 27 februari

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: J. Kool
Tel. 541127

Collecte

1^e Diaconie
2^e Kerk

Bij de diensten

De komende weken lezen we uit de Bergrede, (Mat. 5 – 7) We lezen daar woorden van Jezus, zoals Hij die sprak tegen zijn leerlingen en daarmee (rechtstreeks) tegen ons als gemeente.

Op 6 februari lezen we over het zout der aarde en het licht der wereld.

Op 13 februari gaan we dan verder met Jezus' uitleg van Wet en Profeten. In die dienst vieren we ook de Maaltijd van de Heer. De cantorij verleent haar medewerking en zal een klassiek tafelgebed voor ons zingen.

Op 20 februari zal pastor Ton Heijboer de voorganger zijn. De laatste zondag van februari lezen we verder in de richting-wijzende woorden van de Heer.

Ziek en zeer



Op dit moment verblijven mw. Trijn

Pasterkamp-Mulder en dhr. Adriaan Hoogschagen in het WFG. We wensen hun en hun partners sterkte toe.

We leven mee met allen die ziek zijn, in het ziekenhuis en thuis en wensen hun de kracht en het geduld om zo goed mogelijk te herstellen. Dat, waar herstel uitgesloten lijkt, Gods vrede rust en ruimte mag geven.

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD MAART

Voor het nummer van maart kunt u uw kopij insturen tot en met

Donderdag 24 februari

Bij voorkeur via het bekende emailadres:

onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl
of
Meerlaan 40 A.

Het kerkblad zal dan rond vrijdag 4 maart uitkomen.

In Memoriam

Op 13 januari j.l. is overleden in de leeftijd van 99 jaar

Mw. Jannetje Verleg-Hagoort

Zij was het oudste lid van onze gemeente.

Ze woonde sinds haar huwelijk met Bertus Verleg in Medemblik. Samen hadden ze een kruidenierszaak aan de Oosterhaven. Ze was een harde werker en na het overlijden van haar man zette ze de winkel voort samen met haar zoons.

Toen een van haar zoons naar Canada emigreerde betekende dit ook het einde van de winkel. Het winkelgedeelte werd verbouwd tot woning. Daar heeft ze nog vele jaren gewoond.

Ze was een opgewekte, sterke vrouw, die bergen kon verzetten. Ze stond altijd klaar voor haar gezin met kinderen.

Ze was in onze gemeente penningmeester van de bloeiende hervormde dameskrans, ze kon prachtig handwerken en wat zij maakte werd graag gekocht.

Op de Romantische Markt stond zij leien te verkopen ten bate van het nieuwe dak van de Bonifaciuskerk, en tenslotte was ze een trouw bezoeker van de ouderenmiddagen.

Alweer 12 jaar woonde ze in Huize St. Martinus, waar ze het prima naar haar zin had. De laatste 5 jaar werd het stil om haar heen. Ze leefde in haar eigen wereld en had geen contact meer met haar kinderen. Haar dochters bleven haar trouw bezoeken, maar er was weinig tot geen herkenning meer.

Zo mocht ze dan overlijden, enkele maanden voordat ze 100 jaar zou worden.

Na een dienst van Woord en Gebed hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de oude begraafplaats aan de Compagniesingel.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe voor de tijd die komt. Dat zij zich gedragen mogen weten door de Eeuwige God.

Ds. Tineke Don
(met dank aan Annie Visser)

Overdenking

“Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.” (Mat. 5:1-2)

De komende weken lezen we uit de Bergrede, zoals we die vinden in het evangelie van Matteus. Het is een belangrijk gedeelte uit het Nieuwe Testament.

Jezus spreekt tot zijn leerlingen, maar hij heeft de schare (letterlijk) op het oog. De binnenste kring hoort Jezus spreken, maar ze zijn er zich goed van bewust dat Jezus' woorden betrekking hebben op vele, vele mensen.

Jezus heeft de scharen op het oog, net zo goed als politici, mediamensen en beleidsmakers die op het oog hebben, alleen op een totaal andere manier. Niet als 'dom', heimelijk veracht stemvee, de naamloze consument, de kijkcijfermensen maar als vrije, mondige burgers van het Koninkrijk. Jezus ziet wat in de scharen, hij kijkt niet op ze neer, maar heeft ze ten diepste lief.

In de Bergrede kondigt Jezus via zijn leerlingen de nieuwe orde van het Koninkrijk aan. En dat is geen ideaal, geen theoretische ethiek, maar allereerst levende werkelijkheid.

Alleen al doordat Jezus zijn eigen woorden belichaamt, hij is als het ware wat hij zegt. De Bergrede is geen dromerij, maar realiteit, net zoals Jezus realiteit is. Alleen daardoor kun je er niet omheen. En tegelijk is de Bergrede het profiel van mensen die zich door Jezus laten meenemen.

In de Bergrede ontvouwt Jezus het beleidsplan a het Koninkrijk, je zou kunnen zeggen, de Bergrede is zoiets als de troonrede van de Koningin op Prinsjesdag, met dien verstande dat de troonrede de voornemens van het kabinet onthult, terwijl de Bergrede het fundament van Jezus' werk en leven, van Gods Koninkrijk omschrijft.

Stap voor stap horen we hoe wij mee betrokken worden in het worden en komen van het Koninkrijk. Laten we dat de komende weken goed tot ons door laten dringen.

Wij zijn het, die daar op de heuvels bij Tiberias zitten, wij zijn het tot wie Jezus spreekt, wij zijn de handen en voeten van de Heer, het is onze gemeente in Medemblik, die mee mag op die weg naar Gods toekomst.

Dat mag ons bescheiden maken en tegelijk bemoedigen.

Ds. Tineke Don

Uit de pastorie



Na een maand werken op halve kracht kom ik er steeds meer achter, dat ik toch

wel erg ziek ben geweest. Alle werk kost vreselijk veel energie en doe ik even iets te veel, dan schieten de tranen zomaar weer tevoorschijn.

Ik heb diverse pastorale bezoeken afgelegd, een begrafenis en twee kerkdiensten (mee) voorbereid en gedaan, drie vergaderingen bijgewoond, in feite meer dan de werkbegeleiding adviseerde. Maar ja, zo zit ik ook in elkaar. Rustig aan doen blijft voorlopig nog het motto.

De ARBO-arts en de werkbegeleiding van de kerk geven me goede adviezen en die probeer ik zorgvuldig op te volgen. Des te eerder ben ik weer een beetje de oude. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.

Inmiddels ben ik ook besprongen door een soort griepvirus, snipverkouden, zonder stem, koortsig etc. Het zit dus even niet mee. Maar we

houden moed, het komt weer goed. Ik doe mijn best. Voor de activiteiten in de gemeente betekent dit alles, dat de aangekondigde zangmiddag op 16 februari wordt uitgesteld.

Een groet voor u allen,

Ds. Tineke Don

BEZOEKWEB

Wilt u bezoek ontvangen van



iemand van de kerk, of wilt u iemand onder de aandacht brengen van

het bezoekweb, neem dan contact op met bezoekcoördinator Hieke van der Goot, Westerhaven 15, ☎ 542802.

b.g.g. Laura van Bergen, Turfhoek 10, ☎ 541684

Mededelingen

Grote Denkers over de toekomst

4^e aflevering, thema: Verlangen naar verbondenheid- voorbij de nostalgie

Hieronder volgen weer wat punten die door verschillende denkers werden uitgesproken en waarover we na de film met elkaar van gedachten wisselden.

We zijn wereldburgers met het verlangen om ons thuis te voelen. In de jaren '50 kenden we elkaar en voelden we ons geborgen, nu kan er een gevoel van vervreemding ontstaan en van langs elkaar heen leven.

- Opperrabijn Jonathan Sachs: Door veel elementen voel je je ergens thuis, b.v. door de taal, religie, opleiding, sportclub, land. Een belangrijk element wordt vaak vergeten, nl. **zelf iets bijdragen aan de samenleving, iets teruggeven aan de samenleving.** Dat maakt dat je deel voelt uitmaken van een samenleving. Door elke groep om een bijdrage te vragen, bouw je een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.
- Zainab Al-Suwajj (oprichtster American Islamic Congress: **Thuis is daar waar stabiliteit, veiligheid en kansen zijn.**

- Ian Buruma (publicist) Thuis hoeft niet exclusief te zijn, er moet ook ruimte voor anderen zijn. Saamhorigheid krijg je ook door de media en bekende mensen. Dat zijn bindende factoren.
- J.Sachs: De samenleving als een landhuis: er is een gastheer en er zijn gasten, het is niet je thuis. Een samenleving als hotel, het blijft een hotel, je voelt je er niet thuis. De oplossing: de samenleving is een huis dat we samen bouwen, dan voelt iedereen zich thuis.
- Nasr Abu Zayd (koranwetenschapper): Identiteit is complex, je bent rijker dan je denkt. Hoe rijker de identiteit, hoe meer je deelt met andere mensen. De staat zou mensen niet moeten toestaan in hun geïsoleerde omgeving te blijven. Zij moet zeggen: nu bent u staatsburger, nu hebt u een identiteit en die vereist dat u dit en dat doet.
- Zainab Al-Suwajj: Niet slachtoffer zijn, maar denken: wat is nodig om er bij te horen. Wie willen we zijn, wie willen we worden. We hebben als burger rechten.
- Antjie Krog: Dingen die kunnen helpen om anderen te begrijpen: verdiepen in verhalen, liederen,

geschiedenis, teksten en bewegingen.

- J.Sachs: Leer uit de geschiedenis. Laat zien waar angst toe leidt. Angst groeit uit tot haat. Wees trots op je eigen waarden, dan kun je ook de ander vragen om er respect voor te hebben en vragen er aan deel te nemen.

Een politieke beweging die gedreven wordt door angst voert een slecht beleid.

De Pastorale Raad heeft het fijn gevonden deze avonden voor te bereiden en uit te voeren. De opkomst was goed en de meesten, op een enkele uitzondering na, hebben alle avonden bezocht. De avonden waren interessant en leerzaam, stemden tot nadenken en de behoefte om er met anderen over te praten. Deze laatste avond werd besloten met het volgende gedicht:

Ik geloof dat ik geen groter
geschenk kan *ontvangen*
Dan door de ander
Te worden gezien
Te worden gehoord
Te worden begrepen
En aangeraakt

Het grootste geschenk dat ik
kan *geven*
Is de ander te zien
Te horen, te begrijpen
Aan te raken.

Wanneer dat gebeurt
Voel ik dat er contact is gelegd



‘Medemblik helpt Motherwell’: Het doel is gehaald!!

In oktober 2009 bezocht een aantal leden van de Protestantse Gemeente Medemblik een zustersgemeente in Port Elisabeth in Zuid-Afrika. Er werd ook een bezoek gebracht aan de township Motherwell.

In Motherwell is ds. Rodney Thabane predikant van een gemeente met een erbarmelijk slecht kerkgebouw: lek en opgetrokken uit roestige golfplaten. Het kerkgebouw in de township is veel meer dan alleen maar een gebouw waar kerkdiensten worden gehouden. Het is vooral een gemeenschapscentrum van waaruit allerlei activiteiten voor de plaatselijke bevolking worden georganiseerd. Momenteel is men in Motherwell bezig middelen te verzamelen voor het bouwen van een nieuw kerk- en gemeenschapsgebouw.

Na terugkomst in Medemblik is besloten om met verschillende acties de inwoners van Motherwell te steunen in hun streven naar een nieuw gebouw. Daarvoor is de stichting 'Medemblik helpt Motherwell' in het leven geroepen. Op 5 februari 2010 was de eerste activiteit: een snertmaaltijd in de Bonfoyer. De actieperiode werd afgesloten op zondag 23 januari j.l. met een feestelijke oecumenische kerkdienst in Afrikaanse sfeer door de medewerking van het Jambo-koor.

Andere activiteiten waren o.a. een sponsorfietstocht op Hemelvaartsdag, een collectebus bij het koffiedrinken na de wekelijkse kerkdiensten, filmavonden, rommelmarkt, oliebol- en pannenkoekenverkoop. De stichting kreeg een tweetal giften uit legaten en ook de collectes bij de Avondmaalsvieringen in de Bonifaciuskerk waren in 2010 bestemd voor Motherwell.

Het aanvankelijke streefbedrag werd al snel verhoogd naar €15.000,00. Op de laatste zondag van de actieperiode stond dat al bijna op de rekening. Door de geweldige opbrengst van de collecte tijdens de drukbezochte afsluitende zondag (€ 1.096,82!!) werd het

optimistische streefbedrag zelfs ruimschoots overschreden. **De totale opbrengst van de actie 'Medemblik helpt Motherwell' kwam hiermee op € 15.846,49.**

Allen die hebben bijgedragen aan het succes van de actie: Hartelijk dank!!

Ook na het afsluiten van het actiejaar zullen de betrokkenen bekendheid blijven geven aan de ontwikkelingen in Motherwell.

PS. Vlak voor het inleveren van dit blad kwam nog het bericht dat we van de parochie St.Martinus een gift van € 200,- mogen verwachten. Dat brengt de eindstand dus op een prachtige **€ 16.046,49.! Heel veel dank.**

Kerkschoonmaken



Dinsdag 8 februari willen we de kerk schoonmaken. De stoelen, banken en het

houtwerk moet gewreven worden en de vloeren moeten worden gedweild.

We zouden heel blij zijn als U komt helpen, vooral voor de vloeren hebben we mannen nodig.

We beginnen om 9 uur.

U kunt zich opgeven bij Simone Voorthuyzen en Hieke van der Goot.

Samen aan tafel: enige wijzigingen



Het gaat goed met de maaltijden in de kerk. De laatste keer hadden we 31 deelnemers. En dat is behoorlijk veel, maar wel gezellig. Wij denken dat er ergens een grens ligt, maar we gaan ervan uit dat die ligt bij maximaal 36 deelnemers: dat moet nog net te doen zijn. De sfeer zit er meestal goed in. Wel zijn er enige wijzigingen. Noteer die goed want daarmee wijken we af van het jaarprogramma dat u in uw bezit hebt.

De volgende maaltijden zijn op 15-2 (**i.p.v. 8-2**), 8-3, 12-4 (**extra maaltijd**), 3-5 (**in plaats van 10-5**) en de laatste als afsluiting van het eetseizoen is dan op 7 juni.

12-4 komt in de plaats van de broodmaaltijden tijdens de vastenperiode. Tineke Don heeft laten weten op dit moment de organisatie van de broodmaaltijden nog niet voor haar rekening te kunnen nemen en heeft ons verzocht in plaats daarvan een extra maaltijd in te lassen. Dat doen we dus graag.

Het wordt dan geen broodmaaltijd maar een gewone warme maaltijd (eens kijken op welke manier we de soberheid van de vastentijd daarbij kunnen realiseren: denkt u gerust mee). De volgende maaltijd gaan we zoals afgesproken "aan de rol". Na een voorgerecht gaan we kijken of we diverse groetensoorten in een rolletje kunnen aanbieden en uiteraard zorgen we voor een passend vleesgerecht erbij. Het nagerecht wordt ook weer in stijl verzorgd dus wij rekenen weer op een fijne avond. Maar let dus op de gewijzigde datum. Daarnaast nog een paar wijzigingen.

De sfeer zit er steeds goed in, dat is zeker, maar blijkbaar zo goed dat we bij de afrekening vrijwel altijd merken dat er 1 a 2 personen vergeten hebben om af te rekenen. Met zoveel mensen is het ook best moeilijk om dat allemaal te regelen en eraan te denken. Wij zullen voortaan het kistje niet meer neerzetten maar zullen het kistje tijdens de maaltijd rond laten gaan zodat iedereen zijn of haar bijdrage van 5 euro op dat moment in het kistje kan doen. Dit voorkomt dat iemand het vergeet.

Dan hebben we nog de afwasmachine die op die avond het werk niet aankan. Hij is misschien niet geschikt

voor de diverse soorten vaat die we hebben.

Wij willen dat anders gaan doen om ook te voorkomen dat we veel te lang bezig zijn om na de maaltijd de boel weer schoon op zijn plaats te krijgen.

Kopjes en glaswerk gaan gewoon door de machine heen, maar de andere zaken moeten voortaan op de hand afgewassen worden. We zorgen dan dat we voldoende heet water in koffiekanen klaar hebben staan zodat we ook niet met een lege boiler zitten. Het is de bedoeling dat na iedere gang 2 of 3 personen zich over de vaat gaan buigen. We hebben dan genoeg warm water om soepkommen, borden, bestek etc met de hand af te wassen. Met medewerking van iedereen houden we onze spullen dan keurig schoon! Wij zullen inventariseren wie willen afwassen bij de maaltijden en hopen dat zoveel mogelijk verschillende mensen dit karwijtje zo nu en dan klaren: dan spreiden we het werk. Wij verheugen ons alweer op de volgende maaltijd!

Klaas van Duijn en Ron van der Haring

Kerkenveiling 12 maart 2011



De kerkenveilingcommissie is weer bij elkaar geweest en wij hebben besloten om ook dit jaar weer een kerkenveiling te organiseren. Op zaterdag 12 maart willen we de veiling houden in de Noordbeuk van de kerk. We hopen op een grote opkomst met heel veel kooplustige mensen. Als er veel mensen zijn wordt het vanzelf ook gezellig. Neemt u vooral ook de burens, vrienden, kinderen en kennissen mee. De opbrengst is voor het onderhoud van de Bonifaciuskerk en die kerk is van alle Medemblikkers! Veel mensen bezoeken de kerk ook voor tentoonstellingen, concerten en voorstellingen. Dus komt u allemaal. Dit jaar gaan we alleen bij de bedrijven en winkels langs de deuren. Iedereen die iets heeft voor de veiling kan dat komen afleveren op zaterdag 21 februari en zaterdag 28 februari in de Bonifaciuskerk van 9.00 tot 12.00 uur. Verder kunt u op

onderstaande adressen uw
veilingkoopjes afgeven:

Elly van de Heijden.

Bottelierstraat 20. Tel. 543336

Pieter Dijkstra. Meerlaan 6

Tel.543895

Geke Geveke. Westereiland

116. Tel.543715.

U kunt ons ook bellen om de
spullen op te halen.

Hebt u nog leuke ideeën, dan
horen we die graag, want de
veiling is voor en door ons allen.

Ook op de website van de kerk
kunt u de contactadressen
vinden:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

De kerkenveilingcommissie.

Lezen:” Het doet wat met je”

Onlangs stond er in mijn krant
het volgende te lezen: “Pak een
goed boek en je wordt vanzelf
rustig. Al na zes minuten lezen,
neemt je stress af met maar
liefst 68 %.



Lezen.

Al vanaf de
boekdrukkunst
houden mensen
zich daar mee

bezig. Hele bibliotheken worden
vol boeken gestopt en er wordt
veel energie gestoken in
projecten om toch vooral goed
te leren lezen.

Waarom is dat lezen toch zo
belangrijk en waarom doen veel

mensen dat graag. Is het een
simpel tijdverdrijf, vulling van de
lege uurtjes of is er nog een
andere drijfveer?

Kan het ook zijn dat een goed
boek iets met je doet? Dat we
er iets in herkennen dat op de
een of andere manier iets in
ons wakker roept.

Deze vragen en nog vele
andere willen we op een avond
met elkaar bespreken.

Daarvoor willen we een ieder
die hierover wil meedenken
uitnodigen om samen met de
vaste leeskring in gesprek te
gaan over dit onderwerp.

Om een goed gesprek met
elkaar te hebben zijn er enkele
voorbereidingen nodig.
Ieder die zich aanmeld krijgt ter
lezing een krantenartikel over
dit onderwerp en ten tweede is
er het verzoek om een boek
mee te nemen dat je bijzonder
getroffen heeft, wat misschien
wel iets in je leven veranderd of
verduidelijkt heeft. Een boek
dat je bezighoudt.

We willen bij elkaar komen op
donderdag 31 maart om 20 uur
in de Bonfoyer.

Leg die avond dus vast in je
agenda. Ieder is van harte
welkom, ook mensen buiten
onze kerkelijke kring
Je kunt je aanmelden bij Laura
van Bergen (tel. 541684)

Uit de kerkenraad



In oktober heeft ds. Tineke Don aangegeven, dat ze helaas haar werkzaamheden moest opschorten.

Vooraf in de decembermaand hebben we haar erg gemist. Gelukkig heeft ze geprobeerd om in januari weer voor 50% te beginnen.

De kerkenraad werkt er samen met haar aan, dat zij zo spoedig mogelijk haar werkzaamheden weer kan oppakken.

Voorlopig is dat voor 50%.

Daarom worden keuzes gemaakt welke werkzaamheden worden gedaan en welke nog niet.

Nu heeft ds. Don een begrafenis geleid en zal zij alleen in de geplande diensten voorgaan en pastorale bezoeken afleggen. Uitbreiding zal plaatsvinden in overleg met de kerkenraad.

U zult haar helaas dus nog even moeten missen bij alle andere bijeenkomsten, zoals de gemeenteavond, vorige week. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie en dat we ons gesteund mogen weten door u als gemeente.

En dat u begrijpt, dat alles er op gericht is, dat ze zo goed

mogelijk herstelt zodat ze weer volledig kan functioneren. Per maand wordt bekeken wat mogelijk is.

Namens de kerkenraad,
Dicky Poot, scriba.

College van Kerkrentmeesters



Kerkebalans 2011: Een Kerk is van blijvende waarde.

Tot onze grote vreugde heeft de actie kerkebalans tot 28 januari € 50.078,80 aan toezeggingen opgebracht. Er moeten nog een aantal toezeggingen binnen komen, dus wij hopen dat we uiteindelijk nog een hogere eindstand zullen bereiken. Als we dan bedenken dat er toch weer een aantal mensen verhuist is en een aantal mensen is overleden, dan is dit een geweldige opbrengst. Wij willen langs deze weg allereerst alle gevers heel hartelijk bedanken. Geweldig dat u steeds ieder jaar weer bijdraagt om onze gemeente in stand te houden.

Wij willen ook alle lopers heel hartelijk bedanken. Wij weten dat u soms wel drie tot vier keer opnieuw een adres bezoekt om toch de enveloppe met toezegging op te halen. Geweldig werk en wij waarderen het zeer.

Het College van
Kerkrentmeesters.

Wisseling van penningmeester

Het is goed dat er af en toe in ons kerkelijk bestel een wisseling van de wacht is. Goed omdat een kerkgemeenschap niet moet draaien op almaar dezelfde mensen.

Daarom heb ik afgelopen zomer besloten het penningmeesterschap over te dragen en mijn tijd weer vrij te hebben voor andere zaken.

Heel fijn dat het College van Kerkrentmeesters dhr. Piet Schenk bereid gevonden heeft dit stuk kerkenwerk op zich te nemen. Hij is een waardig opvolger en de financiën zijn bij hem in goede handen.

Terwijl ik dit schrijf ben ik bezig de laatste hand te leggen aan de boekhouding, zodat dhr. Harm van de Wetering er weer een mooi rapport van kan maken.

Voor U als gemeentelid verandert er niet veel, behalve dan het adres voor de

betalingen van kerkblad en solidariteitsbijdrage en ook de aankoop van collectebonnen verhuist naar Vlietsingel 20 1671 MZ.

Als penningmeester heb ik weinig te klagen gehad. De meesten van u waren trouw in hun betaling. Toch waren er steevast een aantal gemeenteleden die ik zeker twee tot drie keer moest manen om hun kerkblad te betalen. Ik hoop dat dit de nieuwe penningmeester bespaard blijft want het is heel vervelend. Voor diegene die een acceptgiro ontvangt is het een handtekening en misschien een loopje naar de brievenbus, voor een penningmeester, die dit werk toch ook maar vrijwillig doet is het een veelvoud aan werk.

Ook in een kerkelijke gemeente moeten we zuinig op elkaar zijn. Spaar dus de nieuwe penningmeester!!

Ik dank iedereen voor het vertrouwen dat u in mij gehad heeft.

Laura van Bergen

Postadressen
verpleeghuizen en
ziekenhuizen

Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn

Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn

Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel

AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn

Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke

Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik

Uit de gemeente
Blijf in contact met uw kerk

Wilt u a.u.b. zo spoedig
mogelijk mutaties (verhuizing,
geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Ina Mellema,
Parklaan 18, 1671 HG
Medemblik. tel. 543951



Verhuisd:
Kimberly Leijen
van Turfhoek 17
naar Torenstraat 11

Mw. M. Brinkman-Oosterhaven
van Valbrug 47
naar Valbrug 44

Ingekomen van de geref. kerk
van Opperdoes;
Dhr. R. Pasterkamp,
Achtereiland 2B

Bedankt voor het
lidmaatschap van de kerk:
Mw. J. Brandt,
Schuitemoederslaan 12

Arjan v.d. Wetering,
Bottelierstraat 54

Fam. Stoelwinder,
Lichtewaterlaan 7

Overleden:

Mw. Jannetje Verleg-Hagoort
in de leeftijd van 99 jaar

Verjaardagen:



14 februari:

Dhr. J. Speelman
Droge Wijmersweg 5-98,
Wervershoof

15 februari:

Dhr. F. Bloemhof
Gasthuysweydt 44

19 februari:

Dhr. L.J. Smoor
Pekelharinghaven 11

21 februari:

Mw. D.P. Bomekamp-Visser
Westersingel 3

3 maart:

Dhr. J. Beek
Wijdesteeg 17

4 maart:

Dhr. J. Verspoor
Compagniesingel 20

Agenda



Dinsdag 8 februari

9.00 uur
Kerk
schoonmaken

Woensdag 9 februari

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

Dinsdag 15 februari

14.30 uur
In de Bonfoyer
Ouderenmiddag

18.00 uur
In de Bonfoyer
Samen aan tafel

Woensdag 16 februari

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

Dinsdag 22 februari

19.30 uur
In de consistoriekamer
Vergadering Pastorale Raad

Woensdag 23 februari

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

Woensdag 2 maart

19.30 uur
In de Bonfoyer
Cantorij

Leesrooster om thuis te lezen

za. 5	Jesaja 56:1-8	Gods belofte voor iedereen
zo. 6	Jesaja 56:9-57:6	Let op het einde
ma. 7	Jesaja 57:7-13	Afgodsprostitutie
di. 8	Jesaja 57:14-21	Een weg terug
wo. 9	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
do. 10	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
vr. 11	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
za. 12	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
zo. 13	Matteüs 5:17-26	Wet met evangelie
ma. 14	Matteüs 5:27-37	Hard voor jezelf ...
di. 15	Matteüs 5:37-48	... mild voor anderen
wo. 16	Matteüs 6:1-6	Niet voor de bühne
do. 17	Matteüs 6:7-15	Kinderen die vragen...
vr. 18	Matteüs 6:16-23	Vast vrolijk
za. 19	Jesaja 58:1-5	Geen vormen ...
zo. 20	Jesaja 58:6-14	... maar normen
ma. 21	Jesaja 59:1-8	Aan God zal het niet liggen
di. 22	Jesaja 59:9-15a	Schuldbewust
wo. 23	Jesaja 59:15b-21	De HEER redt en bevrijdt
do. 24	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
vr. 25	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
za. 26	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
zo. 27	Matteüs 6:24-34	Zorgplan
ma. 28	Matteüs 7:1-14	Inzicht
di. 1	Matteüs 7:15-8:1	Hogere bouwkunde
wo. 2	2 Korintiërs 1:1-11	Met de moed der hoop
do. 3	2 Korintiërs 1:12-22	Ja en amen
vr. 4	2 Korintiërs 1:23-2:13	Vreugde en verdriet

Adressen

- Predikant: Ds. T. Don, Meerlaan 40 A, ☎ 570012
predikant@bonifaciuserkerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters: vacant
- Diaconie: R. Arendse, Westerdijk 5, ☎ 544156
Rekening diaconie: J.P. Reinstra, Vlietsingel 49, ☎ 542043
527182 (giro) of 1324.03.366 (bank)
- Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank)
- Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc. t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank)
P. Schenk, Vlietsingel 20, ☎ 543395
- Z.W.O.: t.n.v. ZWO Prot. gemeente te Medemblik
5338820 (giro)
- Bonifaciuserkerk: ☎ 542207
- Bonifaciuserkerk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17,
☎ 541578
- Vermenigvuldiging en verspreiding: L. Smoor, Pekelharinghaven 11, ☎ 544642
- Redactie: N.F. Vlaming, Meerlaan 40A, ☎ 608841
onderweg@bonifaciuserkerkmedemblik.nl
- Website kerk: www.bonifaciuserkerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad à € 9,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18, ☎ 543951

