

Onderweg, oktober 2016



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 2 oktober. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. H.K. Zijlstra uit Creil.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk en Israël,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 9 oktober. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 16 oktober. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp.

Collecte: 1^e Diaconie: Werelddiaconaat,
2^e Kerk: Energiekosten.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 23 oktober. aanvang 10.00 uur. **Viering Avondmaal. Bevestiging ambtsdrager.**

Onthulling kunstwerk gedachtenishoek (zie blz. 6).

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Solidaridad.
2^e Kerk: Kerkmuziek.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 30 oktober. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie; Hervormingsdag,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Onderweg, oktober 2016

zondag 6 november. aanvang 10.00 uur.

Liturgische schikking: Floris-groep. **Dankdienst** (zie. blz. 10,11).

Gezamenlijke dienst met de Prot. Gemeente THOMAS.

Voorganger: ds. C. Mataheru.

Collecte: 1^e Diaconie:

 2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Overdenking

Licht

omdat de duisternis
zo zichtbaar is
omdat er steeds weer
donkere wolken zijn
omdat onvrede en onrust
hun schaduw vooruitwerpen
een licht om te ontsteken
een vlam
die warmte geeft
om de moed niet te verliezen
om de hoop die dooft
weer aan te wakkeren
om te blijven geloven
in wat komt
een wereld
waarin het Licht
iedereen omstraalt

*Greet Brokerhof- van der Waa,
ingezonden door Hannie Huttinga.*

Van de predikant

In het vorige kerkblad schrijft ons gemeentelid Wim Bakker in zijn fraaie ingezonden bijdrage: “Zolang hij praatte zei God niets. Gelukkig was de zuurstof beperkt en Andries zweeg. God kreeg even de gelegenheid iets terug te zeggen.”

Daarmee raakt Wim aan een heel oud en bekend theologisch thema, namelijk dat van de ‘afwezige God’. Of beter: in zijn verhaal juist de aanwezige God, want God spreekt terug.

Niet alle mensen kunnen dat altijd zo ervaren. Ik krijg ook wel eens de vraag ‘helpt bidden?’, God spreek nooit terug als ik Hem iets vraag.

In het tijdschrift Kerk en Theologie van april dit jaar wordt hetzelfde thema aangeroerd (Luco van den Brom, Kroniek, p.185-188). Het stuk gaat onder meer over de vorig jaar overleden schrijver Joost Zwagerman. “Hij kon niet de taal vinden om God aan te roepen en met God om te gaan met God als goede verstaander en begripvolle toehoorder,” schrijft Van den Brom. Zwagerman liet namelijk een bundel gedichten na, die na zijn dood zijn verschenen onder de titel Wakend over God. Daarin leest Van den Brom “een wanhopig mens die tot God schreeuwt om contact.” Als een verlaten Job schreeuwt hij, maar hij vindt alleen maar leegte.

Zwagermans hele Godsbeeld was uit elkaar geknapt. Het was een leegte, een niets. Een niets dat hem schrijnend tot zijn zelfmoord dreef. Wat moeten wij hiermee? Een antwoord geeft Van den Brom in zijn artikel niet. Misschien wel omdat er geen antwoord is. Voor Zwagerman kunnen wij geen antwoord formuleren. Wij kunnen alleen voor onszelf zoeken waar die God is, Wie Hij is en of Hij naar ons luistert of niet.

Zoals ‘onze’ Wim Bakker het opschrijft vind ik het mooi: als wij even zwijgen krijgt God de kans om te antwoorden. Geven wij God die kans? Zwagerman schreeuwde en schreeuwde. In wanhoop. Hij schreeuwde tot een grote leegte, zijn stem verdween in een enorm niets. Hij was niet de eerste die dat zo ervoer. Die ervaring wens ik niemand toe. Het enige wat ik kan zeggen is: laten wij proberen te luisteren. Geven wij God de kans? In onze eigen levens? Laten wij Hem spreken? Of zijn onze hoofden al te vol met gedachten die geen ruimte laten?

Onderweg, oktober 2016

Ik moest denken aan Samuel. Hij werd geroepen, maar herkende de stem niet. 'U hebt mij toch geroepen?' vroeg hij tot tweemaal toe aan de oude Eli. Maar de derde keer sprak Samuel, op aanraden van Eli: "spreek Heer, uw knecht hoort." Soms moeten wij in die houding oefenen. Spreek Heer, wij luisteren naar U. Als wij God ruimte geven, dan zullen wij Hem ooit herkennen. En pas dan zien wij hoe vaak wij hem hebben misverstaan.

(Bovengenoemd artikel van prof. Van den Brom wil ik graag in onze gespreksgroep bespreken. Wie mee wil praten is van harte welkom. U vindt de aankondiging verder in dit blad.)

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Grietje Overweel-Kramer (1936-2016)

Op dinsdag 16 augustus ontmoette ik Riet 's middags, op een eenpersoonskamertje op de vierde verdieping achterin het Westfriesgasthuis. Ze lag al een week in het ziekenhuis en zat een boek te lezen. Ze was optimistisch. De onderzoeken wezen niet op iets ernstigs. Ze liet me de foto's zien van haar 80ste verjaardagsfeest afgelopen juni in de Bonfoyer. Optimistisch zeiden we gedag. Niet wetende dat die nacht een herseninfarct haar zou treffen die er de aanzet toe gaf dat er twee lange weken later een einde aan haar aardse leven zou komen.

Riet herinner ik mij als een bescheiden Riet. Toegewijde Riet. Zachtmoedige Riet. Dappere Riet. Makkelijk was haar leven niet. Nog steeds kende ze haar zorgen. Vooral zorgen over anderen. Over zichzelf maakte ze zich niet veel zorgen: ze droeg alles wat haar in het leven trof met een onverwoestbaar vertrouwen en oprecht geloof. Sinds 2014 was zij opnieuw ouderling. In het verleden was ze ook voorzitter van de kerkenraad geweest. Die rol paste haar niet, heeft ze mij eens verteld, maar anderen prijzen haar juist om die periode: Riet kon luisteren en rustig iedereen aan het woord laten. Zij bewaarde de rust.

Wij zullen haar missen in onze geloofsgemeenschap. Haar kinderen Theo, Joke, Ingrid en hun gezinnen zullen hun (groot)moeder missen.

Onderweg, oktober 2016

En tegelijkertijd was het goed. Riet was er klaar voor om haar leven af te ronden. In de laatste twee weken, toen duidelijk werd dat het einde zou komen, heeft ze zich erbij neergelegd. Van iedereen die haar dierbaar was heeft ze afscheid kunnen nemen. Dat was soms emotioneel, maar vooral heel goed. Zelden zie je iemand zo mooi het leven afronden en loslaten. Ze heeft haar bestaan samen met God gewoon voortgezet in de eeuwigheid.

Dank aan collega ds. Mataheru voor zijn geweldige inzet tijdens mijn afwezigheid.

ds. Oane Reitsma.

Gespreksgroep

Het derde seizoen van de gespreksgroep in onze gemeente begint in oktober. Op verzoek van de deelnemers proberen we in onze gesprekken wat meer in te gaan op de actualiteit van onze samenleving, en vooral op de vraag hoe wij daar als gelovigen tegenaan kijken en daarin staan.

Als opzet heb ik gekozen om de komende drie keer steeds een artikel uit De Verdieping van het dagblad Trouw als uitgangspunt te nemen. Wij proberen zicht te krijgen op wat er gebeurt in de wereld en we gaan in gesprek over hoe wij daar tegenoverstaan als gelovigen en als kerk. Denk aan de recente gebeurtenissen in Turkije, waar religie een grote rol in speelt, of bijvoorbeeld de plek van monastieke spiritualiteit in onze moderne wereld, naar aanleiding van een mooi interview met hedendaagse een monnik over zijn kloosterleven. Eén van de deelnemers bracht een achtergrondartikel in van de in gelovige kringen momenteel populaire priester-schrijver Tomás Halík. Kortom: stof zat om onder het genot van koffie en thee met elkaar van inspirerende gedachten te wisselen.

Iedereen die mee wil praten: schuif vooral aan! We zijn gewend in een sfeer van vertrouwen elkaar te ontmoeten, waar ieders mening evenveel waard is en wij elkaar in onze waarde laten.

Data: 4 oktober, 1 november, 6 december.

Opgeven bij ds.a.reitsma@gmail.com of 0227-820490.

Nieuw kunstwerk in de gedachtenishoek

Vorig jaar, begin november, hebben wij, rechts onder de kansel in onze kerk, de gedachtenishoek geïntroduceerd. Daar bewaren, ja koesteren wij witte steentjes met daarop de naam van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. In het hart van het liturgisch centrum, willen wij hun namen gedenken en drukken wij symbolisch met een kaars uit dat Gods licht over hen allen schijnt.

Die gedachtenishoek zal een nog meer bijzondere en waardige gedenkplek in onze kerk worden. Er is namelijk aan de glaskunstenares Nataliya Vladychko uit Hoogwoud gevraagd een kunstwerk te maken, met het doel om van de gedachtenishoek een mooie gedenkplek te maken voor wie ons zijn voorgegaan. De liturgiecommissie had al allemaal ideeën hoe het eruit zou kunnen zien! Veel van die ideeën heeft Nataliya meegenomen in het kunstwerk. Ook heeft zij rekening gehouden met de kleuren van de gebrandschilderde ramen ter hoogte van de kansel en gedenkhoek. En zo is er in een intensief proces van overleg en waar kunstenaarschap een prachtig kunstwerk ontstaan. De kunstenares schrijft er het volgende over: “De kleuren zijn geïnspireerd door de ondergaande zon - symbool van de (landelijke) kerk. Zee en water horen bij Medemblik; de uitvarende boot verwijst naar verlaten en weg varen. Ik zal dit object in casting techniek uitvoeren en in een speciale ovenboard smelten. Daardoor krijgt het glas een extra reliëf en glans. Door een reliëf in het board te maken/gutsen valt het licht speels door het glas. De kleuren (uitloop van geel-oranje en rood voor de lucht en donker paars-blauw voor het water) wordt met glaspoeders aangebracht.”

Het centrale thema van het kunstwerk komt uit psalm 139, 10: “ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.” Deze tekst staat ook ingebakken in één van de twee glasobjecten van het kunstwerk. In de dienst van 23 oktober zullen wij dit nieuwe, permanente kunstwerk onthullen. Een prachtige nieuwe aanwinst van moderne kunst in onze kerk, dat harmonisch past binnen het historische interieur van onze kerk.

Bent u nieuwsgierig? Komt dat zien! 23 oktober, in de ochtenddienst.

ds. Oane Reitsma.

Antependium bij Uitvaart

In het vorige kerkblad schreef ik over het gebruik van de antependia (het antependium is het gekleurde kled dat symbolisch als een 'voorhangsel' over de tafel hangt) bij uitvaarten. Ik schreef daar dat we kunnen kiezen voor verschillende kleuren, al naar gelang de gelegenheid, of vooral: de tijd van het kerkelijk jaar. Het is niet zo dat het avondmaal maar één kleur kent. Hoe zit dat bij uitvaarten? Bij uitvaarten is het ook mogelijk voor verschillende kleuren te kiezen, omdat de verschillende kleuren als het ware verschillende gemoedstoestanden kunnen uitdrukken. Natuurlijk is er altijd verdriet bij een begrafenis, maar het ene 'geval' is duidelijk anders dan het andere. Vaak wordt er gekozen tussen de kleuren wit of paars. Meestal is de keuze voor het kleur antependium een goed begin om met de nabestaanden het gesprek over de dienst te beginnen: welke boodschap moet de nadruk hebben? Ik geef een voorbeeld. Stel dat iemand op jonge leeftijd overlijdt. Er is dan groot verdriet bij de ouders. Als jonge mensen overlijden, kan dat zijn door ziekte, door een ongeluk of door zelfmoord. In alle gevallen is dan de ontreddering groot, de rouw diep voor de achterblijvende ouders en naasten. Het ligt dan bijna voor de hand om voor de kleur paars te kiezen. Paars drukt inkeer uit, verdriet en diepe rouw. Immers, in de paarse tijden van de liturgische kalender (de veertigdagentijd en advent) zingen we ook nooit lofliederen. Het is de tijd van inkeer, van pijn. Hoe anders is het als iemand op hoge leeftijd na een gevuld en afgerond leven vredig inslaapt. Ook dan is er verdriet bij de nabestaanden, maar dat is vaak minder traumatisch, omdat het overlijden niet onverwacht is. Dan zou men voor wit kunnen kiezen, om de vredigheid te benadrukken van het Koninkrijk der Hemelen, waarnaar de overledene ons is voorgedaan, naar wij geloven. Wit benadrukt dat ons leven verder gaat. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar God een plan met onze levens heeft en dat het leven van deze mens niet voor niets is geweest. Precies daarom gebruiken wij ook wit op de gedachteniszondag (de 'laatste zondag van het kerkelijk jaar'). Dit zijn slechts twee voorbeelden. Het kan net zo goed omgekeerd. Bij jonge mensen of onverwachte overlijdens kan men ook voor wit

Onderweg, oktober 2016

kiezen. Om tegen de klippen van het onpeilbare verdriet op het verhaal van de hoop levend te houden. Of bij ouderen voor paars, omdat we ze zo gaan missen. En in alle gevallen ertussen kan de predikant in overleg met de familie één van beide kleuren kiezen. Bepalend hierin is dat beide kleuren dus een verschillend accent leggen: zij 'kleuren' het karakter van de dienst als uiting van rouw of als dienst van troost en bemoediging.

In uitzonderlijke gevallen is het zelfs niet ondenkbaar om rood te gebruiken, vooral als iemand gestorven is voor zijn geloof, of in de uitoefening daarvan. Rood is de kleur van het martelarenbloed: de heiligen die gestorven zijn voor het geloof. In de katholieke kerk ziet men dat bijvoorbeeld bij de uitvaart van een paus, die zijn hele leven heeft opgeofferd voor het geloof. Het is niet heel gebruikelijk om voor deze kleur te kiezen, maar geheel ondenkbaar is het evenmin. Al met al is de kleur natuurlijk een bijzaak. Bijna letterlijk. Maar in de kerk spreken wij met symbolen. Het antependium is daar één van. Hij 'kleurt' letterlijk het karakter van de dienst.

ds. Oane Reitsma.

Dagelijks leesrooster



oktober:

za. 1	Lucas 16:19-31	<i>Kloof</i>
zo. 2	Lucas 17:1-10	<i>Vergeven en geloven</i>
ma. 3	Genesis 31:1-16	<i>Vorbereidingen voor de reis</i>
di. 4	Genesis 31:17-35	<i>Verwijten over en weer</i>
wo. 5	Genesis 31:36-32:1	<i>Betekenisvolle stenen</i>
do. 6	Genesis 32:2-22	<i>Zeg het met dieren ...</i>
vr. 7	Genesis 32:23-33	<i>Nachtelijk gevecht</i>
za. 8	Genesis 33:1-17	<i>Onderdanig, maar beslist</i>
zo. 9	Lucas 17:11-19	<i>Echt genezen</i>
ma. 10	Lucas 17:20-37	<i>De komst van de Mensenzoon</i>
di. 11	Genesis 33:18-34:18	<i>Seksueel misbruik</i>
wo. 12	Genesis 34:19-31	<i>Religieus misbruik</i>
do. 13	Genesis 35:1-29	<i>Terug in Betel</i>

Onderweg, oktober 2016

vr. 14	Genesis 36:1-8(43)	<i>Ook Esau telt mee</i>
za. 15	Psalm 121	<i>De Heer is altijd bij je</i>
zo. 16	Lucas 18:1-8	<i>De aanhouder wint</i>
ma. 17	Genesis 37:1-17	<i>Dat had je gedroomd!</i>
di. 18	Genesis 37:18-36	<i>Jakob misleid</i>
wo. 19	Genesis 38:1-19	<i>Familiedrama</i>
do. 20	Genesis 38:20-30	<i>Schijnheiligheid</i>
vr. 21	Genesis 39:1-23	<i>Vals</i>
za. 22	Genesis 40:1-23	<i>Droom en nachtmerrie</i>
zo. 23	Lucas 18:9-17	<i>Openstaan als een kind</i>
ma. 24	Lucas 18:18-30	<i>Volledige overgave</i>
di. 25	Psalm 105:1-15	<i>Wat God belooft, doet hij ook</i>
wo. 26	Psalm 105:16-27	<i>Zingen over je geschiedenis</i>
do. 27	Psalm 105:28-45	<i>Plaaglied</i>
vr. 28	Lucas 18:31-43	<i>Blindheid</i>
za. 29	Lucas 19:1-10	<i>Uitzicht voor Zacheüs</i>
zo. 30	Genesis 41:1-16	<i>Droomkoning</i>
ma. 31	Genesis 41:17-36	<i>Vette en magere jaren</i>

november:

di. 1	Genesis 41:37-52	<i>Allerheiligen</i>
wo. 2	Psalm 40	<i>Gered van de dood</i>
do. 3	Genesis 41:53-42:17	<i>Ontmoeting</i>
vr. 4	Genesis 42:18-38	<i>Bewijs gevraagd</i>
za. 5	Genesis 43:1-25	<i>Onverwachte wending</i>
zo. 6	Genesis 43:26-44:13	<i>Bekerfinale</i>

Agenda



di. 4 oktober	Bonfoyer	19.30 uur	Gespreksgroep (zie blz. 5).
do. 13 oktober	Bonfoyer	18.00 uur.	Samen aan Tafel (zie blz. 13).

Onderweg, oktober 2016

di. 18 oktober	Bonfoyer	14.30 uur	Ouderenmiddag.
di. 1 november	Bonfoyer	19.30 uur	Gespreksgroep.
do. 10 november	Bonfoyer	18.00 uur.	Samen aan Tafel.
di. 15 november	Bonfoyer	14.30 uur	Ouderenmiddag.
di. 29 november	Bonfoyer	19.30 uur	Filmavond (zie blz. 12).
di. 6 december	Bonfoyer	19.30 uur	Gespreksgroep.
di. 20 december	Bonfoyer	16.30 uur	Ouderenmiddag.

Inleverdata Onderweg 2016

november	do. 27 oktober	vr. 4 nov.
december / januari	do. 1 december	vr. 9 dec.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 27 oktober 2016, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

***Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het
laatste moment gedaan te worden!***

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 4 november 2016 verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Diaconie

Actie voor de Voedselbank West-Friesland.

Woensdag 2 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en
arbeid. De zondag erna, 6 november, houden de Protestantse
Gemeenten THOMAS en Medemblik een dankdienst in het
kerkgebouw van Medemblik. Op die zondag zullen we, net als vorige
jaren, een actie houden voor de Voedselbank West-Friesland.

Onderweg, oktober 2016

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, ja zelfs in Europa spreken we ook in ons land over armoede. Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo'n 94.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben.

De Voedselbank West-Friesland helpt ongeveer 260 huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Het gaat om huishoudens die door uiteenlopende omstandigheden in zó ernstige financiële problemen zijn terechtgekomen, dat ze na betaling van hun vaste lasten niet genoeg geld hebben voor voedsel voor zichzelf en hun kinderen. De voedselbank wil ook voorkomen dat goed voedsel wordt vernietigd. Daarom zorgt men ervoor dat producten die nog geschikt zijn voor consumptie, terecht komen bij hen die daaraan het meest behoefte hebben.

De gemiddelde tijd dat gezinnen een voedselpakket van de Voedselbank West-Friesland ontvangen ligt rond het jaar. 'In sommige gevallen gaat het om een overbruggingsperiode. Bijvoorbeeld als mensen een WW-uitkering ontvangen. Als mensen in de schuldsanering zitten, kan het maximaal drie jaar duren.' Niet alle mensen die recht hebben op een voedselpakket maken er gebruik van. 'Veel mensen hebben toch drempelvrees. Bijvoorbeeld ZZP-ers die gewend zijn om het heel goed hebben en plots in de moeilijkheden komen. Voor hen is het lastig om de stap te zetten.'

Actie

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 6 november producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles de volgende dag wordt bezorgd bij de Voedselbank.



De voedselbanken zijn blij met allerlei soorten eten, maar hebben een ideale boodschappenlijst met lang houdbare en gezonde producten.

Onderweg, oktober 2016

De Vrije Universiteit in Amsterdam gaf advies bij de samenstelling van deze verlanglijst:

groente of fruit in blik of pot

volkoren pasta

couscous

zilvervlies- of meergranenrijst

peulvruchten (bijvoorbeeld bruine, witte of kidney bonen, linzen, kikkererwten) uit blik of pot

houdbare magere of halfvolle zuivelproducten, 20+ smeerkaas, eieren, olie

Verder zijn onder andere ook welkom: pakjes saus voor bij de rijst en de pasta's, jam, hagelslag, lang houdbare vleesproducten en voorverpakte vleeswaren en kaas.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De diakenen.

College van kerkrentmeesters

Overzicht kerkcollectes 1^e halfjaar 2016:

Instandhouding Eredienst	3 collectes	totaal € 236,70,
Algemene kosten	6 collectes	totaal € 538,95,
Onderhoud Gebouwen	2 collectes	totaal € 261,93,
Onderhoud Terrein & Tuin	2 collectes	totaal € 179,74,
Plaatselijk toerustingswerk	2 collectes	totaal € 143,64,
Plaatselijk pastoraal werk	5 collectes	totaal € 377,76,
Energie incl. verwarming	4 collectes	totaal € 401,34.

Filmavonden

We gaan dit jaar nog twee films kijken met elkaar.

De eerste keer is op dinsdag 18 oktober, om 19.30 uur in de Bonfoyer.

De film heet 'Niet zonder jou', een intiem en



Onderweg, oktober 2016

ontroerend portret van een bejaard echtpaar: Ger Lataster, kunstenaar en zijn vrouw, de fotografe Hermine van Hall.

Van zeer dichtbij toont de documentaire het laatste jaar dat zij met elkaar doorbrengen, na een huwelijk van 65 jaar. Alles wat in hun leven vanzelfsprekend was begint uit elkaar te vallen. Door Ger's doofheid en Hermine's dementie stapelen de misverstanden zich op en neemt hun vertwijfeling toe. Toch: in tuinieren en vooral in kunst vinden zij nog steeds een bron van geluk en troost, maar het moment van afscheid nemen komt onherroepelijk dichterbij.

Na Hermine's dood wordt een terugkeer naar het schilderen een kwestie van overleven voor Ger. Een waar gebeurd verhaal, prachtig weergegeven door de zoon en schoondochter van dit echtpaar.

Alvast ook de datum voor de volgende film: dinsdag 29 november: Amour.

Het collectiedoel blijft dit jaar: Family Help Programm op Sri Lanka.

Hannie Huttinga.

Samen aan tafel

Een paar mensen was het toch nog vergeten: Samen aan tafel is weer begonnen, niet meer op vrijdag, maar op donderdagavond om 18.00 uur.

De eerstvolgende keer is donderdag 13 oktober en daarna 10 november.

De reactie op 15 september waren zeer positief, terecht: Heerlijk gegeten en ouderwets gezellig!

De inschrijflijst komt voor die tijd weer in de Bonfoyer te liggen en aan- en afmelden op het nippertje kan bij Wil Zeldenrust, telef.0227-544783 of: w.zeldenrust@quicknet.nl



*Namens de voorbereidingscommissie
Hannie Huttinga*

Ingezonden



Meer dan Bijbelzondag!

De Bijbelvereniging staat al decennia bekend om het plaatsen van Bijbels in hotels, zieken- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen. Daarmee worden enorm veel mensen bereikt die de nacht 'buitenshuis' doorbrengen.

Meer talen

Toch bleek er verbreding nodig te zijn. Enkele jaren geleden kwam steeds vaker de vraag naar Bijbeluitgaven in andere talen naar de vereniging toe. Vanuit gevangenissen, opvangcentra en vluchtelingenwerk, maar ook vanuit evangelisatieteams, diaconale instellingen en missionaire werkgroepen. Zonder in te leveren op de bestaande missie, wilden de mensen van de Bijbelvereniging die vraag niet langer onbeantwoord laten. Vandaar dat er intussen ruim 90 Bijbeluitgaven in meer dan 40 talen kosteloos beschikbaar zijn. En die aantallen breiden nog steeds uit!

Minder bezit.

Was enkele tientallen jaren terug nog 2/3 van de Nederlanders in het bezit van een Bijbel, intussen heeft recent onderzoek uitgewezen dat dit aantal is gehalveerd en dus heeft nog maar 1/3 van de mensen in ons land een Bijbel in huis. Toch 'vieren we de Bijbel' in zo'n 500 kerken tijdens de Nationale Bijbelzondag op 30 oktober 2016. En dat is waardevol! Die 'extra' aandacht voor de Bijbel ziet de Bijbelvereniging overigens terug in de cijfers. Het aantal gratis verspreide Bijbeluitgaven ging van 27.000 in 2014 naar 58.000 in 2015. En tot 1 september 2016 waren er al ruim 66.000 gratis Bijbels verstrekt!

verder op blz. 15.

Onderweg, oktober 2016

Niet alleen Bijbelzondag.

Hoewel de Bijbelzondag hopelijk een feestelijke dag wordt voor heel veel kerkelijke gemeenten, ondervinden de mensen van de Bijbelvereniging gelukkig dat de Bijbel bij velen elke dag opengaat! Als aan bijvoorbeeld gevangenen een Bijbel in hun eigen taal wordt gegeven, lezen zij daar niet zelden dagelijks in. Meer dan de helft van de gevangenen in ons land is niet van Nederlandse afkomst. En hoe zouden ze 'verstaan wat zij lezen' als er niet een Bijbel in hun eigen taal beschikbaar is? Vandaar dat zo'n Bijbel voor hen een geweldig cadeau is! De Bijbelvereniging is intensief betrokken bij deze en ook andere doelgroepen en zorgt voor Bijbels in de gewenste talen!

Supermooie reacties.

Alle Bijbeluitgaven worden door de Bijbelvereniging kosteloos verspreid. De verwondering daarover wordt regelmatig verwoord in reacties. Berichten als: 'wat een groot geschenk, die Bijbels' en 'wat zijn we blij met de gratis Bijbels voor onze mensen in de gevangenis'. Toch ontvangt de Bijbelvereniging geen cent subsidie.

Betrokken gevers.

Een groeiende groep betrokken donateurs steunt de bijzondere missie van de vereniging. Het belang van het plaatsen en verspreiden van Bijbeluitgaven in Nederland wordt door velen gezien. Ook steeds meer jongeren raken geïnteresseerd in dit doelgerichte werk en zijn verrast door de positieve effecten van de Bijbels op de lezers ervan. Ook de moderne geefmogelijkheden spreken hen aan, zoals de gratis WhyDonate app. En met de gerichte verspreiding van vele tienduizenden Bijbeluitgaven per jaar blijven donaties ook enorm belangrijk en giften zijn daarom zeer welkom!

Het IBAN is NL66 INGB 0000 5398 98, ten name van de Bijbelvereniging te Barneveld o.v.v. 'Uitbreiding Bijbeltalen'.

Informatie .

Via de website van de Bijbelvereniging zijn alle Bijbeluitgaven te bestellen en is veel informatie voorhanden: www.bijbelvereniging.nl.

Onderweg, oktober 2016

Ingezonden

Beste mensen in het noorden van de classis Hoorn-Enkhuizen,

De protestantse gemeente Winkel nodigt u van harte uit voor:

Een avond met Jasper Maas

(17 november 2016, 19.30, Lukaskerk, Dorpsstraat 177, Winkel)

Tijdens de veertigdagentijd hebben we onder andere stilgestaan bij het werk van Kerk in Actie in Noord-Ghana. Jasper Maas, die daar werkt als toerustingspredikant is in november met verlof in Nederland. De missionaire werkgroep van Winkel e.o. heeft hem uitgenodigd een avond bij ons te gast te zijn.

De Presbyteriaanse kerk in Ghana heeft vooral in het zuiden van het land een groot aantal leden. De eerste gemeenten in Noord Ghana ontstonden toen christenen vanuit het zuiden naar het noorden verhuisden. In de dorpen in Noord Ghana vormen de christenen een kleine minderheid in een islamitische of traditioneel religieuze omgeving.

De kerken zijn op zoek naar een eigen christelijke identiteit die aansluit bij de lokale cultuur. Bovendien missen ze goed geschoolde mensen die de kerk kunnen leiden. Veel leden van de kerk kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Vaak zijn ze nog maar net tot geloof gekomen en missen ze kennis van de Bijbel.

In het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse kerk in Tamale worden catecheten en pastoraal werkers opgeleid die de kerken kunnen leiden. Namens Kerk in Actie is Jasper Maas uitgezonden naar Ghana. Hij werkt bij dit centrum als trainer en is getrouwd met de verpleegkundige Mary Jarga. Samen hebben ze drie kinderen, pleegdochter Samatha (11), Albert (3) en Anniek (1).

Jasper Maas reist veel langs de kerken in het Noorden. Hij adviseert de jonge predikanten bij hun werk en ontlast hen door ook zelf voor te gaan in de diensten. Het trainingscentrum helpt de kerken om bijvoorbeeld vorm te geven aan een christelijke begrafenis of doopceremonie en om liederen in de eigen taal te schrijven.

De mensen in het noorden van Ghana hebben meer nodig dan alleen Bijbelonderwijs. Jasper Maas geeft ook niet-theologische cursussen.

Onderweg, oktober 2016

Hij leert hen praktische vaardigheden op het gebied van hygiëne. Ook geeft hij voorlichting over het voorkomen van hiv/aids.

U bent allen van harte welkom!

**Op donderdagavond 17 november. Tijd 19.30 uur
Lucaskerk, Dorpsstraat 177 te Winkel**

*Met vriendelijke groet,
Siep Rienstra (missionaire werkgroep Winkel e.o.),
Karel Jungheim (gemeenteadviseur Kerk in Actie).*

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

30-08: Mevrouw G. Overweel-Kramer, Waterborg 287.

Verhuisd:

05-09: De heer W. Hoff van Ridderstraat 1 K212 naar Valbrug 14.

Verjaardagen:

01-10: Mevrouw T. Welp, van Hopuweningepark 21.

02-10: Mevrouw W.C. Heering-Kaspers, Werenfridushof 17, Wervershoof.

03-10: Mevrouw P. Woninck-Stolk, Ridderstraat 1 K208.

08-10: De heer M. Bood, Nieuwstraat 39A.

10-10: Mevrouw G.R. Breton-Dijks, Waterborg 169.

15-10: Mevrouw T. Draijer-Nauta, Oosterhaven 56.

25-10: De heer R. Pasterkamp, Achtereiland 2B.

27-10: De heer P.G. Bomekamp, Westersingel 36.

04-11: Mevrouw C.P.M. Roosendaal-Schaper, Sint Maartenshof 5.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



De Bijbel – nóg belangrijker dan de Ikea-gids?

Is de Bijbel het belangrijkste boek van Nederland? Niet als je kijkt naar oplage en verspreiding.

In een debat – op tv of bij de borrel – gaat het vaak zo: iemand zegt dat de Bijbel voor hem of haar belangrijk is en noemt als voorbeeld een inspirerende tekst. ‘Heb je vijanden lief’. Meteen reageert dan een ander met: ‘Die Bijbel staat juist vol geweldsteksten. Kijk maar eens in het Oude Testament. En zelfs Jezus zegt: “Ik kom geen vrede brengen, maar het zwaard”’. En dat was dan weer het gesprek over de Bijbel.

Natuurlijk, het is verleidelijk om de Bijbel zo te gebruiken. Het is immers een rijke verzameling boeken. Je vindt altijd wel wat. Maar het doet me denken aan de Ikea-gids: op elke bladzijde een product, kies maar wat van je gading is. Draait het om liefde? Een tekst is snel gevonden. Bewijzen dat gelovigen sukkels of onmenselijke zijn? Blader wat en sla ze om de oren.

Onderweg, oktober 2016

Maar het punt is: wie de Bijbel werkelijk belangrijk vindt, leest anders. Die zoekt geen snelle toepassingen. Die is er niet mee bezig om zijn gelijk te halen. Want daar gaat het niet om.

Waar gaat het dan wel om? Dit is wat lezers zelf zeggen: 'Ik zoek troost', 'Ik hoop wijsheid te vinden', 'ik wil mezelf voor blijven houden dat er meer is in het leven dan geld en succes', 'ik wil alle beslommeringen even loslaten en bezig zijn met wat er echt toe doet', 'ik lees om Gods stem te horen'.

Hoe verschillend dit ook klinkt, je kunt het in één zin samenvatten: 'Ik lees omdat de Bijbel weerspiegelt wat voor mij belangrijk is'. Mensen herkennen hun diepste waarden in de Bijbel. Ze spiegelen zich eraan, voelen zich erdoor gesterkt, getroost en veranderd. Tegenover de stortvloed van vluchtigheden en de waan van de dag, is de Bijbel voor veel mensen een ijkpunt voor rust, reflectie en gevoel voor wat echt belangrijk is.

De Bijbel is rijk aan diversiteit, minstens zo rijk als de Ikeagids. Maar dát is nog niet wat de Bijbel tot zo'n belangrijk boek maakt. Veel lezers ervaren het als een boek dat dicht bij het leven staat. Het leven in al zijn schoonheid en gruwelijkheid. Het gaat over goed en kwaad, over het leven zoals het bedoeld is, over duizend keer jammerlijk falen en over je bestemming als mens. Geen efficiënt quick-fix opbergsysteem voor je leven, maar een zoektocht naar zin en betekenis.

Er zit ook geen voorgeschreven handleiding bij. Lezers die de Bijbel hun belangrijkste boek noemen, hebben heel verschillende ideeën over God of over waarheid. Maar er is iets dat hen al tweeduizend jaar verbindt: ze ervaren dat de Bijbel een boek is dat volledige betrokkenheid vraagt van de lezer. Met je verstand, je gevoel, en heel je menszijn.

Een boek dat zo veel van zijn lezers vraagt, dát is een belangrijk boek.

Bron: Blog van vertaler dr. Matthijs de Jong op bijbelgenootschap.nl

Overgenomen uit: Kerkbulletin

Ga met Kerk in Actie op reis naar Zuid-Afrika.

Wilde u altijd al eens een bezoek brengen aan Zuid-Afrika, een boeiend land waarmee Nederland een gedeeld verleden heeft? Grijp dan nu uw kans en ga mee op reis met Kerk in Actie! In dit land van grote uitersten brengt u onder meer een bezoek aan een partner van Kerk in Actie, die centraal staat in de 40dagentijd in 2017. De Sozo Foundation die zich inzet voor kinderen en jongeren in de sloppenwijken rond Kaapstad. Natuurlijk geniet u ook van de prachtige natuur en culturele bezienswaardigheden. Zo krijgt u een gevarieerd beeld van dit boeiende land. Het is een 10-daagse reis voor 50-plussers van 21 februari tot 2 maart 2017. De kosten liggen rond de € 1.700,-. Of gaat u liever in november 2017 mee naar Myanmar?

Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen voor meer informatie of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl, (030) 692 7869.

Onderweg, oktober 2016

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
- Predikant:** dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490.
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
- Diaconie:** W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:**
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com